



# San Salvator geloofsgemeenschap

## Nieuwsflits 2 juni 2023

Deze nieuwsflits vanuit de San Salvatorgemeenschap verschijnt ongeveer iedere twee weken en wordt via e-mail verzonden. Voor mensen zonder mailadres liggen geprinte exemplaren in de ruimte waar we vieren en in Ordune.

### Vieren in de zomer

De zon schijnt en we genieten volop van het mooie weer. We merken dat langzaam maar zeker het vakantie seizoen gaat aanbreken. Salvatorianen trekken er kortere of langere tijd tussenuit. De komende zomer blijven we gewoon vieren in Cello. Melodiek gaat op vakantie, maar we zorgen voor een cantor en een pianist. Het geluid van de San Salvator klinkt ook in de zomer. Natuurlijk is er ook koffie en thee na afloop van de viering.

**ZOMER**

**DIE STIP AAN  
DE HORIZON  
IS ZO LEKKER  
WARM**

*Loesje*

www.loesje.nl  
loesje@loesje.nl

### Vakantieactie

Zoals te doen gebruikelijk heeft het Noodfonds Noord van onze San Salvatorgemeenschap eind mei weer de vakantie-actie in gang gezet. Graag willen we mensen die slechts over beperkte financiële middelen beschikken in staat stellen zich tijdens deze zomer één keer een uitje of iets bijzonders te permitteren. Daarom doen we een beroep op u daaraan bij te dragen door middel van een storting op rekeningnummer NL23 INGB 0005 9626 81 van Noodfonds SSiB onder vermelding van Vakantie-actie. *Let op: dit rekeningnummer is een ander dan dat van San Salvator in Beweging!*

### Hemelvaart – terugblik

Hoe uitzonderlijk om een volle kerk te hebben en dat met het minst gevierde Christelijke feest, Hemelvaartsdag. Er was een bont gezelschap van mensen naar de kerk gekomen uit Drunen, Engelen, Den Bosch (zowel Protestants als van de San Salvator), Berlicum, Rosmalen, Boxtel, Bokhoven, Dinther, Vught, St Michielsgestel en Vlijmen en zelfs nog een paar mensen uit Katwijk aan Zee, als ik het zo goed opnoem en hopelijk niemand vergeet. De cantorij, die voor de gelegenheid gevormd was van mensen uit allerlei verschillende kerken uit de omgeving, heeft onder de bezielende leiding van Chiel Spaans met veel plezier vierstemmig en in canon gezongen samen met de gemeente. Na een feestelijke dienst was er een zeer uitgebreide koffietafel met een keur aan lekkernijen. Heerlijk in de tuin van de kerk of gezellig in de kerk werd hiervan genoten en



ondertussen waren er boeiende gesprekken en ontmoetingen. 'Kunnen we dit niet vaker doen?' of 'Kan dit niet elke drie weken?' werd er gereageerd. Wat mij betreft zeker wel, niet elke 3 weken, maar wel af en toe want dit smaakte naar meer. Wie weet wat voor mooie regionale ontmoetingen er nog kunnen volgen op deze inspirerende en mooie Hemelvaartsdag.

*ds. Margo Trapman - Vlijmen*

## Vredesgebed op woensdag 7 juni



1ste woensdag van de maand

**Gebed voor vrede**

12.00-12.15 uur  
Grote Kerk

## Pinksteren – terugblik

Tijdens het pinksterweekend zijn het in 's-Hertogenbosch Jazzklanken die je hoort. Het is inmiddels een traditie dat we als kerken samen Pinksteren vieren op trappen voor de Grote Kerk. Gelukkig werkte het weer dit jaar mee. De viering met als thema Een lopend vuurtje werd opgeluisterd met stemmige jazzmuziek. Hoe verbeeld je een lopend vuurtje? Pastoor Paul Jansen wist dat prima uit te leggen aan de kinderen. Hogepunt waren de vele hartjes die de lucht in werden geblazen. Laat de geest maar waaien!



## Ledenvergadering op 28 juni

Op **woensdagavond 28 juni** vindt de ledenvergadering van San Salvador in Beweging plaats in Cello. Noteert u deze datum vast in uw agenda? Op deze avond worden o.a. de personele ontwikkelingen en de invulling van een aantal zondagen in het najaar besproken. De agenda en vergaderstukken worden u binnenkort toegestuurd.

## Digitaal collecteren

Na de zomerperiode is het mogelijk om de collecte digitaal te geven. Dat is heel fijn omdat steeds meer mensen geen contact geld meer bij zich hebben. Ter geruststelling vermelden we meteen dat de klinkende en de ritselende collecte ook gewoon blijft bestaan.

De QR-code maakt het mogelijk om via de smartphone te betalen. Iedereen bepaalt zelf uiteraard het bedrag. Deze code zal na de zomerperiode bij binnenkomst op de statafel liggen en komt ook in het collectemandje. Pakt de een zijn portemonnee, pakt de ander zijn smartphone.



Met de QR-code in deze nieuwsflits kunt u alvast oefenen als u wil. U heeft een smartphone nodig.

Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden.

a. U bent **klant bij de ING**. U heeft of installeert de ING-app. Open deze app en richt de QR-code-lezer op de QR-code. Er verschijnt een scherm waarin u een bedrag kunt invullen. En de laatste stap is bevestigen.

b. Als u **geen klant bent bij de ING** kunt u uw camera of QR lezer op de QR code richten. U krijgt dan bijgevoegd plaatje met betaalverzoek via IDEAL te zien. U past het bedrag aan en bevestigt dat. Waarschijnlijk wordt u naar de app van uw eigen bank geleid. U kunt dan betalen.

c. Het kan ook zijn dat de QR-reader van uw telefoon ziet dat het om een koppeling naar een website gaat en vervolgens vraagt om toestemming om deze link te openen. We hopen natuurlijk dat u die toestemming geeft. U komt dan bij het bijgevoegd plaatje met betaalverzoek via IDEAL uit en wordt na het invullen van het bedrag naar uw eigen bank-app geleid.

Mocht het niet meteen lukken, na de viering van 4 juni en 2 juli zijn er mensen na de viering om u te helpen als u het alvast wil proberen.



## KetiKoti

Ketikoti is een van oorsprong Surinaamse feestdag, jaarlijks op 1 juli, ter viering van de afschaffing van de slavernij. De naam stamt uit het Sranantongo en betekent 'ketenen gebroken'. Op 1 juli 1863 schafte het Koninkrijk der Nederlanden met de Emancipatiewet de slavernij af in Suriname en op de Nederlandse Antillen. Er kwamen op dat moment ruim 45.000 oorspronkelijk Afrikaanse slaven vrij, van wie 34.441 slaven in Suriname.



De slavenhouders werden voor elke slaaf met 300 gulden schadeloosgesteld, maar de vrijgemaakte mensen kregen zelf niets. Zij werden in Suriname nog tien jaar verplicht op contractbasis het werk te blijven doen onder vaak dezelfde erbarmelijke omstandigheden. Om die reden wordt in 2023, 150 jaar na 1873, de afschaffing van de slavernij op verschillende plaatsen in Nederland herdacht.

In onze stad blijft het nog een beetje stil rondom 1 juli. Natuurlijk wordt er in de Surinaamse gemeenschappen KetiKoti gevierd, maar wat zou het toch mooi zijn als dit feest door de hele Bossche bevolking omarmt wordt.

## Agenda San Salvator **alles op een rijtje**

Datum	Tijd	Activiteit	Locatie
Zo 4 juni	10.30 uur	Viering   Truus van Kaam Melodiek	Cello
Wo 7 juni	10.00-11.30 uur	Koffieochtend	Ordune
Zo 11 juni	10.30 uur	Viering   Franneke Hoeks en Marian Veenker Volkszang	Cello
Zo 18 juni	10.30 uur	Viering   Wilton Desmense Melodiek	Cello
Wo 21 juni	10.00-11.30 uur	Koffieochtend	Ordune
Zo 25 juni	10.30 uur	Viering   Franneke Hoeks Volkszang	Cello
Zo 2 juli	10.30 uur	Viering   Truus van Kaam Melodiek	Cello

[www.sansalvatorgemeenschap.nl](http://www.sansalvatorgemeenschap.nl)

### Kantoor Ordune

Schaarhuispad 131  
5231 PP Den Bosch  
06 48 64 55 07  
info@sansalvatorgemeenschap.nl  
Rekeningnummer NL96 INGB 0006 0407 13

De vieringen vinden plaats in

**Dagcentrum Eygenweg**  
van der Eygenweg 1  
5231 PA 's-Hertogenbosch

