



niet
te worden
meegesleurd
maar omhelsd
opgegeten
maar gekust
gegrepen
maar gestreeld
afgeslacht
maar geheeld

menselijk te worden
dat had je gedacht

nee
je weet het
niet beredeneerd
maar met je lijf
dat zich al eeuwen laaft
aan licht en lust
aan lach en zang en dans
en samen warmte delen
zich bloot geeft
het hart voorop
de armen wijd
terwijl het hoofd nog doende is
argwaan te laten varen

vertrouwen