

Lezingen over Mystieke stromingen

Om in verbreding en verdieping op eigen rijke traditie van geloven, nog meer spirituele rijkdom toe te voegen, worden in het najaar weer ontmoetingen georganiseerd met verschillende andere tradities. In lezing en dialoog worden ons mogelijke antwoorden geboden op eigen (geloofs- en levens)vragen.

Protestantisme en Mystiek op 19 november

Het protestantisme is overwegend een rationele en praktisch ingestelde manier van geloven. Dat is een kracht, maar ook een zwakheid. Tegenwoordig zoeken veel protestanten naar meer bevoegenheid en emotie. Zou deze te vinden zijn in mystiek?

Dr. Kick Bras, predikant van de P.K.N. in Nederland, universitair docent en publicist.

Soefisme en Islam op 3 december

Aan de hand van hedendaagse voorbeelden geeft mw. Youskine uitleg over de verbinding soefisme islam. Kan soefisme, de mystieke kant van de islam, betekenis hebben voor de moderne mens?

Mw. Nuweira Youskine, studeerde Islamologie (UL), journaliste en columniste (Dagblad Trouw)

Plaats: Lambertuskerk, Vught

Tijd: 20.00 - 22.00 uur

Data: 17/9, 1/10, 8/10, 29/10, 5/11, 3/12 2014

Info: Ds. Jan de Vlieger 073- 6572800, Meld Timmerman 073- 6131406,
Aline Verbaas 073- 6140134/ 06 30648877, aline.verbaas@ziggo.nl

Kosten: € 7,50 inclusief drankje

Eerdere lezingen uit deze cyclus waren:

Oosters Orthodoxe spiritualiteit op 29 oktober

Er is een beweging van de mens in de schepping naar de kosmos en van de kosmos in de mens. En wij navigeren van de ene wereld naar de andere. Hoe verhouden die werelden zich in ons?

Père Cyrille, Benedictijnen monnik Chevetogne(België), Oosters Byzantijnse traditie.

Christendom en Zen op 5 november

Zen en christendom, zijn ze te verzoenen? Is er herkenning mogelijk tussen zenteksten en bijbelse boodschap? De persoonlijke God van de Bijbel en de verstillingsweg van Zen, bestaat daartussen een verband?

Br. Jeroen Witkam, rustend Abt Cisterciënzer klooster, Auteur en Zenmeester.

