

In deze workshop zijn we geïnspireerd door Ramses Shaffy en Mattheus en zoeken naar onze krachten en belemmeringen om hier op aarde 'het leven voluit te durven leven'. We doen dat door te luisteren en elkaar te bevragen, elkaar te inspireren.

Doe jij mee? Durf jij het leven te leven?

De workshop 'Mens durf te leven....!' wordt verzorgd door:
Marianne Thans, Esther Bressers en Ard Nieuwenbroek.

Marianne Thans

Is theoloog en contextueel trainer/therapeut.

Zij werkte onder meer als opleider bij de postacademische opleiding Contextueel pastoraat en als pastor bij de Penitentiaire Inrichting in Vught. Redacteur van o.a. het boek 'Uit betrouwbare bronnen , de pastorale praktijk vanuit contextuele optiek'

Esther Bresser – van Goch

Is contextueel trainer/therapeut

Werkzaam bij Ortho Consult en MEE. Ze is opleider aan de opleiding 'Contextuele hulpverlening' en co-auteur van het handboek Sociale Vaardigheidstraining.

Actief als medevoorganger in de San Salvator geloofsgemeenschap.

Ard Nieuwenbroek

Is sociaal- en orthopedagoog

Werkzaam als contextueel therapeut/trainer bij Ortho Consult. Auteur van vele contextuele boeken en actief als vaste voorganger bij de San Salvator geloofsgemeenschap.

De workshop 'Mens durft te leven' wordt gegeven op zaterdag 11 oktober van 13.00 uur tot 17.00 uur in Cello aan de van der Eygenweg 1 in Den Bosch.

Deelnemersprijs is € 5,00 inclusief koffie en thee.

Opgave vooraf bij San Salvator geloofsgemeenschap,

Trudie van Lexmond: info@sansalvatorgemeenschap.nl



Mens durf te leven.....!

Workshop zaterdag 11 oktober 2014
13.00 uur tot 17.00 uur
San Salvator geloofsgemeenschap,
Den Bosch



'Elk blad ademt de boom tot leven'

Mens durf te leven...!

Een heldere en uitnodigende oproep aan ons allemaal. Ooit verwoord in een prachtig lied van Jean-Louis Pisuise, o.a. door Ramses Shaffy gezongen met daarin de woorden:

*Je leeft maar heel kort, Maar een enkele keer.
En als je straks anders wilt kun je niet meer.*

Makkelijk gezegd en soms moeilijk gedaan. Dan voel je in het jouw geschonken leven niet dat je bent wie je zou willen of kunnen zijn. Niet of minder genietend van wat het leven ons biedt. Naast onvermijdelijke pijn en verdriet.

De evangelist Mattheus maakt het ons ook niet makkelijk met zijn oproep om al onze talenten in het leven te gebruiken en dus voluit voor het leven te gaan, het leven te durven leven:

Na lange tijd keerde de heer van die dienaren terug en vroeg hun rekenschap. Degene die vijf talenten ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog vijf talenten erbij met de woorden: "Heer, u hebt mij vijf talenten in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er vijf talenten bij verdiend." Zijn heer zei tegen hem: "Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer."

