



de Salvatoriaan

Nieuwsbrief San Salvatorgemeenschap Den Bosch

nr. 19 2 juli 2014

Elk blad ademt de boom tot leven

GEMEENSCHAP SAN SALVATOR

geworteld in de Bijbelse traditie

gedragen door vriendschap

verbonden in liefde

het leven vierend



*klik op de 'boom'
om direct naar onze
website/werkgroepen te gaan.*

van harte aanbevolen

- ⌘ Klik op de f van facebook, onderaan de voorpagina. Meerdere keren per week 'vers' nieuws, foto's e.d..
- ⌘ Via Actueel naar de rubriek 'Uitgelicht/Inspiratie'. Interessante interviews met mensen uit onze geloofsgemeenschap.

Pastoraatsgroep in Beweging

De laatste maanden hebben jullie wel gemerkt dat er veel gaande is rondom de pastoraatsgroep (PG). De pastoraatsgroep heeft najaar 2013 de gemeenschap gevraagd om advies gevraagd omtrent de werving en installatie van nieuwe leden voor de PG. De PG worstelde met hun positie binnen de gemeenschap. Kernvraag hierbij was: wat is het mandaat van de PG en wie verleent dit mandaat? Welke activiteiten moeten we wel en niet ontplooiën?

Een werkgroep (bestaande uit Trees Berendsen, Mignon van Bokhoven, Gonnie van Osta en Hans Waegemakers) is met deze opdracht aan de gang gegaan en is dieper in de materie gedoken om te begrijpen hoe de rol van de PG in onze gemeenschap is ontstaan, wat hierover zoal geschreven is vanuit de katholieke en protestantse kerk en wat de invulling in onze huidige situatie zou kunnen zijn. Dit verzoek heeft geresulteerd in een advies waarbij tijdens de totstandkoming bleek dat de positie en invulling van de pastoraatsgroep nauw samenhangt met de identiteit van onze vereniging maar ook met de steeds veranderende opdracht waar we voor staan.

Veranderende opdracht?

Onze gemeenschap is al lang een gezonde, inspirerende mix van katholieke Orthenaren en een groot aantal mensen van dichtbij en ver die de weg naar de San Salvator hebben gevonden vanwege de open, laten we maar zeggen "moderne" invulling van liturgie en geloven. Het werk van onze pastoraal werkers en de pastoraatsgroep in zijn totaliteit bestond uit die zelfde mix. De losmaking van de katholieke kerk en daarmee van de formele rol als parochiekerk voor Orthen heeft mede geleid tot minder dopen, 1e communicanten, huwelijken en uitvaarten. Dit feit kunnen we niet negeren en het brengt met zich mee dat de band met Orthen wezenlijk is veranderd, of dit nu gewenst was of niet. Hier komt natuurlijk ook nog bij, dat de vraag naar bovenstaande sacramenten, met de verdergaande secularisering sowieso terugloopt.



Ook veel van onze, zeer gewaardeerde, diaconale activiteiten vinden hun oorsprong in Orthen. Naast onze mooie wekelijkse liturgie, nu uitgebreid met een maandelijkse Kinderkerk, zijn deze sacramentele en diaconale activiteiten belangrijk voor onze identiteit.

De bovenstaande veranderingen en de snel veranderende maatschappij maken dat we ons voortdurend moeten bezinnen op onze activiteiten en de keuzes die we daarin maken. De PG, samen met een netwerk binnen en buiten onze gemeenschap, is de motor van onze gemeenschap en heeft daarin een aanjagende rol. Nu Corrie Dansen en Ed Andriessen jammer genoeg hebben aangegeven te zullen stoppen met hun PG activiteiten is er grote behoefte aan nieuwe PG leden met nieuw elan om hier eens flink tegenaan te gaan. We hebben hierbij mensen van verschillend pluimage nodig! Denkers, Doeners, Praters en Mensen met een luisterend oor!

De komende maanden zullen we dus regelmatig bij jullie terugkomen met vragen als:

Wil je deel uit maken van de selectie commissie?

Ken je iemand die een goed lid van de pastoraatsgroep zou zijn?

Wil je zelf in de pastoraatsgroep?

Wees dus op deze vragen voorbereid!



**WE NEED
YOU
TO
JOIN OUR
CREW**

Erick Mickers en Gonnie van Osta

Elk blad ademt de boom tot leven

Hoe kunnen we alle blaadjes van de boom tot leven ademen?

Naar aanleiding van het artikeltje in de laatste Salvatoriaan "Elk blad ademt de boom tot leven" hebben wij gedacht of een ideeënlijst een goed initiatief zou zijn om iedereen de gelegenheid te geven zijn/haar idee te kunnen uiten.

Hoe zou dit te realiseren zijn?

We denken aan een vaste rubriek in de Salvatoriaan waar in het kort ideeën naar voren kunnen worden gebracht.

Deze lijst hoort 'dynamisch' te zijn, waarmee wij bedoelen dat de lezers hierover een oordeel kunnen uitbrengen. Mochten er veel positieve reacties op komen dan zal er werk van gemaakt moeten worden. Zijn er geen of negatieve reacties dan wordt het idee van de lijst verwijderd.

Vinden jullie een ideeënlijst een goed idee? Laat het ons, of de redactie van de Salvatoriaan, weten.

Mary Teres Wierenga

(wierenga-arrieta@planet.nl

073-6414411)

Jet Zwanikken

(zwajet@gmail.com 073-6413252)

Onze vereniging en de contributie

Enkele weken geleden had ik het als penningmeester met iemand over het overmaken van de contributie voor onze vereniging. "Wordt die niet automatisch afgeschreven?", werd toen gevraagd.

Helaas gaat dat niet automatisch. Leden dienen ieder jaar zelf hun contributie over te maken om lid te blijven. Leden die meer dan de contributie van 10 euro bijdragen aan de vereniging zijn natuurlijk wel automatisch lid en hoeven dus ook niet nog apart de contributie over te maken.

Dus als je lid bent, als je lid wilt blijven, maak dan de contributie over voor 2014 .

Dan hebben we een correcte ledenlijst.

Gerard van de Weijer



EEN BRUISEND VOCAAL JUBILEUM

Vrijdag 10 oktober 2014

Zaterdag 11 & Zondag 12 oktober 2014

Vrijdag 17 & Zaterdag 18 oktober 2014



Beste zangvrienden

1964

Als jullie herinneringen aan deze tijd, waarin ook The Stones en Elvis ikonen waren, willen ophalen; nodigen we jullie uit om samen met ons het 10de lustrum van Vocaal Ensemble Dubbel-Zes te vieren.

Dit mannenensemble, waar ik zelf deel van uitmaak, viert zijn 50 jarig bestaan a.s. oktober in het Kruithuis in 's-Hertogenbosch.

Deze prachtige lokatie is een mooi startpunt om samen op weg te gaan over Route '64

We hebben 5 voorstellingen op 10,11,12,17 en 18 oktober.

Kaarten zijn vanaf vandaag te bestellen.

Link naar de D6 website met alle informatie

Link naar de bestelmodule

Link naar de trailer

Van harte aanbevolen.

Cees van Hoof

p.s.

Mochten de linken niet werken, probeer dan :

<http://www.dubbel-zes.nl>

<http://www.dubbel-zes.nl/node/109>

<http://youtu.be/TMXHQHFYIOc>

NIEUWS OMTRENT DE WERELDWINKELSTAND

De wereldwinkelstand is een vertrouwd verschijnsel binnen onze gemeenschap. Al bijna 20 jaar staan we ieder eerste weekend van de maand met artikelen uit de ontwikkelingslanden.

Daar gaat enige verandering in komen.

Vanaf september van dit jaar zullen we niet meer iedere maand met de stand aanwezig zijn, maar wel ieder kwartaal en voor kerstmis meerdere keren in verband met het maken van de kerstpakketten.

Ook deze activiteit is een traditie geworden binnen onze gemeenschap.

Waarom deze verandering?

Ons is gebleken dat de koffie- en theeveerkoop (de artikelen waar wij eertijds mee begonnen zijn) de laatste tijd sterk afneemt, mede door de verkoop in de supermarkten; wat natuurlijk toe te juichen is! Ook kost het de leden van de werkgroep Wereldwinkel heel wat uren om alles voor de stand in orde te maken en na afloop te verrekenen.

In goed overleg met de wereldwinkel zijn we tot dit besluit gekomen. Niettemin blijven we even enthousiast over deze activiteit en vertrouwen erop, dat het ook bij u zo zal zijn en we u in september bij onze stand mogen verwelkomen.

Bijtijds zult u geïnformeerd worden wanneer we het komend jaar met de stand aanwezig zullen zijn.

Gegroet namens alle betrokkenen,
Josephine Heymeijer

Twee goede berichten van De Cantorij.

Allereerst: dank aan de ‘Oproepkrachten’!

Wat een verrassing!

Behalve Karel Bierlaagh, die al vaker mee kwam zingen als er bassen verhinderd waren, hebben nu nog drie andere bas/baritons zich beschikbaar gesteld!

Op 1 juni viel Karel in, vorige week was Lex Stuyven de nieuwe (en bekwame!) compagnon voor Jos Wijsmuller en volgende week komt Karel weer, samen met Nico de Jong.

Voor de laatste is het een eerste kennismaking met onze vieringen.

Bert van der Put mochten we ook op het lijstje zetten als vervanger.

De afgelopen weken was hij met vakantie, maar we vergeten hem niet....

Monique van de Rijt heeft eerder al laten weten, dat ze zo nodig bij de sopranen in wil vallen!

Wie weet zijn er nog enkele geoefende sopranen en alten die ook wilden, maar gewoon vergeten zijn om hun naam door te geven of dit bericht nu pas lezen?

Het kan nog steeds!

Invallers moeten thuis hun partij –goed- kunnen instuderen en op zondag om half tien aanwezig zijn voor het inzingen. Voor geschoolde zangers is de voorafgaande repetitie op woensdag niet verplicht, al ben je natuurlijk van harte welkom!

Heerlijk als je helpen wilt en we houden ons gegarandeerd aan de belofte dat we niet gaan zeuren of je ‘vast lid’ wilt worden!

(Krijg je er zoveel plezier in dat je dat zelf wilt, dan zeggen we natuurlijk niet ‘nee’.)

Het tweede mooie bericht:

Vanaf eind augustus hebben we een nieuwe repetitieruimte: het ‘KOOR’ van de paters Capucijnen aan de Van der Doessingel. Een schitterende plek!

Met dank aan pater Philppus, de Gardiaan, voor het beschikbaar stellen van hun ruimte én aan Harrie Verschuren, Capucijn en vrijwel altijd deelnemer aan onze vieringen, die aangaf dat we de Gardiaan mochten zeggen dat hij, Harrie, ons verzoek warm wilde aanbevelen...

Daarmee komt een einde aan ons verblijf bij de zusters van JMJ in de Vughterstraat waar we ons drie jaar lang heel welkome gasten hebben gevoeld!

Met veel dankbaarheid kijken we om en met heel positieve verwachtingen vooruit naar het volgende werkjaar!

Meer weten?

Bel of mail naar:

Toos Verdonk, contactpersoon ‘De Cantorij’. Tel. 073-6440971. E-mail cwmverdonk@tiscali.nl

bijzondere momenten

Op zondag 22 juni jl. hebben Silvana en Phoebe Abbink, Quensy van Osch en Thomas van Ravenstein voor het eerst de communie ontvangen.

Een feestelijke gebeurtenis.



SALVATOR MUNDI

15e eeuw anoniem

Gezien op vakantie in Brugge.

Ook een Salvator ontdekt?

Laat de redactie dat weten!

agenda

De eerst volgende kinderkerk is
op zondag 21 september.

Vieringen San Salvatorgemeenschap
in het Dagcentrum, van der Eygenweg 1
Den Bosch zijn zaterdags om 19.00 uur
en zondags om 10.30 uur.

SAN SALVATORGEMEENSCHAP
De Schaapskooi
Beethovenlaan 1 5242 HL Rosmalen
Bereikbaar op werkdagen
van 9.30 uur - 11.30 uur
tel.: 06-48645507

info@sansalvatorgemeenschap.nl
www.sansalvatorgemeenschap.nl

rkn.: NL96 INGB 0006040713
t.n.v. San Salvator in Beweging

Redactie De Salvatoriaan:
Corrie Dansen, Angélique vd Westelaken,
Johan Wierenga
Vormgeving: Vincent Elemans

Kopij graag naar:
salvatoriaan@sansalvatorgemeenschap.nl
of inleveren bij de Schaapskooi.
Uiterlijk zondag 17 augustus 2014