



de Salvatoriaan

Nieuwsbrief San Salvatorgemeenschap Den Bosch

nr. 12 28 augustus 2013

Elk blad ademt de boom tot leven

GEMEENSCHAP SAN SALVATOR

geworteld in de Bijbelse traditie

gedragen door vriendschap

verbonden in liefde

het leven vierend



*klik op de 'boom'
om direct naar onze
website/werkgroepen te gaan.*

van harte aanbevolen

⌘ in de rubriek 'Uitgelicht, een interview met Chantal Verhoeven'

⌘ www.facebook.com/pages/San-Salvator-in-Beweging/

141731069278408

Overtuigen of vragen stellen?

We zijn een gemeenschap in ontwikkeling en die zal ook nooit stoppen. Daarin hebben we elkaar hard nodig, precies zoals het onderschrift bij ons logo: *'Elk blad ademt de boom tot leven'*

Wat mij soms opvalt in ons (samen)werken is dat de onderlinge communicatie er vaak op is gericht om de ander te overtuigen. Er ontstaan dan lange en soms oeverloze discussies, die jammer genoeg niet tot groei en ontwikkeling leiden maar veelal tot frustratie en verwijdering leiden. Ik beweer overigens niet dat we onze overtuigingen moeten verstoppen voor de ander(en). Eerder stel ik voor er wat zuiniger te zijn met het al te snel centraal stellen van je eigen overtuigingen. Dit betekent automatisch vooral meer ruimte om juist vragen te stellen aan de ander. Belangstellend, nieuwsgierig en verhelderend. Dan doen we ook recht aan mooie zinnen uit ons Visioen van Liefde:

'We zijn geleidelijk gegroeid tot een geloofsgemeenschap die recht wil doen aan mensen in plaats van recht in de leer te moeten zijn. Die liever in gesprek gaat dan een leer te moeten verkondigen'

Natuurlijk gaat dat niet vanzelf, zeker niet als je erg betrokken bent met bepaalde aspecten van onze gemeenschap. Desondanks nodig ik iedereen, inclusief mezelf, uit om overtuigingen wat meer 'op zak' te houden en elkaar meer vragen te stellen.

Ard Nieuwenbroek

BESTUUR SSiB ZOEKT VERSTERKING

Het bestuur van SSiB is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Graag nodigen wij U uit uw belangstelling en of bereidheid daartoe aan ons kenbaar te maken. Misschien weet u een geschikte persoon, laat het ons dan weten. Graag gaan wij met mogelijke kandidaten in een vrijblijvend gesprek om te verkennen wat bestuursdeelname inhoudt (wellicht is de belasting veel minder zwaar dan velen denken). Omdat het bestuur een afspiegeling van de gemeenschap moet vormen, zijn wij zeker ook op zoek naar vrouwelijke bestuursleden.

U kunt ons bereiken via : josderidder@planet.nl of iemand van het bestuur aanspreken na de weekendviering.

Jos de Ridder, Voorzitter SSiB

Als gemeenschap op facebook....

Op onze website staat in de rubriek 'Uitgelicht, een interview met Chantal Verhoeven. Zij ziet kansen en mogelijkheden voor onze gemeenschap op facebook, zeker als we ook een wat jongere doelgroep willen bereiken. Naar aanleiding van dit interview hebben Ans Mettes en ondergetekende nog een keer met Chantal gesproken om de facebook ideeën wat concreter te maken en als gemeenschap een facebook pagina aangemaakt.

De komende tijd gaan we deze pagina vullen met interessante en inspirerende gebeurtenissen binnen en buiten onze gemeenschap.

Nu zullen sommigen van u misschien denken: moeten wij echt met de hype van social media mee gaan doen?! Anderen zijn wellicht nieuwsgierig, maar hebben de weg naar facebook nog niet gevonden. Om SSiB op facebook toe te lichten willen we mensen uit onze gemeenschap graag uitnodigen voor een informatie-avond op **woensdag 18 september**.

Op deze avond vertellen we meer over facebook en wat het voor ons als gemeenschap kan betekenen. De praktische gegevens voor deze facebook-avond (plaats, tijd enz.) worden later bekend gemaakt.

Oh ja, als u de San Salvator gemeenschap op facebook tegenkomt, dan vindt u ons vast en zeker leuk!

<https://www.facebook.com/pages/San-Salvator-in-Beweging/141731069278408>

Franneke Hoeks

weblogcartoons.com



IK WIL MEER
VRIENDEN MAKEN

Onze huisvesting

Ieder weekend ervaren we het weer: wat is het goed om onze vieringen te beleven in de gastvrije ruimte van Cello. Het voelt steeds meer 'thuis' en vertrouwd als 'onze ruimte'. Hoe dankbaar zijn we tegelijk dat de mensen van Cello ons gastvrijheid bieden en dat is ook niet vanzelfsprekend.

Dat alles zo overwegend is het bijna oneerbiedig om na te denken over de vraag: 'Is deze ruimte nu definitief onze plek of moeten we blijven nadenken en zoeken naar een andere ruimte?'

Toch is dat noodzakelijk. Naast alle prachtige voordelen kent de Cello-ruimte namelijk ook aandachtspunten. Het is geen plek waar we onze doordeweekse speciale vieringen kunnen houden. Het is geen plek, die qua veiligheid voldoet aan basis-eisen wanneer er meer dan 100 aanwezig zijn.

Ook is het geen 'thuisbasis' waar we permanent terecht kunnen voor vergaderingen, secretariaat, koffieochtenden en 'inloopgesprekken'.

Dit ondanks de gastvrije ruimte, die Jos Wijsmuller ons belangeloos geeft in de Schaapskooi.

Betekent dit nu dat we spoorslags op weg moeten naar een andere ruimte?

Absoluut niet!

Wel is het belangrijk alert te zijn en te blijven zoeken naar een plek waar we bovenstaande aandachtspunten ook kunnen verwerken.

Een beleidstaak van het bestuur maar zeker ook de verantwoordelijkheid van ieder lid! Voor suggesties en reacties staat het bestuur wijd open.

*Namens het bestuur,
Ard Nieuwenbroek*

Financiële overzicht eerste half jaar 2013

Inkomsten

Vrijwillige bijdragen	36.737,00
Collectes	5.800,00
Bijzondere vieringen	3.426,00
Intenties	770,00
Diverse inkomsten	397,00

Uitgaven

Personele kosten	30.357,00
Vieringen	5.530,00
Huur	2.910,00
Bijz. vieringen	700,00
Kantoorkosten	1.641,00
Overige kosten	1.606,00
Positief saldo	4.386,00

47.130,00

47.130,00

Bij het financiële overzicht.

Op de ledenvergadering van eind 2012 moest de penningmeester van onze vereniging nogal sombere geluiden laten horen over de financiële situatie. De exploitatie tot en met oktober liet een tekort zien van € 8.500,- en ook de conceptbegroting over 2013 was lang niet sluitend: het tekort liep zelfs op tot bijna 10.000 euro.

Zijn woorden hebben hun uitwerking niet gemist: dankzij gulle bijdragen en een geweldige dienstverlening hebben we het jaar goed kunnen afsluiten.

Sterker nog: als u het overzicht van het eerste half jaar goed bekijkt, ziet u dat we ons met z'n allen van onze beste kant hebben laat zien.

Geweldig! En heel erg bedankt.

En vooral: laten we zo doorgaan. Want het bestuur wil meer. In deze Salvatoriaan staat een stukje over onze huisvesting. Ondanks onze fijne locatie, missen we een echte thuisbasis. Een plek met verschillende ruimtes voor allerlei soorten activiteiten. Voor de groei en de bloei van onze San Salvatorgemeenschap is dat eigenlijk een 'must'.

U begrijpt dat dit niet eenvoudig is: vindt maar eens een ruimte die geschikt is voor een veelheid aan activiteiten! En daar komt bij dat dat ook een lieve eurocent kost.

Als we dit ooit willen realiseren, zullen we de komende tijd een stevige financiële buffer moeten opbouwen.

Alle reden dus om uw eigen vereniging te blijven steunen en samen te werken aan zo'n noodzakelijke buffer..

Gerard van de Weijer
penningmeester

Ter attentie.....

Flyer afscheidsvieringen

Er is een flyer uitgekomen met informatie over de afscheidsvieringen die vanuit de San Salvatorgemeenschap verzorgd worden. In het weekend van 17 en 18 augustus is de flyer uitgereikt bij de uitgang van Cello. Leden met een e-mailadres hebben de flyer ook digitaal in de bus ontvangen.

Mocht u de informatie misgelopen hebben, of u weet iemand buiten de gemeenschap, die belangstelling heeft, laat ons dat weten óf telefonisch 's morgens tussen half tien en half twaalf op 06-48645507 óf via ssib.ssg@gmail.com.

We spreken dan met u af hoe u/uw kennis de informatie toch kan ontvangen.

31 augustus/ 1 september

Een "terug van vakantie"viering, met op zondag cake bij de koffie.

3 september: Leden van werkgroepen

Afgelopen maanden hebben leden van werkgroepen uit de verschillende pijlers waardevolle gesprekken gevoerd o.a. over de waarden van waaruit ieder actief is binnen onze gemeenschap. Niet iedereen is in de gelegenheid geweest om aan zo'n bijeenkomst deel te nemen.

Daarom hebben we een extra avond gepland voor werkgroep leden die graag mee hadden willen doen, maar toen niet konden.

De bedoeling van de bijeenkomst is van elkaar te horen waar je mee bezig bent in je werkgroep.

Van elkaar te leren, elkaar aan te vullen en eventueel te ondersteunen, om zo onze gemeenschap te versterken.

We gaan in verschillende werkvormen met elkaar in gesprek. Ook de praktijk van concrete activiteiten in (werk)groepverband en wat ieder daarvoor nodig heeft komt aan bod.

We komen bij elkaar op dinsdag 3 september, in Cello, van 19.30 tot 21.30 uur.

17 september: niet-werkgroep-leden

We kunnen ons voorstellen dat ook niet-werkgroep-leden belangstelling hebben voor een gesprek met andere leden uit de gemeenschap. Betrokkenheid uit zich immers niet alleen in lidmaatschap van een werkgroep. Ieders al dan niet regelmatige deelname aan vieringen draagt bij aan onze verbondenheid en de versterking van onze gemeenschap.

We nodigen ieder niet-werkgroep-lid, dat belangstelling heeft, van harte uit om met elkaar en met ons in gesprek te gaan over de waarden die voor jou belangrijk zijn binnen onze gemeenschap.

Ook wat je nodig hebt om lid van onze gemeenschap te blijven willen we graag met elkaar bespreken.

We komen bij elkaar op dinsdag 17 september, in Cello, van 19.30 tot 21.30 uur.

Voor **beide** bijeenkomsten vragen we je aan te melden via

- ssib.ssg@gmail.com of
- 06-48645507 op werkdagen tussen half tien en half twaalf.

Wij zorgen dat er voldoende koffie en thee is en dat de stoelen klaar staan.

Van harte welkom.

11 september

In het voorjaar hebben Harry Willems en Clazien Pulles een bijeenkomst voor ons verzorgd vanuit de "Binnentuin". De deelnemers spraken er met enthousiasme over.

Op 11 september verzorgen Harry en Clazien opnieuw een themabijeenkomst, nu onder de titel "Spiritualiteit in het alledaagse".

Op de volgende pagina in deze Salvatoriaan vindt u meer informatie.

Van harte aanbevolen.

De pastoraatsgroep

SPIRITUALITEIT IN HET ALLEDAAGSE

In de godsdienstige tradities is het 'heilige' ingebed in rituelen en sacramenten.

In kerkelijke vieringen komt Gods aanwezigheid aan het licht. Maar waar kunnen we dat heilige, die Geest van God, waar kunnen we spiritualiteit vandaag de dag vinden?

Zijn er door de huidige ontkerkelijking niet veel minder vindplaatsen hiervoor?

Is er nog wel geloof in (een) God? En wat is daar de inhoud dan van?

Waar vinden we nog sporen van God?

Ver weg, hoog in de hemel, zoals we vertrouwd waren, of toch ook in het leven van alledag, hier op aarde, in de natuur, in de mensen om ons heen, spiritualiteit van hier beneden.

Wat is spiritualiteit? Spiritus, Geest, de Geest van God. Hij waait waar Hij wil.

Waar laat Hij zich vinden? Als je openstaat voor kwetsbaarheid, voor schoonheid; als je dankbaar bent voor het leven. Maar ook bij bewondering voor het leven en menselijke ontmoetingen, voor wat op onze weg komt. Het is een houding van ontvankelijkheid voor een diepere, hogere dimensie in het leven.

We bevragen onszelf en elkaar hoe vaak we in onze eigen dagelijks leven een spiritueel moment (hebben) ervaren of aan een hogere dimensie raken. Vindt er iets plaats van een Gods ontmoeting, raakt Zijn Geest ons aan? En wat gebeurt er dan met ons?

Spiritualiteit is vanuit christelijk perspectief een werkwoord. Niet alleen een spiritualiteit die naar binnen, op ons zelf gericht is, passief, maar duidelijk ook naar buiten gericht, op de medemens, op het heil van de wereld, op actie. **Spiritualiteit moet je doen.** Zo kan een spiritueel mens ook een religieus mens worden, verwant verbonden met God, medemens en deze aarde.

Zo raken spiritualiteit van boven en spiritualiteit van hier beneden elkaar.

Over deze spiritualiteit zal het gaan in een nieuwe bijeenkomst van 'de Binnentuin'.

Eerder dit jaar was er voor de SSIB een groeps gesprek over Godsbeelden.

Het gesprek ook nu voor de SSIB over Spiritualiteit staat ook weer onder (bege-)leiding van Clazien Pulles en Harry Willems. Onder de naam van 'De Binnentuin' organiseren zij beiden al een aantal jaren diverse themabijeenkomsten en groeps gesprekken op verschillende plaatsen en voor verschillende groepen.

De bijeenkomst over spiritualiteit in het alledaagse vindt plaats op woensdag 11 september a.s. van 13.30 –15.30 u. op het adres van de zusters van Mariënborg, Vughterstraat 93 in den Bosch.

Voor deelname wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 5,00.

U kunt zich aanmelden bij Clazien Pulles, tel. 073 6145235;

of via het emailadres: vindplaatsdebinnentuin@gmail.com

U bent van harte welkom.
Harrie Willems en Clazien Pulles

....OP ONZE EEUWIGE JEUGD....

**De Cantorij is jarig in september: vijf jaar worden we dan.
Een lustrum!
Natuurlijk gaan we trakteren.**

**En ... even natuurlijk willen we graag een cadeau!
Je kunt ons heel gelukkig maken met twee bassen en een alt.
Komen daar nog een paar sopranen en tenoren bij, dan is onze
dankbaarheid grenzeloos!**

Houd De Cantorij op peil en geniet mee van je eigen cadeau!

tel. 073-6440971; e-mail : cwmverdonk@tiscali.nl

Dank! Toos

Dankwoordje

van Wim v. Brederode en Roos Finster:

OUD WORDEN MET EEN JONG HART

WE HEBBEN EEN JONG HART,
ZOLANG WE VAN HET LEVEN HOUDEN,
VAN HET LEVEN ZOALS HET ZICH ELKE DAG PRESENTEERT
MET ZIJN GOEDE EN KWADE KANTEN.

WE HEBBEN EEN JONG HART, ZOLANG WE VAN DE MENSEN HOUDEN
EN ZOLANG WE HEN ALLES GUNNEN, WAT WE MISSCHIEF ZELF MISSEN.

WIE MET EEN 'JONG HART' OUD WORDT, ZAL MET EEN STILLE
BLIJMOEDIGHEID DE VELE KLEINE EN GROTE NARIGHEDEN VAN DE
OUDE DAG KUNNEN AANVAARDEN.

HIJ KENT DE ZIN VAN HET LEVEN EN HET STERVEN
HIJ WEET HOE ALLES 'KORT EN KLEIN' IS
EN KOESTERT DE HOOP OP ÉÉUWIG LEVEN !

(Phil Bosmans)



WERKGROEP VERVOERSDIENST

Wat doet deze groep in de San Salvatorgemeenschap?

De werkgroep bestaat uit vrijwilligers die periodiek een plaats in hun auto aanbieden om mensen, die niet met eigen vervoer naar de gemeenschapsruimte kunnen komen, mee te nemen en na de viering weer thuis te brengen.

Werkwijze van de werkgroep

- ⌘ Er bestaan afspraken tussen leden van de werkgroep en hen die van hun diensten gebruik willen maken.
- ⌘ Mocht een lid van de werkgroep onverwacht niet kunnen rijden dan kan de contactpersoon worden geïnformeerd. Die zal pogen een vervanger in te schakelen.
- ⌘ Een nieuwe aanvraag voor vervoer kan worden gemeld bij de contactpersoon die beschikt over namen van vrijwilligers die mogelijk bereid zijn dit vervoer op zich te nemen.
- ⌘ Nieuwe vrijwilligers met een plaats in hun auto zijn welkom en worden verzocht zich te melden bij de contactpersoon.

Zijn er kosten aan verbonden?

Nee, je moet hooguit een beetje omrijden om iemand op te halen.

Wie is de contactpersoon?

Paul Beckers

(nieuw) tel.nr. 073-8229028

Email: pbeckers1@ziggo.nl

Voor vragen of inlichtingen kunt u ook altijd contact opnemen met het Centrum van de San Salvatorgemeenschap (op werkdagen tussen 09:30 en 10:30 u.).

De Schaapskooi

Beethovenlaan 1

5242 HL Rosmalen

tel. 06 – 48 64 55 07

email: info@sansalvatorgemeenschap.nl

Nieuws van de kosters

Na de vieringen op zondag ruimen de kosters direct alle materialen op die gebruikt zijn, zoals altaarkleden, drinkbekers, boeken, kaarsen, houten beelden, enz..

Daarvoor hebben wij een speciale ruimte achter in het Cellogebouw tot onze beschikking.

De ruimte is krap, want behalve 2 stalen opbergkasten staan daar ook alle klapstoelen, de piano, de dozen met kop en schotels en de stellage met het videoscherm.

Kort geleden is er een opbergrek in elkaar gezet, zodat alle losse spullen, die voorheen op de grond werden gezet, nu goed opgeborgen kunnen worden.

Wij vragen iedereen, die in deze ruimte komt, er voor te waken dat alle gebruikte materialen weer ordelijk worden teruggezet.

bijzondere momenten

Onze gemeenschap heeft afscheid genomen van

Hanneke v Hoeckel-Janssen	geboren 13 juni	1939	overleden 26 april	2013
Cor Kelders	geboren 9 maart	1921	overleden 12 juni	2013
Rob van Kempen	geboren 18 maart	1948	overleden 13 juli	2013
Jan Hendrik Titselaar	geboren 24 december	1917	overleden 8 juli	2013
Cor Hermans	geboren 20 augustus	1929	overleden 9 juli	2013
Mientje Blitz-Soentjens	geboren 13 mei	1924	overleden 1 augustus	2013

Door de doop zijn in onze gemeenschap opgenomen:

Pim Weening	geboren 05 november 2011	gedoopt 5 mei 2013
José Liandro	geboren 10 december 2012	gedoopt 14 juli 2013

Rapport werkgroep Medezeggenschap klaar!

Eind juni heeft de werkgroep Medezeggenschap haar opdracht 'het evalueren van de medezeggenschap binnen de San Salvatorgemeenschap en het geven van adviezen, die kunnen leiden tot verbetering van de medezeggenschap' afgerond.

Bevindingen en adviezen zijn opgenomen in een rapport dat 5 september a.s. door de werkgroep zal worden aangeboden aan het bestuur van San Salvator in Beweging.

(In de volgende nieuwsbrief leest u meer over het vervolg. Redactie)



**Bezoek ons op
Facebook**

<https://www.facebook.com/pages/San-Salvator-in-Beweging/141731069278408>

**Vieringen San Salvatorgemeenschap
in het Dagcentrum , van der Eygenweg 1
Den Bosch zijn zaterdags om 19.00 uur
en zondags om 10.30 uur.**

SAN SALVATORGEMEENSCHAP

De Schaapskooi
Beethovenlaan 1 5242 HL Rosmalen
Bereikbaar op werkdagen
van 9.30 uur - 11.30 uur
tel.: 06-48645507

info@sansalvatorgemeenschap.nl
www.sansalvatorgemeenschap.nl

rkn.: 6040713
t.n.v. San Salvator in beweging

Redactie De Salvatoriaan:

Corrie Dansen, Angélique vd Westelaken,
Johan Wierenga
Vormgeving: Vincent Elemans

Kopij graag naar:

salvatoriaan@sansalvatorgemeenschap.nl .
of inleveren bij de Schaapskooi.

Uiterlijk zo 13 oktober 2013