



de Salvatoriaan

Nieuwsbrief San Salvatorgemeenschap Den Bosch

nr. 10 1 mei 2013

Elk blad ademt de boom tot leven

GEMEENSCHAP SAN SALVATOR

geworteld in de Bijbelse traditie

gedragen door vriendschap

verbonden in liefde

het leven vierend



van harte aanbevolen
klik op de 'boom'
om direct naar onze
website/werkgroepen te gaan.

- ⌘ **'in gesprek met':**
interview met Dolf en Pam Weiler-Gerritsen
- ⌘ **nieuwsberichten:**
de uitholling van geloofsgemeenschappen in Nederland

San Salvator in ballingschap?!

Sinds november 2011 hebben wij als geloofsgemeenschap ervaren hoe het is om in ballingschap door te gaan. In ballingschap omdat we ons gedwongen voelden buiten het vertrouwde kerkgebouw het leven in al haar facetten te omarmen en te vieren. We hebben enerzijds zelf die keuze gemaakt, zeker niet omdat we ons niet thuis zouden voelen in het gebouw, maar meer omdat we ons niet thuis voelen binnen het denken van de machthebbende clerici van de Rooms-katholieke kerk. Anderzijds is de keuze ons opgelegd omdat er geen ruimte werd gegeven aan onze wijze van christelijk denken en doen op die plek.

Meer dan voorheen kunnen we ons voorstellen hoe het moet zijn geweest voor Mozes en het volk van Israël die vertrokken uit het land van onderdrukking en hoe het was voor de mensen uit Juda die door de Babyloniërs verdreven werden. Tegelijkertijd voelen we ons misschien ook verwant met die miljoenen mensen die op zoek moeten naar een andere verblijfplaats buiten hun vertrouwde omgeving, hun cultuur en hun land.

Zowel de bijbelse verhalen alsook de verhalen van nu leren ons dat mensen gaan twifelen en zoeken naar hun identiteit binnen de veranderde situatie. De veranderde situatie stelt ook ons voor vragen die voorheen niet aan de orde waren. Gaandeweg komen we op het spoor welke waarden onvervreemdbaar zijn aan onze manier van zijn. Veel mensen ontdekken de rijkdom van de andere situatie.

Anderzijds hoor je wat mensen op den duur gaan missen.

De ballingschap houdt ons, misschien nog wel meer dan voorheen, in beweging.

Het is een andere beweging geworden. Geen tegenbeweging meer, maar een beweging van binnenuit, die ons op het spoor brengt wat ons te doen staat, van waaruit we willen vertrekken en ons weer thuis brengt bij de kern van onze verbondenheid met elkaar, de ander en met de Bewogene.

Die beweging vraagt voortdurend van ons ook stil te kunnen staan bij die kern. >>>



Welke waarden dragen we met ons mee?
Wat willen wij als gemeenschap uitdragen?
Welke verwachtingen hebben wij van elkaar?
Wie, wat en hoe bepaalt de richting van ons doen en laten?
Hoe worden wij geïnspireerd en hoe inspireren wij anderen?

Als bestuur en pastoraatsgroep hebben we hier in januari een begin mee gemaakt. Binnenkort willen we met de vele vrijwilligers in gesprek gaan over wat hen beweegt en inspireert om al dat mooie werk te verrichten.

Met elkaar willen we op het spoor komen hoe we de basis van onze gemeenschap kunnen verstevigen om bezield, bevlogen en begaan er te kunnen zijn voor elkaar en voor anderen.

Op basis van de vier pijlers: 'het leven vieren', 'gastvrijheid', 'solidair zijn' en 'zoeken naar inspiratiebronnen' uit het Visioen van Liefde, komen de vele werkgroepen bij elkaar.

In het najaar gaan we de bijeenkomsten verbreden binnen de gemeenschap zodat ook overige dragers van onze gemeenschap op een open wijze kunnen aangeven wat hun wensen, waarden en verwachtingen zijn.

Op deze manier hopen we met elkaar volop in beweging te zijn, vol vertrouwen dat het leven ons de weg wijst door trouw te blijven aan onze kern.

Namens de pastoraatsgroep,
Erick Mickers

Frits Bakker, 20 jaar mandala-tekenen.

Hoeveel lessen, hoeveel mandala's, hoeveel tekeningen, hoeveel voorbereiding, hoeveel cursisten?

Hoeveel mensen van binnen en buiten de San Salvatorgemeenschap heeft Frits in die jaren geïnspireerd?

De cursussen hadden niet alleen het doel om de deelnemers de techniek van het mandala-tekenen bij te brengen, maar Frits leerde de mensen door meditatie eerst de weg naar binnen te zoeken en daarna hun eigen creativiteit in een mandala tot uiting te brengen.

Zelf onder meer geïnspireerd door verschillende kunstuitingen vooral van "primitieve" volkeren, legde hij uit wat een mandala met een mens kan doen, wat de spirituele betekenis ervan kan zijn.

Zijn ideeën waren onuitputtelijk en iedere les weer een belevenis.

Zijn positieve levenshouding is nog steeds voor velen een voorbeeld. Toen hij eens na een ernstig verkeersongeluk ondermeer zijn rechterhand niet meer kon gebruiken, ging hij "gewoon" met de linker tekenen.

Helemaal ophouden is voor Frits nog lang geen optie, maar toch gaat hij het lesgeven beperken tot een enkele workshop en misschien gaat hij nog wel een boek schrijven.

Namens onze gemeenschap: Bedankt voor zoveel inspiratie!

Kledinginzameling

Voorjaars schoonmaak achterhaald?
Opruimen van kleding, schoenen, dekens of gordijnen blijft nodig. Zeker als alles weer verzameld wordt voor het goede doel.
Wij sluiten ons graag aan bij SAM's kledingactie voor Mensen in Nood.
Zaterdagmorgen 25 mei tussen 10 en 12 uur, aan de achterzijde van het Cello-gebouw (vanwege een doop).

Ter informatie

De mandala's van de mandalagroep van Forra van Reijswoud en ook enkele van Frits Bakker zijn deze zomer van april t/m augustus te bezichtigen in:

Theetuin 'het Aardrijk'

Koesteeg 39

5258 TN Berlicum

www.hetaardrijk.nl



GOED OM TE WETEN!

25 mei wordt een grote feestdag, want Peter-Paul van Beekum, dirigent van de Cantorij, gaat na 4 jaar zijn studie Koördirectie aan het Fontys Conservatorium afsluiten. Het zou fijn zijn als veel Salvatorianen hem komen aanmoedigen op zijn examendag.

Noteer dit alvast in uw agenda: Zaterdag 25 mei 15.00 uur.
Grote Kerk op het Kerkplein in 's-Hertogenbosch.

Het programma bestaat uit 2 delen: *Carmina Burana van Carl Orff*
Mis voor dubbelkoor van Frank Martin

Kaarten à € 12,50 te verkrijgen via Het Koor 's-Hertogenbosch: www.hetkoordenbosch.nl
Nadere informatie hierover komt binnenkort op onze website, in de rubriek: "In gesprek met.."

Een speciale ervaring ...

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand

Wie is het persoonlijke achter het verhaal?

Een unieke ervaring, je praat en vertelt je leven en dan komt er een prachtig verhaal van Toos.

Het is net alsof je voor de spiegel staat

en je vraagt:

'Ben ik deze prachtige mens?'

Bedankt Toos, want je hebt mij mijn positieve kanten onder ogen laten zien.

Op de dienstveiling in november 2012 kocht ik van Toos Verdonk de dienst 'een levensverhaal schrijven'.

In twee zittingen vertelde ik aan een geduldig luisterende en schrijvende Toos mijn dromen en belevenissen.

Iets om aan te raden.

Mary Terés Wierenga Arrieta

Bericht van het Noodfonds Noord

Het Noodfonds van onze gemeenschap heeft vorig jaar 12 keer een uitkering gedaan om mensen financieel te helpen uit de ergste nood. De aanvragen kwamen steeds binnen via maatschappelijk werkers van de stichting Juvans. Daarnaast hebben we in het kader van de vakantie-actie aan 30 adressen een gift gedaan, waardoor 80 mensen blij zijn gemaakt. Ook al zijn het geen bedragen om grote dingen van te kunnen doen, toch betekenen ze veel en is men er dankbaar voor.

Aan het eind van 2012 had het Noodfonds € 5000 minder in kas dan een jaar eerder. Daarmee leek bij ongewijzigde trend binnen twee jaar het einde van het fonds te komen.

2013 is gelukkig heel positief van start gegaan, waardoor de horizon iets verder is komen te liggen. Uit een erfenis mochten we € 10.000 ontvangen en tevens kwam er een substantiële gift uit de kerst-actie binnen. Daarnaast kunnen we steeds rekenen op periodieke bijdragen van enkele trouwe donateurs en ontvangen ook incidenteel bedragen op rekening 5962681 t.n.v. Jan Schoutenstichting -twee-.

Het Noodfonds kan deze rekening de komende jaren gewoon blijven gebruiken.

Meer informatie over het Noodfonds is beschikbaar op www.sansalvatorgemeenschap.nl onder San Salvatorgemeenschap > Werkgroepen > Solidair zijn.

Nieuw in onze gemeenschap

Met de gastvrouwen, leden van de bezoegroep en de pastoraatsgroep, zijn we in maart bij elkaar geweest om te brainstormen hoe we nieuwe mensen in onze gemeenschap ontvangen.

Aan de orde kwam o.a.:

- Hoe weet je of iemand nieuw is?
- Welke informatie geef je?
- Stellen we nieuwe mensen voor aan de gemeenschap?
- Moet er een kennismakingsavond/middag komen voor nieuwe mensen?

Na hierover met elkaar van gedachten gewisseld te hebben zijn er een paar besluiten genomen:

- Er wordt een logboek aangelegd, waarin bijzondere en belangrijke dingen genoteerd worden ter informatie van de gastvrouwen van de week erop.
- Er wordt een info-pakketje samengesteld met "De Salvatoriaan" en een flyer met algemene informatie over onze gemeenschap.
- De namen van de lectoren worden tijdens de viering voluit genoemd. Als we alleen de voor-naam noemen krijg je teveel een "ons kent ons" gevoel.
- We organiseren een kennismakingsmiddag na de viering, waar nieuwe mensen elkaar ontmoeten en leren kennen. Zij kunnen dan ook kennis maken met de pastoraatsgroep en het bestuur.

Deze kennismakingsmiddag heeft inmiddels plaats gevonden op 21 april.

Ria Zwijenberg

Vastenactie 2013

Dit jaar heeft de jaarlijkse Vastenactie in de San Salvatorgemeenschap een verheugend resultaat gehad.

De totale opbrengst voor het project Indian Mother and Child was € 5.532.

Geweldig!

Er was wel een bijzondere gunstige situatie. In de halve eeuw Vastenactie in onze gemeenschap (en toenmalige parochie) was het nog nooit voorgekomen dat het jaarlijkse project in de derde wereld een werkgroep bij ons in eigen huis had. De Indiase stichting Indian Mother and Child heeft in Den Bosch-Vught een afdeling in de stichting Indian Mother and Child Nederland.

De lijnen waren dus zeer kort. In de wekelijkse vieringen op zaterdag en op zondag hing een eigen prachtig hongerdoek Mother and Child in onze Cello-ruimte.

Leden van de werkgroep Indian Mother and Child, die het project van nabij kennen, gaven in elke viering heldere informatie en waren medevoorgangers.

Dat was informatie en inspiratie tegelijk. Vastenactie op zijn best.

Het project Indian Mother and Child is ingediend en goedgekeurd bij de stichting Cordaid die de vastenactie-projecten uitvoert en volgens de geldende regels de opbrengst met 50% zal aanvullen uit daarvoor gereserveerde gelden. We zullen te zijner tijd over de voortgang van het project meer vernemen.

werkgroep Vastenactie

De dienstenveiling en hoe het verder ging

“Wij zijn in bekenden veranderd”

Deze zin uit een tekst van Oosterhuis gonst door mijn hoofd als ik terugdenk aan de dienstenveiling. Ik ga niet terugblikken op het succes van de dienstenveiling zelf, maar u proberen mee te nemen naar hoe het verder is gegaan.

Wat is er gebeurd met de aangeboden diensten? Hoe is het ervaren? Het is een impressie van enkele diensten waarbij we geen volledigheid beogen. Het zou eenvoudigweg onmogelijk zijn om alles te beschrijven. Dan hebben we meerdere nummers van de Salvatoriaan nodig. Als U dit leest, zijn nog zeker niet alle veilingen uitgevoerd. Verbondenheid en blijvende ontmoetingen door het jaar heen.

Hoe mooi kan het toch zijn.

Spaanse les krijgen en afsluiten met een maaltijd, maar wel in het Spaans uitgelegd zodat je ook weet hoe het heet en vooral hoe je het moet uitspreken. Er kwam ook een verhaal van een konijntje voorbij, maar die werd niet voor de maaltijd gebruikt. Geen flappie-effect dus.

Van Spanje naar Zuid-Afrika is normaal een behoorlijke afstand. Gelukkig lag dit Zuid-Afrika dichterbij. Het ging om wijn uit dit prachtige land. Een avond vol mooie verhalen, volle glazen, voor een enkeling misschien iets te vol en afsluiten met een traditionele bobotie waren de ingrediënten van een geweldig wijnfestijn. De naam Kaapse pracht klinkt heel bijzonder, maar het is niet meer dan een verzameling van restanten. Noem het een soort mix. Deze wijn werd overigens niet geschonken. Het was louter kwaliteit van een hoog niveau. Ik heb wel eens gelezen, dat bij wijnproeven een deel wordt uitgespuugd in een kom of pak. Niet omdat het niet zou smaken, maar omdat je anders te snel dronken wordt van alles wat je proeft. Ik heb van de deelnemers aan deze avond totaal andere geluiden gehoord. Er ging geen druppel verloren. Sommigen, zo ging het verhaal, hadden moeite met de trap.

Gelukkig hadden de deelnemers van deze avond een “taxi” geregeld.

U kent het vast wel. Je fiets vertoont allerlei gebreken, maar het karretje doet het nog wel. Aan opknappen kom je eigenlijk niet toe. Een ware opknapbeurt is nodig, maar ja. Zoek maar eens een goede en betrouwbare rijwielhersteller. De veiling bood soulaas en na een grondige onderhoudsbeurt reed het karretje weer als nieuw en bij elke trap ging de gedachte uit naar de hersteller van het ongemak. Het mooiste was nog dat er op het ventiel weer een dopje zat. Neen, dit is niet verzonnen. Echt gebeurd. Een ‘digibeet light’, kent u die uitdrukking? Iemand die wel weet hoe je een email moet sturen, maar die volstrekt in de stress schiet en verdwaalt op Internet. Met enkele computerlessen was de juiste route naar de digitale snelweg rap gevonden. Een openbaring.

Het mogen lezen van levende mensen is vele malen boeiender dan een roman. Ik citeer uit een mij toegezonden reactie. Mooier kun je het niet beschrijven. Dat je zoiets in je hebt is nog veel mooier. Het herschrijven van een grote hapklare blok is nog niet voltooid. Dat is, zo hoorde ik, een immense klus die veel schaaft en polijstwerk vergt. Schrijven is schrappen en ook telkens opnieuw beginnen. Ik wens de uitvoerder van dit project veel wijsheid en goede woorden.

Op een avond waarop er nog flink veel sneeuw lag, de kou nog in de lucht en in de botten werd er een exclusief diner met bijpassend wijnarrangement geserveerd. Werkelijk uitgebalanceerd en tot in de puntjes verzorgd. Binnen was het warm en gemoedelijk en kwamen de verhalen op gang. Er was aandacht voor iedereen en je leert elkaar op een andere manier kennen. Dat is overigens de rode draad door alle verhalen heen.

De verhalen zijn niet meer dan een glimp, een vluchtige kennismaking. Laat u inspireren en bevrage elkaar op een zaterdagavond of zondagochtend na afloop van de viering en de mooie verhalen komen. We veranderen langzaam in bekenden van elkaar. Ik wens ons allemaal mooie blijvende ontmoetingen. Tot 8 november bij de volgende veiling.

Cees van Hoof

bijzondere momenten

Onze gemeenschap heeft afscheid genomen van
Stans Brok-Bergmans geboren 23-07-1925 en overleden op 22-03-2013

Door de doop zijn in onze gemeenschap opgenomen:
Fenna Liebregts geboren op 29-09-2011 en gedoopt op 14-04-2013
Teun de Bruin geboren op 12-12-2011 en gedoopt op 14-04-2013

Mijn dienstenveiling, geven en krijgen

Afgelopen November heb ik actief meegedaan met de dienstenveiling. Ik vond het een mooi initiatief van de San Salvatorgemeenschap.

Ik heb genoten van de veiling op zich, wat op zichzelf al een uitje was. Daarbij heb ik zelf ook enkele kavels aangeboden, en zelf ook geboden.

Wel heeft het een tijdje geduurd voordat ik aan al, de bijbehorende verkoopverplichtingen had voldaan.

Het is nu volbracht en wil ik mijn positieve ervaring met jullie delen.

Ik heb het heel leuk gevonden om zelf voor anderen bezig te zijn, zodat de mensen, van hun veiling-inkoop, konden genieten. Je zet zelf je beste beentje voor om het de anderen naar hun zin te maken.

Je wil hun waar voor hun geld geven!

Zelf had ik géén idee wat ik moest verwachten. Ook al bied je zelf de workshop aan! Ik maak natuurlijk zelf graag mozaïek, maar geef niet dagelijks een workshop. En ik ben geen professional.

Natuurlijk bereid je jezelf voor. Haal je iets lekkers in huis. En zorg je ervoor dat er de nodige ruimte is. Maar de ervaring om anderen te laten genieten van hun workshop, was voor mij een unieke ervaring. Het enthousiasme dat ontstaat als er iets moois uitkomt, is leuk om te zien. Creativiteit te delen en uit te dragen is een fijne ervaring.

Ook heb ik ontzettend genoten van mijn eigen ingekochte activiteit, Boetseren.

Ook al ben ik redelijk creatief. Een workshop te krijgen van een ander, die goed is op een ander vlak, vond ik een verbreding.

Hierbij had ik dezelfde ervaring als mijn eigen cursisten. Het, zelf, kunnen creëren van een "kunstvoorwerp" is een ongelooflijke ervaring.

Ja, het staat op mijn kast te pronken!

Het is een win, win, win situatie!

Voor de koper een mooie koop!

Voor de verkoper een fijne ervaring, en voor de gemeenschap een goede opbrengst.

Wat willen we nog meer!!

Petra Maas.

Gezamenlijk eten in de Schaapskooi
in Rosmalen

zaterdag 25 mei en zaterdag 6 juli

Inschrijving na de vieringen in Cello

**Vieringen San Salvatorgemeenschap
in het Dagcentrum , van der Eygenweg 1
Den Bosch zijn zaterdags om 19.00 uur
en zondags om 10.30 uur.**

SAN SALVATORGEMEENSCHAP

De Schaapskooi
Beethovenlaan 1 5242 HL Rosmalen
Bereikbaar op werkdagen
van 9.30 uur - 11.30 uur
tel.: 06-48645507

info@sansalvatorgemeenschap.nl

www.sansalvatorgemeenschap.nl

rkn.: 6040713

t.n.v. San Salvator in beweging

Redactie De Salvatoriaan:

Corrie Dansen, Angélique vd Westelaken,
Johan Wierenga
Vormgeving: Vincent Elemans

Kopij graag naar:

salvatoriaan@sansalvatorgemeenschap.nl .
of inleveren bij de Schaapskooi.

Uiterlijk zo 9 juni 2013