

San Salvatorgemeenschap 's-Hertogenbosch





San Salvatorgemeenschap 's -Hertogenbosch

Waar liggen onze wortels?

De oorsprong van onze gemeenschap ligt in de katholieke traditie. De ideeën van het Tweede Vaticaans concilie sloten prachtig aan bij onze stijl van geloven. Ook ons ging het om de inspiratie van Jezus van Nazareth, vertaald naar onze huidige leefsituatie en niet alleen op zondag 'beleden' maar vooral ook door de week beleefd.

In de periode daarna herkenden we ons steeds minder in het veranderende kerkelijke klimaat.

Uiteindelijk besloten wij in november 2011, na een meningsverschil met het bisdom, om (voorlopig) onafhankelijk van het instituut kerk, maar zo trouw mogelijk aan de waarden die Jezus van Nazareth voorleefde, als vereniging verder te gaan. We streven naar een universeel christelijke gemeenschap, die ook open staat voor inspiratiebronnen uit andere spirituele tradities.

We proberen een klimaat te scheppen waarin je mag zijn wie je bent, mag geloven wat je gelooft en ook mag twijfelen aan je twijfels. Uitgangspunt is daarbij ons dagelijks bestaan, met de pijn en de vreugde en alle harde en zachte kanten die onontkoombaar bij het leven horen.

Elkaar ontmoeten is de kern van ons samenkomen.

Heel fundamenteel is daarbij dat alle mensen van goede wil van harte welkom zijn.

Niet voor niets staat onder ons logo:
'Elk blad ademt de boom tot Leven.'

Hoe proberen we onze ideeën te realiseren?

Elkaar ontmoeten is de basis:
wij zijn een belangrijke inspiratiebron voor elkaar.

Zo'n honderdvijftig tot tweehonderd mensen komen wekelijks bijeen in de vieringen van zaterdagavond en zondagmorgen. De voorganger kan een man of een vrouw zijn en al of niet 'gewijd'; toegewijd zijn ze allemaal.

Regelmatig zijn er ook *Themavieringen*, waarbij 'gewone' bezoekers meedoen in voorbereiding en uitvoering.

Zo proberen we 'geloven en het leven van alledag' dicht bij elkaar te houden.

Er zijn ook speciale vieringen: als er een kind geboren is, kunnen ouders dat indrukwekkende moment markeren door een *doopviering*. Het besluit om als partners verder te leven kun je een religieuze dimensie geven door je relatie te laten inzegenen in een *Viering van liefde en trouw*. Een ziekenzegening is mogelijk.

En verdriet om een lieve mens die je ontvalt mag geuit worden in een *Afscheidsviering* met als steun de voelbare solidariteit van velen, ook al neemt die de pijn niet weg.

Bij die speciale vieringen hebben de betrokkenen altijd heel veel ruimte voor eigen inbreng.

Ook in onze vele werkgroepen 'ademen de leden elkaar tot Leven.'
Er zijn veel mogelijkheden tot deelname.



Meer weten?

Op de website is veel informatie te vinden over onze achtergronden en dagelijkse praktijk.

Zie: www.sansalvatorgemeenschap.nl

Liever persoonlijk contact?

Van maandag tot en met vrijdag is er van 9.30 – 11.30 een gastvrouw aanwezig op ons inloophuis/ kantoor :

'De Schaapskooi'

Beethovenlaan 1

5242 HL Rosmalen

info@sansalvatorgemeenschap.nl

Telefonisch bereikbaar op nr. 06-48645507

(in dringende gevallen ook buiten kantooruren)

Onze weekendvieringen worden gehouden in
Dagcentrum Eygenweg
Van der Eygenweg 1, 's-Hertogenbosch

