



de Salvatoriaan

Nieuwsbrief San Salvatorgemeenschap Den Bosch

nr. 8 30 januari 2013

Elk blad ademt de boom tot leven

GEMEENSCHAP SAN SALVATOR

geworteld in de Bijbelse traditie

gedragen door vriendschap

verbonden in liefde

het leven vierend



klik op de 'boom' om direct naar onze website/werkgroepen te gaan.

van harte aanbevolen

- ⌘ **Ik wil je even laten weten**, een nieuwe rubriek met korte berichten over gebeurtenissen, presentaties, culturele uitingen, etc..
- ⌘ **Recente vieringen**, om de teksten van de vieringen nog eens te lezen.

REFLECTIEDAG PASTORAATSGROEP EN BESTUUR SAN SALVATOR IN BEWEGING OP 18 JANUARI 2013

Op 18 januari hebben de pastoraatsgroep en het bestuur van San Salvator in Beweging een reflectiedag gehouden.

Een dag, waarop rustig nadenken met elkaar over belangrijke vragen betreffende onze geloofsgemeenschap alle ruimte kon krijgen.

Los van de dagelijkse zorgen waren we (Corrie Dansen – Ed Andriessen – John Parker – Eric Mickers – Jantine Ronde – Jacques Goossens – Judi Waegemakers – Jos de Ridder) in een inspirerende omgeving onder technisch voorzitterschap van Jacques Jochems een hele dag bijeen. In de ochtenduren hebben we nagedacht over de vragen: 'Wie willen we als geloofsgemeenschap San Salvator zijn in 2020?' en 'Waar staan we dan?'.

In de middag hebben we met elkaar nagedacht over de vraag hoe we dan bij dat doel in 2020 kunnen komen en welke stappen er de komende jaren gezet moeten worden.

Je zou kunnen zeggen dat we ons bezig gehouden hebben met een doorontwikkeling van ons visiedocument en beleidsplan:

Visioen van Liefde.



“...in een inspirerende omgeving...”

De dag werd door allen als erg inspirerend ervaren. Het is nog niet goed mogelijk in dit korte artikel concrete inhoudelijke zaken te benoemen. Het was ook vooral een brainstormdag. De concrete uitwerking daarvan zal de komende tijd verder vorm krijgen en natuurlijk betrekken we daar onze geloofsgemeenschap bij.

Jos de Ridder

Van harte aanbevolen.

Themamiddag / workshop "Godsbeelden"

Tijd en plaats:

Woensdag 27 februari 2013, 13.30 uur – 15.30 uur
Vughterstraat 93, 's-Hertogenbosch

Programma:

Vragen die aan de orde komen:

- op welke theologische/godsdienstige/bijbelse of levensbeschouwelijke uitgangspunten zijn Godsbeelden gebaseerd?
- met welke Godsbeelden ben ik opgegroeid?
- in hoeverre zijn deze beelden onderweg veranderd?
- leef ik nu nog met een bepaald Godsbeeld?
- welk Godsbeeld is voor mij van wezenlijk belang om te behouden en welk(e) beeld(en) heb ik weg gedaan?

Begeleiding: Clazien Pulles, Harry Willems

Aanmelden: vindplaatsdebinnentuin@gmail.com
of 06 20119171 (Clazien)

Eigen bijdrage: € 5,00

Ed Andriessen

GEZAMENLIJK ETEN.

Wederom zijn er weer een aantal dagen waarop er de mogelijkheid is om gezamenlijk te eten in de Schaapskooi in Rosmalen. Iedereen is welkom!

Zoals voor de meesten bekend zal zijn, is inschrijving vooraf mogelijk na een viering bij de Van de Eygenweg.

De volgende data zijn
2 maart, 13 april, 25 mei en 6 juli.

Groet,
namens het kookteam,
Christien

Nieuw initiatief: met een knipoog naar de dienstenveiling

In november bood Mies Klamer op de dienstenveiling een kavel aan waar enkele amateurbreisters heel blij mee waren. Was je ooit enthousiast begonnen met leuke creaties voor kinderen, kleinkinderen of - ook belangrijk- voor hun onmisbare beren en poppen? Waren je goede bedoelingen misschien blijven steken in warrige kluwens en onafgemaakte lapjes, die je onder in een kast had weggestopt?

Mies wist er weg mee!

Geen wonder. Haar brei-carrière begon toen ze zes jaar was. Die tijd ligt al een aardig tijdje achter haar.... Ze is dus een echte ervaringsdeskundige en beschikt over veel patronen en een flinke voorraad kleurige resten garens. Bovendien houdt ze van gezelligheid en ... heeft ze geduld!

Nu heeft ze een nieuw aanbod. Als er belangstellenden zijn gaat ze een 'brei-instuif' organiseren. In haar ruime flat wil ze met alle plezier mensen helpen die even een advies nodig hebben over een patroon waar ze niet uitkomen. Als je het leuk vindt om af en toe een middag samen te gaan werken aan -bijvoorbeeld- speelgoed of kleertjes voor baby's, peuters of wat je maar bedenkt, ben je ook van harte welkom. Een kopje koffie of thee is zó gezet....

'Ik hoef er niks aan over te houden!', zei ze heel beslist, toen ze het plan voorlegde. 'Ik denk dat we zo allerlei leuke dingen kunnen maken, die volgend jaar in de Kerstpakkettenactie gebruikt kunnen worden. Of die we kunnen verkopen als er voor de San Salvator weer eens een creatieve markt georganiseerd wordt.'

Belangstelling?

En komen donderdagmiddagen je in principe uit?

Neem dan contact op met Mies.

tel: 073-6447329

Uit onze vieringen.

“Bidden is ook luisteren”

“Bidden is voor mij ... met aandacht leven.”

(Uit: “Geloven verlicht”, 1 en 2 december 2012)

“Vertrouwen op Gods almacht is geen goedkope troost, maar kan wel temidden van de zinloze woede die onze machteloosheid in ons opwekt een vonkje hoop doen gloeien, dat ons oproept tot daadwerkelijk handelen.”

(Uit: “Een steen verleggen”, 8 en 9 december 2012)

“Je bent pas iemand in relatie tot een ander.

De beleving en ervaring dat je er mag zijn zoals je bent, verruimt en schept vrede in het samen zijn.”

(Uit: “Hebben en zijn”, 15 en 16 december 2013)

“Leven in vertrouwen én toevertrouwen betekent steeds weer de beweging naar boven maken, dichterbij de bron van leven, dichterbij God.”

(Uit: “Vertrouwen en toevertrouwen”, 22 en 23 december 2012)

‘Wij vieren ieder jaar het kerstfeest. Wat betekent het eigenlijk?’Een nieuwe kans om opnieuw geboren te worden, om opnieuw te mogen beginnen, om te leven.

(Uit: “Opnieuw geboren”, 24 december 2012)

Kerstmis is het weerbarstige geloof tegen alle duisternis en onheil in, dat het licht niet te vernietigen is.

(Uit: “het licht keert nu de duisternis”, 25 december 2012)

“Loslaten is immers onlosmakelijk verbonden met vertrouwen. Vertrouwen ook dat we niet voor niets hebben geleefd, dat we met de steen die we in de rivier des levens hebben verlegd onze signatuur hebben achtergelaten.”

(Uit: “Loslaten, hoe moeilijk kan dat zijn”, 30 december 2012)

“Blijf niet op die drempel staan, neem die drempel en bewaar hem in je hart, op weg naar een nieuw begin. Zoals eens Maria deed, hoopvol en met vertrouwen, dat er weer licht zal zijn, hoe dan ook.”

(Uit: “Op de drempel van een nieuw begin”, 31 december 2012)

“Zoals in die ene mens het goddelijke aanwezig is, zo is het goddelijke ook in jou aanwezig. In elke mens.”

(Uit: “Ik groet het goddelijke in jou”, 5 en 6 januari 2012)

“Je neemt de oude kennis over jezelf wel mee,, maar je hebt er geen last meer van; die last is van je afgevallen, van je af gewassen, van je afgegleden en afgespoeld, in het water van deze Doop.”

(Uit: “Hij was het die onze ziekten droeg”, 13 januari 2013)

DE GEVIERDE WEERSPIEGELING: BRONNEN VAN LEVEN

Een nieuw jaar is begonnen. Het ene feest is nog niet voorbij, of de carnavalsdagen staan al weer voor de deur. Even alle remmen los, om daarna de vastentijd in te kunnen gaan.

Als voorbereiding op het Paasfeest willen we in die periode op zoek gaan naar 'bronnen van leven'. Welke bronnen brengen ons in beweging? Aan welke bron kun jij je laven?

Is dat de bron van stilte en bezinning, van bevestiging en erkenning of die van geduld en vertrouwen. De evangelieverhalen zetten ons op het spoor.

De veertigdagentijd is een tijd van bezinning en inkeer. Maar tegelijkertijd is het ook de tijd voor actie. We beseffen dat elk mens recht heeft op bronnen van leven. Niet alleen geestelijke bronnen maar ook concrete bronnen van leven zoals water, hygiëne, medische zorg, geld, onderwijs en zelfregie.

Wij willen het werk van de Stichting 'Indian Mother & Child Nederland' gaan ondersteunen. Deze stichting, gevestigd in Vught, wordt o.a. bemenst door Ben en Rieky van Houten en Peter Thijssen, leden van onze gemeenschap. Zij zijn actief voor mensen in de buitenwijken van Calcutta. Mede dankzij hun inzet kunnen kansarme kinderen naar school, is er een consultatiebureau voor baby's, zijn medische centra opgericht en wordt er microkrediet gegeven aan meer dan 22.000 vrouwen.

Met elkaar willen we ons inzetten om concrete bronnen van leven te realiseren voor mensen in India. Het doel is om geld in te zamelen voor 5 toiletten en een waterpomp.

Onmisbare voorzieningen voor hygiëne en gezondheid.

Dit project is door de werkgroep Vastenactie voorgelegd aan Vastenactie/Cordaid, waardoor de uiteindelijke opbrengst met 50% wordt aangevuld. [\(meer hierover zie hieronder op deze pagina\)](#)

Laat ons in de vastentijd samen op weg gaan naar bronnen van leven, in vieringen als ook daarbuiten, voor iedereen, dichtbij en veraf.

Mother and Child India

Vastentijd 2013 weken van bezinning naar binnen of weken van aandacht naar buiten, dat is elk jaar een keuze. En beide kan ook. De werkgroep Vastenactie kiest voor beide, maar begint met de ramen open en wil betrokken zijn bij moeders en kinderen in India, in West Bengalen, in de dorpen in de delta van de enorme Ganges rivier.

Vanuit de stad Kolkata is de Indiase kinderarts Sujit Brahmochary in 1989 gestart met medische en sociale zorg voor de kwetsbare moeders en kinderen in de dorpen. Na zijn artsexamen in Calcutta kreeg hij van het Rode Kruis de kans, zich in België te specialiseren als kinderarts. Een paar jaren werkte hij daarna bij Moeder Teresa.

Hij besloot toen een instituut op te richten voor kansarme moeders en kinderen, vooral in de dorpen. Dat is uitgegroeid tot het **Instituut for Indian Mother and Child**, uitgegroeid tot een netwerk met 20 scholen waar 2800 kinderen onderwijs krijgen, 5 klinieken waar maandelijks 5000 patienten worden behandeld, 5 banken voor microkrediet waarvan meer dan 22.000 vrouwen gebruik maken, enz.

Niet minder dan 650 Indiase vrijwilligers, meest vrouwen, werken bij het Instituut voor een vergoeding naar de zeer lage Indiase standaard. Al dat werk wordt bekostigd door 19 westerse Stichtingen Mother and Child, ook een Stichting in Nederland-Vught.

Het Vastenactie-project 2013 in de San Salvador Gemeenschap is deze Nederlandse stichting en via deze stichting Mother and Child India. In de vastentijd hoort en ziet u er meer over.

Gemakshalve staat hier het gironummer al: **6040713 tnv San Salvador in Beweging** met vermelding **Project India**.

Werkgroep Vastenactie

Voortgangsbericht van het bestuur van de Jan Schoutenstichting

In de lentebrief, die in februari 2012 is verzonden, hebben we al degenen, die bijdragen hebben verleend aan de Jan Schoutenstichting, bedankt voor hun bijdrage in het voorafgaande jaar en aan hen gevraagd die bijdrage in het nieuwe jaar te continueren.

In genoemde brief zijn we ook ingegaan op de nieuwe situatie, waarin we een **Vereniging San Salvator in Beweging** kennen.

In de ledenvergadering van de **Vereniging San Salvator in Beweging** van 15 december 2011 is besloten om uit een oogpunt van transparantie één rekeningnummer te gebruiken waarop mensen, die betrokken zijn bij de **Vereniging San Salvator in Beweging**, hun bijdragen kunnen overmaken.

Het zal duidelijk zijn dat financiële bijdragen heel hard nodig zijn om de vitaliteit van de gemeenschap te waarborgen en te versterken.

Het rekeningnummer is **60 40 713** t.n.v. **Vereniging San Salvator in Beweging** te 's-Hertogenbosch.

In de afgelopen periode zijn in goed overleg tussen de besturen van de **Vereniging San Salvator in Beweging** en de Jan Schoutenstichting de personele en financiële verantwoordelijkheden ten aanzien van de pastoraal werkers die in dienst waren van de Jan Schoutenstichting overgedragen aan het bestuur van de **Vereniging San Salvator in Beweging**.

Dat zou tot de conclusie kunnen leiden dat de Jan Schoutenstichting kan worden opgeheven.

Het bestuur heeft onlangs besloten om de Jan Schoutenstichting voorlopig te laten voortbestaan, zij het met een zeer bescheiden taakstelling namelijk om financiële bijdragen, die bijvoorbeeld via notariële akten aan de Jan Schoutenstichting zijn of worden toegekend, nog te kunnen innen.

Het bestuur meent er goed aan te doen u hierover te informeren.

Jacques Jochems

Voorzitter van de Jan Schoutenstichting

Werkgroep Medezeggenschap

In de laatste ledenvergadering van de **vereniging San Salvator in Beweging** (SSiB) is een nieuwe werkgroep ingesteld, de werkgroep Medezeggenschap, met als opdracht: de medezeggenschap binnen de vereniging te evalueren en zo nodig advies te geven over verbetering van die medezeggenschap.

Onlangs is de werkgroep, bestaande uit: Ton Vreeburg (vz.), Gonnie van Osta (secr.), Aukje van Son, Toos Verdonk, Mien Westelaken, Johan Wierenga en Jos Wijsmuller gestart met haar werkzaamheden.

Uiterlijk juni 2013 wil de werkgroep haar werkzaamheden afronden met bevindingen en eventuele aanbevelingen.

Allereerst zijn gesprekken aangegaan met het bestuur van SSiB, de Pastoraatsgroep en de Klankbordgroep.

Dit artikel is niet alleen bedoeld om u te informeren over de start van de werkgroep, maar ook om u te vragen te participeren en de werkgroep te melden wat u vindt van de medezeggenschap binnen de vereniging SSiB. Misschien heeft u ook wel concrete ideeën hoe de medezeggenschap (nog beter) gerealiseerd kan worden.

Als dat het geval is, stuur dan, uiterlijk 15 februari a.s., een mail naar de secretaris van de werkgroep (maeden.osta@wxs.nl) of spreek iemand van de werkgroep aan.

De werkgroep overweegt ook op een later moment gesprekken aan te gaan met bezoekers van de weekendvieringen.

Hartelijk dank voor uw belangstelling en medewerking.

De werkgroep Medezeggenschap

OP ADEM KOMEN

over de liederen die wij zingen

Er zijn van die liederen, die je niet helemaal (droog) ten einde kunt zingen. De tekst of de melodie, of beide, benemen je de adem, bezorgen je een brok in de keel en vochtige ogen. Het mooie is, dat dit bij iedereen verschillend is. De een wordt helemaal warm van een lied, terwijl hetzelfde lied de ander koud laat. Dat heeft te maken met ieders eigen levensverhaal, met je overtuigingen en idealen, met hoe je de mensen en de dingen ziet, met hoe je jezelf ziet.

Op een koude winteravond belde ik aan bij Kiek van Boxtel om met hem te praten over het lied: “**Kom in mij, win, ontwapen mij.**”

Hij had de koffie warm en de stroopwafel vers.
Dit is jouw lijflied?

Nou, het zegt mij heel veel, maar niet alles. Met “**Voor kleine mensen is hij bereikbaar**” is voor mij het plaatje pas compleet. Met die twee liederen is voor mij alles wel gezegd en gezongen. Het ene lied gaat over mij, het andere gaat over de ander en beiden gaan over de bereikbaarheid van God.

Wat spreekt je aan in “**Kom in mij**”?

Het bezingt de levensweg van mensen, wat je zou willen dat er met je gebeurt: dat je naam ontdooid wordt en je mag zijn wie je bent, dat je de zin van je leven mag zien, dat je open gaat en dat je niet alleen zult zijn in je donkerste momenten.

De klank van de tekst ook: al die a's. Het is een lied over open gaan en ik ken geen klank die meer 'open' is dan de a, vooral als je zingt.

Tenslotte: in het hele lied wordt 'God' niet genoemd.

Iets of iemand wordt aangesproken. Je zou kunnen zeggen: God wordt voorondersteld.

Maar niet ingevuld, tenminste niet met de traditionele beelden van Hij en Heer of de Almachtige, Vader, Koning. Ik kan niet zoveel met die beelden. De hele discussie over het bestaan van God wordt vertroebeld door die beelden. God wordt meteen ingevuld.

Toch heb je aan het einde van het lied wel een idee van wie of wat de aangesprokene is of betekent voor degene die zingt. Iemand of een kracht, een aanwezigheid, die heel dichtbij komt.

Dichterbij misschien wel dan wie dan ook in je leven. Eigenlijk is het een mystieke tekst.

Terwijl ik op andere momenten toch ook vol overtuiging “Heer, ontferm U” sta te zingen.

Dat is misschien wel dubbel... of eigenlijk is het oude taal voor wat in dit lied wordt verwoord.

Het gaat niet over “Heer”, maar over “ontfermen”: ontwapenen, iemand zien, ontdoeien, ontraadselen, overschaduwden, met iemand gaan.

Wat vind je van het einde?

Dat spreekt mij zeer aan: “waar niemand met mij gaat”. Dat heeft volgens mij niet te maken met eenzaamheid of zo. Het is veel fundamenteler. Het gaat om jouw eigen weg, die jij alleen moet gaan: de levenskeuzes die je maakt, je verantwoordelijkheden, je zorgen en angsten ook.

En je levenseinde.

Ja ook en al die “doodsmomenten” op je levensweg.

In mijn beleving staat de tekst bol van verwijzingen naar bevrucht worden, zwangerschap en baren: kom in mij, doe mij aan, weerstaan en wachten, ontstaan, doe pijn, doorgloe, kom uit mij, scheur mij, kind.

>>>

*Kom in mij, win. Ontwapen mij.
Zie mij, doe mij aan.
Weersta mij. Wacht mij. Delf in mij.
Ontdooi mijn naam.
Ontraadse mijn bestaan.*

*Kom in mij, maak geluid in mij.
Dood is diep in mij.
Versteend mijn stem. Ontsta in mij.
Doe pijn. Doorgloe mij.
Leef mij. Licht in mij.*

*Kom uit mij, scheur mij, kind van mij.
Mens, in mij ontwaakt.
Ontvang mij. Overschaduw mij.
En ga met mij waar
niemand met mij gaat.*

Tekst: Huub Oosterhuis



Zo heb ik de tekst nog nooit gelezen. Het voegt wel een dimensie toe: je wordt als mens geboren, maar je menselijkheid moet wel verwekt en gewekt worden, in je groeien en tenslotte naar buiten toe.

Daartoe ben je niet alleen in staat.

Soms zing je jarenlang een tekst en dan ineens verspringt het perspectief.

Zo heb ik jarenlang gezongen: *mens in mij, ontwaak!* in plaats van: *mens, in mij ontwaakt.*

In het eerste geval moet er nog iets gebeuren, in het tweede geval is God of het goddelijke of hoe je het ook wil noemen in mij mens geworden.

Het is eigenlijk ongelooflijk hoe Oosterhuis in zinnen van twee, drie woorden een wereld van betekenis oproept.

Dat is de hand van de meester. Daarom voel ik me thuis in zijn teksten en knap ik af op platte teksten zonder inhoud, waarbij het rijm de be-

langrijkste drijfveer voor de dichter lijkt te zijn. Daar hoeft je bij Oosterhuis niet bang voor te zijn, die moet je proeven en na tien keer proeven, proef je nog iets nieuws.

Jij zoekt liederen uit voor de vieringen waarin de Cantorij zingt.

Waar plaats je zo'n lied in een viering?

Dit is voor mij een geloofslied.

Een heel intiem geloofslied, het is dus niet altijd bruikbaar, maar zal moeten worden opgeroepen door de overweging.

Ik vind het ook geschikt als communielied.

Dankjewel Kiek, voor dit gesprek.

Hans Waegemakers

Wat een geluk....

.....dat het vóór Kerstmis nog niet sneeuwde,

.....dat er 59 "gouden" tasjes als attentie rondgebracht konden worden,

.....dat we op 71 adressen een kerstpakket mochten afgeven,

.....dat er 45 Salvatorianen waren, die zelf met zorg een pakket samengesteld hebben,

.....dat er ridders waren, die de kerstpakketten wilden rondbrengen,

.....dat er zoveel mensen waren, die ons financieel hebben gesteund!

Wat een geluk dat we hieraan mochten meewerken!

Werkgroep Kerstactie

Vereniging San Salvator in Beweging
Exploitatie 2012

Inkomsten 2012

Saldo 1-1-2012	€ 20.493,12
Saldo kleine kas	€ 155,10
bijdragen	€ 71.592,53
storting JSS	€ 905,33
Stipendia en doopgeld	€ 1.270,00
Collectes	€ 15.130,60
Bijzondere vieringen	€ 6.150,00
koffiegeld Cello	€ 1.161,64
koffiegeld Schaapskooi	€ 19,50
rente	€ 13,50
verkoop boeken	€ 3.331,00
kantoorkosten	€ 8,90
Dienstenveiling	€ 6.254,50

Saldo 31-12-2012 ASN	
Saldo 31-12-2012 ING	
Saldo kleine kas	

Totaal € 126.485,72

Saldo 1-1-2012	€ 20.493,12
Saldo kleine kas	€ 155,10
Totaal beginsaldo	€ 20.648,22
Bij inkomsten -/- uitgaven	€ 65.634,49
Totaal eidsaldosaldo	€ 86.282,71

Liquide middelen per 31-12-2012

Saldo ASN	€ 50.000,00
Saldo ING	€ 35.877,52
Saldo Kleine Kas	€ 405,19
Totaal	€ 86.282,71

Uitgaven 2012

bankkosten	€ 304,42
Cello huur	€ 2.800,00
Cello koffie	€ 1.530,00
Kosten Schaapskooi	€ 1.500,00
Kantoorkosten	€ 1.801,07
Onkosten vieringen	€ 1.652,20
Cantorij	€ 4.098,68
Overige koren	€ 1.810,00
Representatie	€ 852,46
Verzekering	€ 185,10
Werkgroepen	€ 500,00
Inventaris	€ 5.036,72
Website	€ 1.836,72
Boeken	€ 5.562,31
Onk. Verg. past. Groep	€ 10.185,69
Div. kosten Schaapskooi	€ 547,64
	€ 50.000,00
	€ 35.877,52
	€ 405,19
Totaal	€ 126.485,72

inkomsten 2012	€ 105.837,50
uitgaven 2012	-€ 40.203,01
Subtotaal	€ 65.634,49
uitgaven JSS	-€ 60.490,89
Totaal resultaat SSiB	€ 5.143,60

zie volgende pagina >>>

Beste Salvatorianen,

Waar ik tijdens de algemene ledenvergadering op 22 november jl. nog een te verwachten exploitatietekort moest presenteren op basis van de toen bekende cijfers, kan ik u nu, na het opmaken van de balans over 2012 een aanmerkelijk positiever resultaat laten zien.

Dank zij een meer dan geslaagde diensteneiling, met een netto-opbrengst van € 6.254,50 en dankzij een grote bijdrage, die we in november mochten ontvangen, waardoor het totaal aan bijdragen in deze maand opliep tot € 11.076,05 kunnen we het jaar afsluiten met een positief saldo van € 5.143,60.

Wel moet daarbij opgemerkt worden, dat er nog voor een bedrag van ± € 2.000,- à € 3.000,- aan facturen over 2012 verwacht mag worden.

Desondanks, een positief resultaat.

Door een incidentele bijdrage van de Jan Schoutenstichting van € 60.490,89 hebben we een basis kunnen opbouwen voor een deel van de kosten, die ons in 2013 te wachten staan. Bij de Jan Schoutenstichting is het geld nu, op enkele euro's na, op.

Dank aan allen, die door hun bijdrage dit mogelijk gemaakt hebben.

Met vertrouwen zien we het komend jaar tegemoet, mits u, door uw bijdragen blijft zorgen, dat de *Vereniging San Salvator in Beweging* een geloofsgemeenschap kan zijn, waar het leven gevierd wordt.

Een plaats ook waar mensen elkaar inspireren, bemoedigen en ondersteunen, ongeacht huidskleur, afkomst, geloof of geaardheid.

Waar iedereen zich thuis mag voelen, hoe dan ook. Waar iedereen welkom is.

Waar we kunnen blijven rekenen op de diensten van onze pastoraal medewerkers.

Bij voorbaat dank voor uw financiële steun aan onze gemeenschap.

Namens het bestuur,
Jacques Goossens,
Penningmeester SSiB.

*De Vereniging San Salvator in Beweging staat op de ANBI-lijst,

....een erg goed gevoel.....

“Over het San Salvatorgevoel: als je vanwege de zorg voor je ouders er meer niet, dan wel (aanwezig) bent, en je bent er toevallig een keertje wel, en n.b. juist dan word je uitgenodigd door John om, samen met Toos en Fiet te helpen bij het uitreiken van de communie!! Die onderlinge hartsverbondenheid, die niet met woorden te beschrijven is, dat is voor mij “SAN SALVATOR”! (slechts een gevoel, maar wel een erg goed gevoel.)

Niek Habraken

*Kijk ook eens naar de website van de San Salvatorgemeenschap!
www.sansalvatorgemeenschap.nl
Zet hem bij uw favorieten.*

bijzondere momenten

onze gemeenschap heeft afscheid genomen van

Wim Dirks-van Heel	geboren 29-10-1941 en overleden op 10-12-2012
Chris Kleyzen	geboren 15-02-1921 en overleden op 14-12-2012
Johan van Rooy	geboren 15-11-1921 en overleden op 15-12-2012
Christ Peperkamp	geboren 14-09-1928 en overleden op 18-12-2012
Louis Nabbe	geboren 14-09-1929 en overleden op 27-12-2012
Corrie van Dongen	geboren 30-10-1927 en overleden op 28-12-2012
mevr. van Baalen	geboren 21-08-1918 en overleden op 01-01-2013

Door de doop zijn in onze gemeenschap opgenomen:

Lyrana Zara Sambo	geboren op 09-12-2011 en gedoopt op 09-12-2012
Vincent Tolboom	geboren op 04-07-2012 en gedoopt op 16-12-2012
Milan Montrée	geboren op 15-06-2012 en gedoopt op 06-01-2013



klik ook eens hiernaast op de boom....

Vieringen San Salvatorgemeenschap in het Dagcentrum , van der Eygenweg 1 Den Bosch zijn zaterdags om 19.00 uur en zondags om 10.30 uur.

SAN SALVATORGEMEENSCHAP

De Schaapskooi
Beethovenlaan 1 5242 HL Rosmalen
Bereikbaar op werkdagen
van 9.30 uur - 11.30 uur
tel.: 06-48645507

info@sansalvatorgemeenschap.nl
www.sansalvatorgemeenschap.nl

rkn.: 6040713
t.n.v. San Salvator in beweging

Redactie De Salvatoriaan:

Corrie Dansen, Angélique vd Westelaken,
Johan Wierenga
Vormgeving: Vincent Elemans

Kopij graag naar:

salvatoriaan@sansalvatorgemeenschap.nl
of inleveren bij de Schaapskooi.

Uiterlijk zo 10 maart 2013