



de Salvatoriaan

Nieuwsbrief San Salvatorgemeenschap Den Bosch

nr. 5 31 augustus 2012

Elk blad ademt de boom tot leven

GEMEENSCHAP SAN SALVATOR
geworteld in de Bijbelse traditie
gedragen door vriendschap
verbonden in liefde
het leven vierend



Aanbevolen op onze website:

 [link naar onze website](#)

- ⌘ de rubriek 'in gesprek met': Louis Nabbe.
- ⌘ in de 'agenda': vieringschema



Dankbaarheid houdt je op de been!

Sinds zaterdag en zondag 16 en 17 juni 2012 heb ik in persoonlijke contacten veel mensen reeds bedankt voor de sfeervolle viering van mijn gouden jubileum als pastor. Pastor ben je niet alleen en dat mocht in de vieringen zichtbaar zijn.

De aanwezigheid van zoveel lieve mensen in de San Salvatorkerk was hartverwarmend en de viering straalde vertrouwen en betrokkenheid uit. Op voortreffelijke wijze leverde Melodiek onder de bezielende leiding van Hans Waegemakers een schitterende muzikale bijdrage. Gelukkig speelden ook de weergoden een aangename rol, zodat we wandelend en pratend met elkaar op weg konden gaan naar het Dagcentrum Cello. Daar was het genieten van een uitbundig feest, aangeboden door bestuur en leden van San Salvator in beweging. Het was gezellig en aangenaam druk. Door de bereidheid en ijver van talrijke vrijwilligers was er een ruimte geschapen, waar gemeenschap en gemoedelijkheid gevierd werden.

Met respect en grote dankbaarheid denk ik terug aan de aandachtige inzet van zoveel betrokken mensen. Het heeft mij en - hopelijk ook u - veel genoegen en dankbare herinneringen gegeven. Hartelijk dank voor uw vriendelijk teken van meeleven bij dit gouden jubileum. Het heeft mij bemoedigd en bevestigd in de hoop dat ik leven mag vanuit onze christelijke traditie: 'De weg naar God loopt via de ander.'

De wijze waarop vele mensen ruimhartig gegeven hebben aan de Verwenzorg binnen de Reinier van Arkelgroep of aan het Hospice de Duinsche Hoeve te Rosmalen, was overweldigend!

Met elkaar hebben we € 5000,00 ingezameld.

Een mooi resultaat en een duidelijk teken van betrokkenheid bij de mensen van deze twee goede doelen.

Alle gevers nogmaals hartelijk dank!

Martien van Stiphout, pastor.

Hartelijk dank!

in opdracht van Wies Stael

Wies Stael, oud-voorzitter van de Acht Mei beweging, kreeg op Pinksterzondag het eerste exemplaar uitgereikt van ons boek: 'Totdat ik vliegen kon op eigen kracht'.

Als je haar moedige voorwoord leest, begrijp je dat we in Wies een geestverwante zagen.

Veel mensen hebben heel positieve herinneringen aan de jaren dat ze het gezicht was van de progressieve vleugel van de Nederlandse katholieken.

Slechts enkele weken later kreeg ze slecht nieuws te verwerken. Ze heeft kanker en in overleg met de artsen kiest ze voor palliatieve zorg: kwaliteit van de onbekende tijd-ruimte die haar nog gegeven is, weegt voor haar het zwaarst.

Omdat ze met Pinksteren te kennen had gegeven dat ze graag nog eens bij ons mee kwam vieren, hebben we gedacht: "Zullen we haar regelmatig de teksten van onze vieringen toesturen? Niet als drukwerk, maar op een wat persoonlijker manier: met een kaartje, of een paar regeltjes erbij geschreven. En niet steeds door dezelfde persoon, maar door verschillende mensen die allemaal op die manier laten zien 'dat we iets met elkaar hebben': een weten van verbondenheid, ook in kwade dagen."

Jet Zwanikken speurt sindsdien na de vieringen rond naar iemand, die dat voor die week wil doen. Jet ontdekt verheugd dat iedereen spontaan 'ja' zegt. NIEMAND vraagt zich af: 'Wies Stael, wie is dát nou weer?'

Het moet fijn zijn, denk ik, om ook in je laatste levensfase bevestigd te krijgen dat je talloze mensen -al ken je ze vaak niet persoonlijk- tot steun bent geweest en dat ze zich jou nog na jaren herinneren als een vrouw die waarde-vól is geweest voor hen en voor een volwaardige plaats van vrouwen in de Kerk. Dit initiatief houden we dus vol. En we hopen dat het nog een flinke tijd mag duren als dat voor Wies kan op een menswaardige manier.

Af en toe bel ik haar om even bij te praten. Ze vroeg me dringend om iedereen die haar teksten stuurt met vaak een paar hartelijke woorden erbij, te zeggen dat ze er erg blij mee is. 'Ontroerende teksten, zijn het vaak', zei ze. En dat mogen onze voorgangers opvatten als een integer woord van waardering!

Toos Verdonk

Nieuws vanuit het bestuur SSiB

BESTUURSVERGADERING

In verband met de zomervakantie is het bestuur na de vorige Salvatoriaan slechts een keer bijeen geweest. Er is gesproken over een dienstenveiling en over de ledenvergadering 2012. Over beide onderwerpen leest u elders in deze Salvatoriaan meer. Ook is de klankbordgroep-vergadering van 20 augustus, die inmiddels heeft plaats gevonden, voorbereid.

De voorbereiding van de vrijwilligersbedankdag op 2 september is besproken.

In een volgende vergadering komen we terug op het onderwerp coördinator.

Ook zullen we dan veel aandacht moeten besteden aan de financiële situatie.

LEDENVERGADERING 2012

De ledenvergadering van de vereniging San Salvator in Beweging zal dit jaar plaats vinden **op donderdag 22 november** in dezelfde ruimte, waar wij onze weekendvieringen houden, dus het Dagcentrum Cello aan de van der Eygenweg.

De vergadering zal om 19.30 uur aanvangen.

Noteer deze datum nu al in uw agenda.

De uitnodiging en stukken voor de vergadering volgen uiterlijk 14 dagen tevoren.

UITNODIGING VRIJWILLIGERS SAN SALVATORGEMEENSCHAP

Een nieuw werkjaar voor onze geloofsgemeenschap gaat weer beginnen. Wat zou de gemeenschap zijn zonder alle vrijwilligers, die zich voordurend op allerlei manieren daarvoor inzetten.

Om ze voor hun inzet te bedanken en te stimuleren om vooral met hun werk door te blijven gaan, zijn alle vrijwilligers van de San Salvatorgemeenschap uitgenodigd voor een gezellig samenzijn met koffie/thee en iets lekkers en een drankje **na afloop van de viering van zondag 2 september a.s..**

Namens het bestuur van SSiB,
Judi Waegemakers en Ria Zwijenberg

VANUIT DE PASTORAATSGROEP

DE GEVIERDE WEERSPIEGELING Deel 2

De voorgangers hebben in verschillende samenstelling met elkaar van gedachten gewisseld over de identiteit van onze gemeenschap en hoe deze gestalte kan krijgen binnen de liturgie. In deze rubriek leest u een deel van die gezamenlijke inzichten over de wijze van vieren binnen de San Salvator Gemeenschap. Wat vieren we? Hoe doen we dat en waarom doen we het zo? Is het een weerspiegeling van wie we zijn of willen zijn? We horen graag uw mening en hopen dat deze terugkerende rubriek de dialoog hierover op gang brengt. Want ook dat is onderdeel van onze identiteit.

Kenmerken van onze identiteit

- Gastvrijheid en maatschappelijk engagement
- Onderlinge betrokkenheid
- Gelijkwaardigheid en gedeelde verantwoordelijkheid
- Wortels in de joods-christelijke traditie vertaald naar het heden
- Openheid en respect naar alle tradities en ieders persoonlijk geloof

Welke rituelen zijn ons dierbaar? Deel I

Rituelen zijn vertrouwde handelingen die uitdrukking geven aan waarden en gevoelens, al of niet in combinatie met symbolen, woorden, zang of stilte. Rituelen ontstaan gaandeweg en ontleen hun zeggingskracht aan de acceptatie door de gemeenschap. Zo is er gesproken over:

- *Het ontsteken van het Godslampje*
Het kleine lichtje staat symbool voor Gods' aanwezigheid, bovenal door de verbondenheid van mensen met elkaar en met Jezus van Nazareth. Al voordat de viering begint, brandt dit lichtje. Slechts eenmaal wordt het lichtje gedoofd tijdens een viering, en wel op Goede Vrijdag. Uit solidariteit met Hem, en allen, die zich zo verlaten wisten op het uur van hun dood.
- *Het ontsteken van de Paaskaars*
Tijdens de Paaswake wordt deze ontstoken, als teken van leven van Jezus, ondanks zijn dood aan het kruis. Telkens als we het leven gaan vieren, elk weekend, met het doopsel, bij afscheid en een viering van liefde & trouw, ontsteken we de Paaskaars, als blijvende herinnering aan Hem, als teken van Leven.
- *Het doven van de Paaskaars*
Op de zondag voor de Advent doven we de Paaskaars, als teken dat we een nieuwe tijd tegemoet gaan. We zien uit naar het eerste levenslicht van Jezus.
- *Het ontsteken van de kaarsen op de Adventskrans*
Met vertrouwen verwachten wij meer licht in de duisternis. Elke zondag komt er een lichtje bij. Aandachtig staan wij in het leven, wij bereiden ons voor, denken na over 't goede en durven te blijven vertrouwen op 't licht. Zo kan ons geloven het leven verlichten in de duisternis. Het thema van de komende Adventstijd is daarom: GELOVEN VERLICHT

In een volgende *de Salvatoriaan* : Welke rituelen zijn ons dierbaar? deel II .

Uit onze vieringen.

...“Als geen ander weet een boer dat het leven haar eigen ritme kent. Je kunt het niet versnellen door aan de jonge plantjes te gaan trekken. Sterker nog, dan zou je alles wat je gezaaid hebt kapotmaken. Elk zaadje en elke plant daaruit voortkomend heeft zijn eigen tijd nodig.

Als je zaait, dan weet je bij voorbaat dat je geduld nodig hebt. Het vraagt aan jou als zaaier een kracht om te wachten. Een draagkracht die weet van volhouden, uithouden, aanhouden, vasthouden, en standhouden. Als je zaait, dan vraagt dat van jou om vertrouwen in krachten die buiten jou om ervoor zorgen dat je eens kunt oogsten.”....

(“Wonderlijk hoe alles groeit en bloeit.” 16 juni 2012)

...“Ik ben niet perfect, ik heb mijn eigenaardigheden, ik neem soms verkeerde beslissingen. Maar zo ben ik. Daar mag ik van leren houden. En wie ik ook mag zijn, wat voor een verleden ik ook mag mee dragen, ik mag van mezelf houden. Ik mag in mezelf vertrouwen. Anders kan ik zelf geen vruchten voortbrengen. Anders kan ik van een ander niet houden, of een ander vertrouwen.”....

(“Takken dragen.” 17 juni 2012)

...“Neem ons mee in de stroom van de liefde, raak ons aan door de ogen van de ander, een streling op onze huid, de glimlach op het gezicht, de diepte van een gesprek.”....

(“Voelen dat je leeft.” 30 juni/1 juli 2012)

...“Gerechtigheid in naam van God, goed leven voor iedereen op aarde, zal iedereen op het eerste gehoor beamen. Maar als profeten van toen en nu dat concreet maken en zeggen dat dit ook geldt voor de verschoppelingen, voor asielzoekers, voor mensen met een uitkering, voor patiënten met een psychiatrische stoornis, voor kansarmen die op geen enkele manier verzekerd en ook hun leven niet meer zeker zijn, ja, de profeten die dat zeggen, kunnen geheid rekenen op tegenstand, fel, bruusk en vaak op het onbarmhartige af.”....

...“Voor velen is niet het losmaken van materieel bezit het moeilijkste, maar het losmaken van die onreine geesten, van die demonen zoals ze in ons verhaal genoemd worden. Wat ons leven verkramp, wat ons bang maakt, angstig. Als we ons hiervan vrij kunnen maken, dan kunnen we vooruit. Niet altijd gemakkelijk. Het kan iets zijn dat uit je kinderjaren stamt, of uit je jeugd, of iets anders. Het blijft bij je, houdt je bezig, houdt je vast. Je kunt je voelen als gevangen door zoiets.”....

(“Eropuit.” 14/15 juli 2012)

...“Om het met de woorden van Einstein te zeggen (die overigens niet in God geloofde): “God scheidt de wereld zoals de zee het land scheidt: door zichzelf terug te trekken”.

(“Alles in alles.” 21/22 juli 2012)

>>> volgende pagina....

Ogen en oren.....

“Aandacht voor het religieuze gebeurt door aandacht te hebben voor elkaar, door te ontvangen en ontvangen te worden, elkaar te ontmoeten van hart tot hart,”

Zo staat het in ons Visioen van Liefde, het basisdocument van onze gemeenschap.

Om dat visioen meer waar te kunnen maken vragen we uw ogen en oren voor mensen die een bezoek vanuit de gemeenschap op prijs zouden stellen en die dat niet zelf kenbaar (kunnen) maken.

Ook ieder die zelf een bezoek op prijs stelt, geef het door.

Iedere werkdag is er tussen half tien en half twaalf iemand in de Schaapskooi die de telefoon aanneemt (06 – 48 64 55 07).

De gastvrouw geeft uw verzoek door aan de pastoraatsgroep. Samen met de bezoekgroep, die op dit moment bestaat uit Monique van de Rijt, Ineke Donker en Hanna Schieving, wordt gezorgd dat er iemand van ons bij u op bezoek komt.

Peuter- en kleutervieringen

Beginnend op zaterdag 15 september a.s willen wij een maandelijks viering houden speciaal voor peuters en kleuters.

Deze vieringen worden gehouden in het gebouw van Cello aan de van der Eygenweg en beginnen om 16.00 uur.

De bedoeling is dat we samen met ouders (en/of grootouders) een korte viering houden, met een verhaal, een lied, een gebedsmoment, een activiteit, om hun (klein-)kinderen te laten vieren. Iedereen welkom, met (klein-)kinderen dus.

de pastoraatsgroep

... "Die broden en vissen kunnen we namelijk ook zien als een metafoor voor onze gevoelens. Onze gevoelens, die we kunnen beschouwen als de werkelijke parels van ons leven, als de stem van onze ziel.

Maar hoe vaak proberen we niet om onze gevoelens onder controle te houden, ze soms zelfs te verbergen voor onze omgeving? Terwijl we weten dat het onderdrukken van onze gevoelens een grote kans geeft op fysieke of psychische problemen.

Maar . . . het zijn niet onze gevoelens die ons ziek maken, maar onze geest die ze probeert te onderdrukken."....

("Delen wat ons bezielt." 28/29 juli 2012)

... "Deze week was in het nieuws dat door mislukkende oogsten en grotere vraag naar "luxer" voedsel in de wereld de supermarktprijzen in Nederland zullen gaan stijgen. Wat betekent dat voor de mensen die al nauwelijks kunnen rondkomen van het minimuminkomen dat zij hebben?

En wat betekent het voor de voedselbanken, die het de laatste tijd al steeds drukker krijgen en aanvragen niet meer allemaal kunnen honoreren?

En dan heb ik het niet eens over hongersnood in de hoorn van Afrika, of over mensen die als gevolg van overstromingen alles verloren hebben en dus ook moeite hebben om aan voedsel te komen...

Wat schieten die op met de filosofische uitspraak van Jezus in het Johannesevangelie?"....

("Brood van leven." 4/5 augustus 2012)

... "Wat wij als mens verwachten, zo gaat het lang niet altijd. Wat wij God toeschrijven, dat zijn bedoelingen met ons al is bepaald voordat wij geboren worden, dat hij ons zal beschermen, is maar de vraag of dat ook zo is. Komen onze verwachtingen overeen met de werkelijkheid?

Hoe vaak gebeurt het ons niet, dat het leven heel anders loopt dan dat wij gehoopt of verwacht hadden."....

("Dat belooft wat" 23/24 juni 2012)

... "Wek mijn zachtheid weer

Laat me open staan voor anderen en voor mezelf, met mededogen en begrip. Ook als ik mezelf tegenval. Of als ik in de ontmoeting met de ander pijn oploop. Hoe kunnen we onze zachtheid behouden in een wereld, waar we geraakt worden door pijn en verdriet? Waar we niet zachtheid maar hardheid tegenkomen?"....

("Wek mijn zachtheid weer." 11/12 augustus 2012)

De pastoraatsgroep.

Dienstenveiling

Wat is een dienstenveiling?

Tijdens zo'n veiling, de hoogste bieder krijgt waarop geboden wordt, proberen we zoveel mogelijk diensten (en ook enkele producten) te veilen waarbij de financiële opbrengst in haar geheel naar onze San Salvator gemeenschap gaat.

Iedereen in onze gemeenschap, jong en oud, heeft wel een hobby, een talent of iets waarmee hij of zij een ander een plezier kan doen.

Wat wij vragen, is: een bijdrage te doen voor de dienstenveiling.

Wat kunnen deze bijdragen bijvoorbeeld zijn?

Zomaar een paar voorbeelden: -heg snoeien, -kwarctaart maken, -sokken breien, -auto wassen, -dagje varen op de Friese meren, -klusjes doen op zaterdagmorgen, -computerhulp, -ramen zemen, -oppassen, enz.

Niet moeilijk toch? Gewoon creatief zijn. Je kunt ook diensten (en eventueel producten) verzamelen van familie, bekenden of collega's, of het bedrijf waar je werkt.

Zo kan iedereen, jong en oud, een bijdrage leveren! Op deze manier kunnen we dus allemaal een bijdrage leveren voor onze gemeenschap. Op de eerste plaats door een dienst te leveren en daarnaast natuurlijk ook door diensten van anderen te kopen.

Begin september komen we met meer informatie. Ook over de datum en tijd waarop onze eerste dienstenveiling gaat plaatsvinden, waarschijnlijk begin november 2012.

Maar nu kun je alvast creatief nadenken over de diensten (en eventueel producten) die je kunt leveren.

Mocht je nu al ideeën hebben om te delen, of vragen die je wilt stellen, stuur dan een mail naar Judi Waegemakers:

via judi.waegemakers@gmail.com

of bel haar op nummer 06-18680021.

Wij hebben er zin in!

Wergroep dienstenveiling

Thema's en meer.....

De eerste themaviering aan de hand van een van de vele onderwerpen die door leden van onze gemeenschap zijn ingediend heeft inmiddels plaatsgevonden. In het weekend van 11 en 12 augustus hebben we gevierd rondom het thema "Wek mijn zachtheid weer". In een enthousiaste groep van zes is er met veel plezier gewerkt aan de voorbereiding van deze viering.

Uit de bij ons ingekomen reacties blijkt dat de viering hoog tot zeer hoog wordt gewaardeerd.

De overige onderwerpen zijn door een kleine groep nader bekeken "uitgezet in de tijd".

Dat levert het volgende beeld op:

Onderwerpen:

*Diaconie	meegenomen in "projectgroep diaconie"
*Verzoening	
*Onrechtvaardigheid	weekendviering 27 en 28 oktober 2012
*Jonge gezinnen	zal als een gesprekspunt worden ingebracht in de Klankbordgroep (beleidspunt)
*Bidden	weekendviering 1 en 2 december 2012 (advent)
*Een steen verleggen (over de kracht van het haalbare)	weekendviering 8 en 9 december 2012 (advent)
*Hebben en zijn	weekendviering 15 en 16 december 2012 (advent)
*Vertrouwen en toevertrouwen	weekendviering 22 en 23 december 2012 (advent)
*Spiritualiteit	januari 2013 (samen met PKN-gemeente)
*Rituelen	krijgen meer aandacht in Salvatoriaan en vieringen
*Racisme en discriminatie	vredesweek 2013
*Een land om van te dromen ('God heeft een droom' van Desmond Tutu)	weekendviering tussen Passen Pinksteren 2013
*Laat duizend bloemen bloeien (rijkdom van pluriformiteit)	weekendviering tussen Passen Pinksteren 2013
*Geluk langs flinterdunne draden (geluismomenten ondanks alles)	weekendviering tussen Passen Pinksteren 2013
*Blijdschap (naar: Our deepest fear)	weekendviering tussen Passen Pinksteren 2013
*Tekstverklaring van liederen	rubriek in Salvatoriaan (Hans Waegemakers)

Een aantal onderwerpen zullen naar verwachting beter tot hun recht komen in een andere opzet dan weekendvieringen. Hierbij valt te denken aan onderwerpen als "Loslaten en verliezen", "Voltooid leven", "Godsbeelden" en "Religiositeit en spiritualiteit in je leven". Over de opzet ervan wordt nog met een aantal mensen gesproken.

In een volgende *de Salvatoriaan* komen we daar graag op terug.

Uitnodiging:

Wij nodigen iedereen die zich betrokken weet bij een bepaald onderwerp en wil meewerken aan de voorbereiding van een themaviering van harte uit om zich te melden bij een van de leden van de pastoraatsgroep. Uiteraard zullen we deze uitnodiging herhalen enkele weken voorafgaand aan de viering.

De pastoraatsgroep

OP ADEM KOMEN

over de liederen die wij zingen

Nieuwkomers in onze vieringen verbazen zich steeds weer over hoe er door iedereen wordt meegezongen. Als ik dat hoor dan realiseer ik me weer hoe bijzonder dat eigenlijk is, ook al weten wij sinds Jan Schouten niet beter. Wat dit zingen door allen betreft zijn we goed protestants.

Waar die nieuwkomers zich ook over verbazen is de inhoud van de liedteksten.

Wat dit laatste betreft beseffen wij nauwelijks hoe rijk wij zijn in vergelijking tot parochies waar de ontwikkeling van het liedrepertoire tot stilstand is gekomen ergens in de jaren 70 van de vorige eeuw of waar die ontwikkeling door orders van hogerhand is teruggedraaid.

Niet zelden komen mensen mij na een viering vragen om deze of gene liedtekst. De tekst heeft hen op een bijzondere manier aangesproken en ze willen hem nog eens rustig kunnen herlezen en overwegen.

Daarvoor is tijdens het zingen en tijdens de viering geen tijd en mogelijkheid.

De pastoraatsgroep is het initiatief gestart om dat proces van herlezen en overwegen gestalte te geven in de vorm van een liedbespreking in elke aflevering van *de Salvatoriaan*.

Aan mij is gevraagd om dit op me te nemen op voorwaarde dat leden van de San Salvatorgemeenschap het lied aandragen waardoor zij zich het meest aangesproken voelen.

Graag voldoe ik aan het verzoek van de pastoraatsgroep. Ik hoop dat het iets moois gaat worden.

Toen ik Jos Wijsmuller naar zijn lijflied vroeg, wilde hij even bedenktijd. Een paar dagen later vertelde hij dat verschillende liederen hem erg aanspraken, maar dat er één uitsprong: "Om warmte gaan wij een leven". "Het ontroert me elke keer dat we het zingen. Het doet me denken aan mijn overleden vrouw en aan het leven dat ik met haar heb geleefd."

Korter en bondiger, maar ook diepzinniger kun je dit lied niet samenvatten, denk ik. Het gaat over waar het in een mensenleven om gaat: relatie. Een relatie over de dood heen, bestaande relaties, verlangde relaties. Maar ook over wat er in die relatie(s) spelen kan: een leven lang, alles of niets, loslaten, afscheid nemen, wagen, hopen, trouw op dood en leven.

De tekst van het lied is van de hand van Huub Oosterhuis, die in onze kringen geen introductie behoeft.

De melodie is van Wilfred Kemp, theoloog, journalist en televisiepresentator (op dit moment van het programma Kruispunt).

Wilfred Kemp heeft zich in vroeger jaren bekend tot de Dominiucusgemeente in Amsterdam. Uit die tijd stamt deze melodie.

Later vond hij daar niet meer wat hij zocht: teveel woorden, te weinig ritueel, te cerebraal, te weinig gevoel.

De tekst van het lied geeft antwoord op een aantal vragen:

Waar gaat het om in het leven?

Om warmte, zachtheid en liefde
om woorden, lachen en zoenen.

Waar vind je die?

Bij iemand, bij jou, bij een reisgenoot.

Wat is daarvoor nodig?

In beweging komen, loslaten.

Wat staat er op het spel?

Leven en dood, alles of niets, zegen en vloek, jij en ik.

Om warmte gaan wij een leven,
gaan wij over de zee,
vliegen wij langs de hemel
om iemand gaan wij een leven
met licht en met donker mee.
Vogeltje van de bergen,
waar gaat de tocht naar toe?
Om warmte wil ik zwerven
en komen naar iemand toe.

Om zachtheid gaan wij een
leven,
gaan wij onder de nacht,
kruipen wij onder de hemel,
om woorden gaan wij een
leven
om lachen en zoenen zacht.
Mensje daar in de verte,
waar snelt je voetstap heen?
Waar zachtheid is te vinden,
daar snellen mijn voeten heen.

Om liefde gaan wij een leven,
sterven wij dood na dood.
Wagen de verste wegen
om jou, op hoop van zegen
mijn liefde, mijn reisgenoot.
Dalen van zwarte aarde,
bergen van hemelsblauw,
om alles ga ik dit leven,
om alles of niets met jou.

>>>

Waar gaat het om?

Om warmte, zachtheid en liefde.

Je zou het van de daken willen schreeuwen,
maar dat kan niet, want schreeuwen hoort daar niet bij.

Schreeuwen hoort bij prestatie, macht, en bezit.

Zeggen dat het gaat om warmte, zachtheid en liefde, om woorden, lachen en zoenen,

is vloeken in de kerk van de snelle jongens en perfecte meiden,

is vloeken in de kerk van angstige prelaten, wetten en regels.

Het gaat om warmte: hartelijkheid, gastvrijheid, geborgenheid.

Het gaat om zachtheid: geven en nemen, tolerantie, ontvankelijkheid.

Het gaat om liefde: loslaten, inleven, betrokkenheid.

Het gaat om woorden: betekenisvolle woorden, woorden die iets doen (troosten, bemoedigen, bevrijden, vergeven, die je bevestigen en doen groeien).

Het gaat om lachen: vreugde, humor, relativeren.

Het gaat om zoenen: om intimiteit, lichamelijkheid, verbondenheid.

Jij en ik



Waar het ons in het leven om gaat is te vinden en te realiseren in de relaties die wij aangaan: iemand, jou, reisgenoot. Niet zomaar een relatie, maar een leven lang, op hoop van zegen, om alles of niets.

Dit lijkt op een liefdesrelatie, een relatie tussen levenspartners.

Zo kan de tekst zeker ook verstaan worden. Maar ik denk dat er een bredere betekenis mogelijk is: die iemand, jou, reisgenoot kan elke mens zijn die op mijn weg komt.

Dan zegt de tekst: mijn leven krijgt pas zin door de medemens die mijn pad kruist, mijn leven wordt dragelijk, wordt leefbaar, omdat jij er bent. Ik kan niet zonder iemand, zonder jou, zonder reisgenoot. Dat is een menselijke conditie, zo zitten mensen in elkaar. Om een zinvol bestaan te kunnen leiden zijn mensen van elkaar afhankelijk.

Tenslotte is er nog een derde betekenisniveau mogelijk: die iemand, jou, reisgenoot zou ook God kunnen zijn. Wellicht niet voor iedereen, het hangt

af van welk beeld je hebt van God.

Voor mij hangen deze drie betekenisniveau's onverbrekkelijk samen: levenspartner, reisgenoten en de Ene die ons draagt.

Beweging

Er schuilt veel beweging in de tekst. Er is sprake van "zwerven, vliegen, gaan, kruipen, snellen, tocht".

Wie in het leven wil vinden wat er echt toe doet, dient in beweging te komen, op weg te gaan.

Het leven is een reis, een tocht, blijvend.

Die beweging komt mooi tot uitdrukking in het ritme van de melodie: de 6/8 maat geeft een zekere drive aan de melodie. Dit wordt versterkt door de kwintsprongen aan begin en einde en aan de opgaande melodie in regel 4 en 5.

Tenslotte: er is iets onontkoombars aan deze beweging, aan onze zoektocht. We gaan, vliegen, zwerven, en desnoods kruipen we.

Het is een tocht op dood en leven, om alles of niets.

Loslaten

Zo'n tocht betekent dat je moet loslaten.

Wagen is loslaten. Over de zee gaan is loslaten. Zwerven is loslaten.

Sterven ook. Hier is geen sprake van de dood als einde van ons eigen leven, maar van "dood na dood" sterven.

Het gaat over alle ervaringen van verlies en afscheid waarmee wij te maken hebben in ons leven: het einde van een relatie, ontslag, pensioen, afhankelijk worden, verlies van een vriend, levenspartner, kind.



>>>

Dat was wat Jos Wijsmuller ook trof in deze tekst: het leven is geen schoolreisje, geen dagje uit, geen weg over alleen maar rozen.

Loslaten is kiezen voor licht én donker, voor- én tegenspoed, bergen én dalen.

Loslaten is kiezen voor het leven in zijn volheid.

Ik kan niet loslaten als ik geen vertrouwen heb, niet iemand heb, geen reisgenoot, jou niet heb.

Maar ik kan niet iemand hebben, niet een reisgenoot hebben, jou niet hebben als ik niet loslaat.

Wat een prachtig lied!

Voor Melodiek koos ik het vaak als openingslied of als slotlied.

We zingen het al jaren, maar het kreeg voor mij een nieuwe betekenis,

toen wij als geloofsgemeenschap besloten onze eigen weg te gaan.

Het is een geloofslied (geloofsbelijdenis) geworden.

Hans Waegemakers

Vrijwilligers gezocht voor WZC Nieuwehagen en WZC Noorderkroon

Gemiddeld 3 keer per maand komen bewoners van WoonZorgCentrum Nieuwehagen en bewoners van WoonZorgCentrum Noorderkroon op vrijdagmorgen bij elkaar voor een oecumenische viering, georganiseerd vanuit de Geestelijke Verzorging. Die vieringen in onze huizen voor ouderenzorg zijn iets bijzonders. Je bent gemeenschap van Christus op een onverwachte plek, met bijzondere mensen, met ieder een eigen levensverhaal.

Vrijwilliger zijn in deze vieringen is daarom niet alleen de mensen helpen om er te komen. Méér nog dan dat is het namelijk: samen kerk zijn, over alle grenzen heen van ziek en gezond, Rooms en Protestant, oud – voornamelijk, maar ook jong.

We hebben al heel wat enthousiaste en vaardige handen om deze vieringen mogelijk te maken. Maar we kunnen er ook nog heel wat gebruiken! Misschien de uwe wel?

Vindt u het misschien leuk om 1 of 2 keer per maand een ochtend mensen te begeleiden naar en tijdens de kerkdienst? En er zo mee zorg voor te dragen dat er hier samen gevierd, gezongen en gebeden kan worden?

Of is dit misschien meer iets voor u: eens in de zoveel tijd iemand bezoeken, en met aandacht met elkaar in gesprek zijn?

Ook dat is een vorm van zorg die we hier de mensen vanuit de Geestelijke Verzorging graag bieden, - en wie weet wilt u ons daarbij helpen!

Alle hulp is welkom, - we leveren vrijwilligerswerk-op-maat! Wél staat één ding vast: de vieringen zijn op vrijdagmorgen van 9.00-12.00 in Noorderkroon, en van 9.30-12.30 in Nieuwehagen. Dus schroom niet, bel: 073-5481600 of 073-06407000 en vraag naar Alice Bremmer, of mail: alice.bremmer@brabantzorg.eu

Hartelijke groet, Alice Bremmer

Kledinginzameling

**Zaterdag 27 oktober, van 10.00 tot 12.00 uur in het gebouw van Cello,
Van der Eygenweg 1, Den Bosch.**

**De opbrengst van deze actie is bestemd voor de strijd tegen de droogte
in Kenia.**

Graag uw kleding inleveren in gesloten plastic zakken.



ETEN IN DE SCHAAPSKOOI

Na een korte zomerstop beginnen we weer met het 'samen eten in de Schaapskooi'.

En nogmaals...iedereen is welkom!

Er zijn een paar mensen die hebben aangeboden om -indien gewenst- voor vervoer te zorgen.

Dus laat je niet weerhouden als je denkt dat de locatie in Rosmalen te ver voor je zou zijn!

De komende data zijn 15 september, 27 oktober en 8 december.

Zoals gewoonlijk ligt twee weken daarvoor een inschrijffijst klaar.

Vriendelijke groet,
namens het kookteam...
Christien van den Boom

INGEKOMEN BRIEF:

San Salvator

Omdat ik als PKN predikant 15 jaar in den Bosch heb gewerkt(1978-1993) heb ik het artikel over de San Salvator in Volzin van 27 juli met grote belangstelling gelezen.

Ik herinner mij dat de toenmalige Raad van Kerken, waarvan ik voorzitter mocht zijn, prima contacten had met de San Salvator.

In die tijd waren er ook al spanningen tussen de San Salvator en het bisdom die uiteindelijk hebben geresulteerd in een onvermijdelijke breuk.

Heel jammer. Waarom? Omdat er een bevruchting plaats had kunnen vinden tussen de San Salvator en het bisdom die ook een oecumenische uitstraling had kunnen hebben.

Wat mij in dat herkenbare artikel opviel was de zin van Rob Mutsaerts: bij de San Salvator zou je bijna vermoeden dat het een Protestantse kerk is.

Ik dacht: dan heeft de San Salvator begrepen wat oecumene is.

Maar nu weet ik ook wat Rob Mutsaerts onder oecumene verstaat: terug naar Rome.

Tenslotte, de wens van Rob Mutsaerts vind ik gewoon schijnheilig en gespleten: hij wenst de beweging alle goeds, maar verwacht er niet veel van.

Ik wens de beweging ook alle goeds toe, en ik verwacht er heel veel van.

Dat is gemeend.

Jan van Drie, emeritus predikant in Oss.

BERICHT VAN DE SCHAAPSKOOI

De gastvrouwen van de San Salvator Gemeenschap zijn, zoals u wellicht weet, elke dag van 9.30 tot 11.30 uur aanwezig op de Schaapskooi.

Wij zijn er voor vragen en inlichtingen e.d. (natuurlijk ook voor een kopje koffie) en willen dit zo goed mogelijk doen.

Telefonische bereikbaarheid ligt soms wat moeilijker. Het blijkt dat we 2 lijnen hebben op de telefoon. Zijn wij in gesprek met iemand en probeert er ondertussen

iemand de Schaapskooi te bereiken dan wordt deze tweede lijn automatisch naar de voicemail doorgestuurd. Als u niets inspreekt

weten wij niet dat er nog iemand gebeld heeft en kunnen we u niet terugbellen. Dus ons verzoek: Probeer het aub nog een keer, b.v. een halfuurtje later óf spreek iets in, dan kunnen we u terugbellen.

Dus ons verzoek: Probeer het aub nog een keer, b.v. een halfuurtje later óf spreek iets in, dan kunnen we u terugbellen.

Trudie van Lexmond
coördinator gastvrouwen

Mandala tekenen 2012 o.l.v. Frits Bakker

Voor de komende periode van september tot Kerstmis 2012

wil ik twee onderwerpen mandala tekenen aanbieden voor de Mandalagroep San Salvator

De eerste drie bijeenkomsten gaan over de Kolam-mandala.

Kolam tekenen is een 5000 jaar oude Indiase volkskunst.

Iedere ochtend tekenen Indiase vrouwen van gemalen en gekleurde rijst een kolamtekening voor hun huis ter bescherming van hun huis, de bewoners en de bezoekers van die dag.

Ze hebben voor hen grote spirituele betekenis.

De lettergreep Ko staat voor hemel, je oprichten naar boven.

De lettergreep Lam voor aarde, voor alles wat van boven indaalt en gezegend wordt.

Het is een vorm van lijnkunst, gebaseerd op ritme en herhaling, waardoor het kolam tekenen een meditatief en spiritueel karakter krijgt.

Hoe gebeurt dat?

De tekening is gebaseerd op punten, die in een bepaald patroon met elkaar door lijnen verbonden worden en daarna ingekleurd.

Je maakt zo'n ingekleurd, ritmisch patroon dan tot een persoonlijke mandala.

We tekenen op donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in de Schaapskooite Rosmalen, Beethovenlaan 1.

De data zijn: 27 september, 11 oktober en 25 oktober.



De volgende drie bijeenkomsten gaan over de Aboriginalmandala

Deze vorm van mandala tekenen sluit mooi aan op de kolamkunst.

De Aboriginals tekenen ook met puntjes, streepjes, rondjes en symbolen en communiceren op deze manier met elkaar. Ze beleven daarin de band met hun voorouders en de natuur, die voor hen een voortdurende inspiratiebron is voor hun dagelijks leven.

De data zijn: 8 november, 22 november, 13 december, ook in de Schaapskooi.

Er kunnen nog enkele liefhebbers meedoen. Geef je dan op bij

Frits Bakker, Park Eikenheuvel 110 5262 AW Vught.

tel. 073-6572034 email; frits.bakker@home.nl

Nieuwe MANDALA-cursus

In het begin....

In het begin schiep God de hemel en de aarde

De aarde was woest en leeg en duisternis lag over de oervloed

God sprak: 'er moet licht komen' en er was licht.

Hij scheidde het licht van de duisternis.

Het licht noemde hij: dag en het duister noemde hij: nacht

Het werd avond en het werd morgen

De eerste dag

God zag dat het goed was.

De vijf elementen.

Als er iets is waar wij mensen voortdurend behoefte aan hebben dan is het wel aan ruimte. Ruimte om te kunnen ademen en bewegen. Om te kunnen wonen en je ergens thuis te voelen, ruimte om te kunnen groeien, je te kunnen ontplooiën, je te kunnen uiten en je gedachten, ideeën en gevoelens kenbaar te maken. Kortom ruimte om te leven. Maar voor we een plaats in de ruimte gaan innemen, is ruimte eigenlijk onbepaald, oneindig uitgestrekt naar alle kanten zonder begin en zonder einde. Ruimte is in wezen eindeloze openheid, die alleen maar open is en tegelijk elk ontstaan elke invulling of concretisering toestaat.

Deze gedachte was het uitgangspunt voor onze nieuwe mandala cursus, over aarde, water, vuur, lucht en ether, een cursus voor beginners die op woensdag 19 september begint en gegeven wordt om de 2 weken van 14.00 tot 16.00 uur.

Tekenervaring is niet nodig. Je kunt gewoon beginnen en kijken wat er ontstaat en vooral plezier hebben in het doen. Eindresultaat is eigenlijk niet belangrijk, (al zul je vaak verrast zijn daarover) het gaat uiteindelijk om de weg die je aflegt naar het eindresultaat.

In deze cursus willen we ons verdiepen in de elementen en hun kenmerken en al tekenend onze ervaringen ermee tot uiting brengen. We geven de elementen, onszelf en elkaar de ruimte om hun invloed en krachtenspel te ontdekken.

En we proberen attent en respectvol te zijn als iemand zijn eigen ruimte wil beschermen.

Dat kan zeker een aantal boeiende mandala's opleveren, die ons zullen verrassen en ons leven rijker zullen maken.

De lesdata zijn: 19 sept. 3 okt. 17 okt. 31 okt. 5 nov. 28 nov. en 12 dec.

Nadere inlichtingen en opgeven bij Forra van Reijswoud, tel: 073 6142904

Graag tot ziens op 19 september,

Groetjes, Forra.

Al bijna de helft!

De Cantorij deed in het vorige nummer van de Salvatoriaan een dringende oproep voor nieuwe leden.

Vóór de vakantie begon, hebben zich al drie nieuwe leden gemeld: een bas, een tenor en een alt.

Dat is een prachtige start!

Maar liefst hebben we bij elke partij twee nieuwe leden erbij. Dus we blijven lekker even duwen....

Misschien deze keer een extra oproep aan de nieuwe leden van de San Salvatorgemeenschap?

Als je plezier hebt in zingen en genoeg concentratie wilt opbrengen, is lid worden van een koor een van de allerbeste methodes als je snel wilt inburgeren!

Wil je meer informatie? Raadpleeg de website (klikken op Werkgroepen en daarna op Cantorij.)

Heb je nog vragen? Bel gerust naar een van de daar genoemde telefoonnummers of stuur een mail.

Op 2 september zingen we weer in de viering.

Natuurlijk kun je daarna ook de dirigent, Peter-Paul van Beekum, of een van de leden aanspreken.

Wil je nog niet meteen lid worden, maar eerst uitproberen of het iets voor je is? Natuurlijk kan dat ook!

Toos Verdonk,

Contactpersoon Cantorij

tel: 073-6440971 E-mail cwmverdonk@tiscali.nl

Overlijden Kok de Bekker - Dupont

Vanuit de San Salvatorgemeenschap wensen wij Wim de Bekker veel sterkte met het verlies van zijn, ook door ons, geliefde Kok.

Jet Zwanikken.

bijzondere momenten

Onze gemeenschap heeft afscheid genomen van:

Werenfried van Venrooij OFMcap

geboren 13-12-1935 overleden 25-07-2012

Kok de Bekker-Dupont

geboren 02-12-1928 overleden 14-08-2012



geboren:

15 juni 2012 Milan Montrée, zoon van Tim en Irma Montrée

4 juli 2012 Vincent Tolboom, zoon van Ted en Joanne Tolboom

Wij verwelkomen Bryson Avery van Heck, die door de doop in onze gemeenschap is opgenomen.

De Vakantie-actie

Tijdens de laatste twee weekendvieringen in juli heeft het Noodfonds het voorlopige resultaat gepresenteerd van de vakantie-actie 2012. Graag informeren we u ook via deze Salvatoriaan.

Er zijn 31 uitkeringen gedaan in bedragen variërend van honderd (alleenstaanden) tot driehonderd euro, totaal € 6600; daarmee hebben we tachtig mensen hopelijk een klein beetje vakantiegevoel, dat ze zich anders niet hadden kunnen veroorloven, gegeven.

Ze zijn daar heel blij mee. Dat weten we van de maatschappelijk werkers, die hen bij het Noodfonds voordragen. Hun voordracht gaat vergezeld van een toelichting; daaruit blijkt steevast, dat deze mensen amper het hoofd boven water kunnen houden en dat de redenen daarvoor vaak dieptragisch zijn.

Tot begin augustus is er ten behoeve van de vakantie-actie afgerond € 2900 gestort op de rekening van de Jan Schoutenstichting -twee- (5962681).

Het verschil tussen inkomsten en deze uitgave is bijgepast uit de reserve. Het Noodfonds heeft nu nog € 9500 in kas.

Het moge duidelijk zijn dat we zo niet lang door kunnen gaan. Maar met op het geld blijven zitten zouden we ons doel voorbij schieten.

Zo lang het kan blijven we daarom mensen met een acuut financieel probleem ondersteunen (nog altijd de primaire doelstelling) en jaarlijks de vakantie-actie houden.

Ten overvloede: het Noodfonds is een actie van ons, de San Salvatorgemeenschap, en van iedereen, die het doel ervan een warm hart toedraagt.

Vieringen San Salvatorgemeenschap in het Dagcentrum , van der Eygenweg 1 Den Bosch zijn zaterdags om 19.00 uur en zondags om 10.30 uur.

SAN SALVATORGEMEENSCHAP

De Schaapskooi

Beethovenlaan 1 5242 HL Rosmalen

Bereikbaar op werkdagen

van 9.30 uur - 11.30 uur

tel.: 06-48645507

info@sansalvatorgemeenschap.nl

www.sansalvatorgemeenschap.nl

rkn.: 6040713

t.n.v. San Salvator in beweging

Redactie De Salvatoriaan:

Corrie Dansen, Angélique vd Westelaken, Johan Wierenga

Vormgeving: Vincent Elemans

Kopij graag naar:

salvatoriaan@sansalvatorgemeenschap.nl .
of inleveren bij de Schaapskooi.

Uiterlijk zo 14 oktober 2012.