



San Salvator geloofsgemeenschap Nieuwsflits 15 november 2024

Deze nieuwsflits vanuit de San Salvatorgemeenschap verschijnt ongeveer iedere twee weken en wordt via e-mail verzonden. Voor mensen zonder mailadres liggen geprinte exemplaren in de ruimte waar we vieren en in Ordune.

Zondag anders

Op **zondag 17 november** is het weer Zondag anders. Het woord is die ochtend aan Hans Waegemakers. Vanuit het boek Groene theologie van Trees van Montfoort gaat hij nog een stap verder. Onder de titel 'Het gezicht van de Diepte' verzorgt Hans die ochtend een lezing over groene theologie en het godsbeeld dat daaruit oprijst. Wat zijn consequenties van groene theologie voor ons geloof: voor vieren, bidden en zingen? Het Gezicht van de Diepte neemt ons mee in een deconstructie van het gangbare godsbeeld, als uitkomst van groen denken over wereld, mens en God. Deconstructie is een wijze van filosoferen en theologiseren die kritisch vaste overtuigingen en vooronderstellingen ontleedt. Het belooft een uitdagende Zondag anders te worden. Na afloop kunnen we napraten bij een kopje koffie of thee. Zondag anders begint om 10.30 uur in Cello.

Advent – Hoop

Tijdens de advent willen we met elkaar op zoek gaan naar sporen van hoop. Hoop wordt de rode draad tijdens de adventsvieringen. Ook de vieringen rondom de feestdagen krijgen een hoopvolle invulling. We zijn nieuwsgierig wat dit woord bij jullie oproept. Aan welk beeld moet je denken? Misschien heb je een lied dat je hoopvol stemt of ken je een mooi gedicht of citaat over hoop. Wil je eens nadenken over wat hoop voor jou betekent?



Je mag je wijze woorden en inspireerde beelden vóór 1 december mailen naar sansalvatorgemeenschap@frannekehoeks.nl

We gaan kijken of we onze hoop met elkaar kunnen delen in onze vieringen, de nieuwsflitsen en via whatsapp.

Brochure diensteneiling

De brochure van de diensteneiling heeft u inmiddels via de mail ontvangen. Wat een mooie verzameling activiteiten kunnen we op vrijdag 29 november onder de hamer brengen! De komende weken kunt u na afloop van de viering lotjes kopen voor de loterij tijdens de diensteneiling. Een lot kost € 1,00 en als u vijf loten koopt krijgt u één lot cadeau. Komt u naar de veiling en wilt u een biednummer aanvragen, stuur dan een mail naar diensteneiling.ssib@gmail.nl. U helpt de organisatie door dit tijdig te doen. Op vrijdag 29 november bent u om 17.30 welkom in Cello. Er zijn dan tegen betaling soep en broodjes te verkrijgen. De veiling start om 18.00 uur. Van harte welkom allemaal!

Kerstactie 2024

Graag vragen wij uw aandacht voor onze jaarlijkse Kerstactie. Ook dit jaar ervaren veel mensen financiële onzekerheid en is er een grote groep huishoudens die het deze winter financieel moeilijk zal hebben. Wij hopen een aantal van deze mensen te verrassen met een feestelijk, goedgevuld kerstpakket. De verzoeken voor de kerstpakketten krijgen wij van Maatschappelijk werk Den Bosch Noord (Farent/Mee), Cello en via de San Salvatorgemeenschap. Soms wordt daarbij gevraagd om een additionele geldelijke bijdrage voor een grote aanschaf voor hun cliënten.

Daarnaast verzorgt de werkgroep Kerstactie persoonlijke kerstattenties voor mensen binnen onze gemeenschap voor wie het afgelopen jaar bijzonder moeilijk is geweest, zodat ze weten en voelen dat er aan hen gedacht wordt. De lijst voor de kerstattenties wordt door het pastoraatsteam en de bezoekgroep ieder jaar zorgvuldig samengesteld.



Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor het maken van een pakket en daarbij aangeven wat voor soort pakket u wenst te maken. Om de privacy te waarborgen werken wij met een code, zodat wederzijds niet bekend is wie de maker c.q. ontvanger is.

Wij verzoeken u zich tot en met **zondag 1 december** aan te melden via een e-mail naar kerstactiesansalvator@gmail.com

Wij vragen van u uw naam en telefoonnummer.

En daarbij of u een kerstpakket wil maken voor:

- een alleenstaande vrouw of man
- voor twee personen
- voor een gezin met kinderen
- geen voorkeur



Iemand van de werkgroep neemt eind november/begin december contact met u op met nadere gegevens over het te maken pakket.

Geldelijke bijdrage

Wanneer het voor u te moeilijk is een pakket te maken, zijn wij ook heel blij met een financiële bijdrage. Dit kan door een bijdrage over te maken op banknummer NL 96 INGB 0006 0407 13 ten name van Vereniging San Salvator in Beweging, onder vermelding van **Kerstactie 2024**. Mogen we ook dit jaar op u rekenen?

Hartelijk dank namens de werkgroep

Gonnie van Osta
kerstactiesansalvator@gmail.com

!

Terugblik

Agelopen zondag, 10 november, was een feestdag: we vierden Jan Schoutendag en het was de viering waarin ik als nieuwe pastor van de San Salvator werd bevestigd. Die Jan Schouten was toentertijd, in de jaren 50 van de vorige eeuw de pastoor, maar vooral de inspirator van de parochie van Orthen, toen nog vooral gecentreerd in wat wij nu Orthen-links noemen, die een nieuwe kerk voor en met zijn parochianen ging bouwen aan het Schaarhuisplein. Hij betrok de gewone parochianen bij 'samen kerk zijn' en startte zo een nieuwe kerkvisie: van onderop: iedereen telt mee.

Aldus legde Jan Schouten toen de basis voor wat sindsdien altijd de spiritualiteit van de San Salvator is gebleven: opkomen voor je medemens, oog hebben voor de zwakkeren in de samenleving, solidariteit, ook wereldwijd. Zo leerde ook ik de San Salvator kennen op mijn eerste Bossche Pax Christivoettocht, en vanaf de jaren 90 als nieuwe Bosschenaar en ik voelde me er thuis en vond er de plek om werk te maken van mijn inspiratie.

Na al die jaren betrokkenheid vind ik het een eer en ook een uitdaging dat ik in die lijn, in die rij mag komen staan. Vanuit de gemeenschap die we nu als San Salvator zijn, voel ik me geroepen en gedragen om vanaf nu pastor te mogen zijn en leiding-sturing te geven aan deze levende geloofsgemeenschap.



Dit alles kwam afgelopen zondag samen in die viering, waarin ik werd 'bevestigd'. Er waren familieleden speciaal gekomen, prominenten uit levensbeschouwelijk Den Bosch die ik had uitgenodigd, 'mijn' koor Melodiek zong! Het kon niet mooier. Franke ging met mij samen voor en had mooie woorden, ook uitdagend en stimulerend, ik werd bijna op handen gedragen door de zeven die hun handen op mij legden en ik mocht samen met Franke vertellen hoe wij 'minder ik en meer wij' kunnen worden. Het was een waardige en fantastische feestdag.

Bedankt allemaal voor jullie vertrouwen, gezang, gebed en steun! Marcel van der Maeden

Vredesgebed

Op de eerste woensdag van de maand organiseert het Beraad van Kerken van 's-Hertogenbosch een vredesgebed in de Sint Jan. Op woensdag -4 december om 12.00 uur kunt u aansluiten bij dit gebedsmoment.

Advent & feestdagen

Op zondag 1 december vieren we de eerste zondag van de advent. Het thema van de advent is 'Sporen van hoop'. Iedere zondag krijgt haar eigen hoopvolle invulling.

Op 24 december om 20.00 uur gaat Franke Hoeks voor in de kerstviering. Melodiek zal deze viering muzikaal ondersteunen Dit jaar is er geen kinderviering. Eerste kerstdag gaat Marcel van der Maeden om 10.30 uur voor in een viering met samenzang.

Zondag 29 december is Wilton Desmense onze voorganger en op oudjaarsavond zorgt

Heleen Hendriks voor een sfeervolle viering om het jaar af te sluiten en het nieuwe jaar te verwelkomen.

Israël en Gaza, Joden en Palestijnen - Kunnen we erover spreken?

Er is bijna geen onderwerp dat zoveel aan emoties oproept als Israël en Gaza. Standpunten worden ingenomen, soms onwrikbaar, overtuigingen worden gedeeld, soms onverzoenlijk. En wie het niet weet, of er door verward wordt, vermijdt het onderwerp maar al te graag. Hoe ga je om met dit soort polariserende onderwerpen? Hoe doe je dat individueel en als gemeente?

Om daarvoor ruimte te bieden, organiseert ds Eeuwout Klootwijk een korte avond in de Lambertuskerk (Helvoirtseweg 5) in Vught. U bent op dinsdagavond **19 november** van 19.30 uur tot ca. 21.00 uur van harte welkom. Middels werkvormen kunnen we delen wat ons bezighoudt, wat ons raakt.

Ds Klootwijk vertelt hoe de landelijke Protestantse Kerk hiermee omgaat. Hij is immers werkzaam op het Protestants Dienstencentrum voor joods-christelijke relaties, in nauwe samenwerking met Kerk in Actie, die partnerrelaties onderhoudt met Joodse en Palestijns-christelijke organisaties en kerken. Niet een avond voor wie zich vastbijt in het eigen gelijk, wel voor wie in een veilige omgeving van anderen wil horen en zelf wil vertellen wat het dagelijkse nieuws je doet. Aanmelden kan via predikant@lambertuskerkvught.nl. Ook zonder aanmelding bent u van harte welkom.

Agenda San Salvator alles op een rijtje			
Datum	Tijd	Activiteit	Locatie
Zo 17 nov	10.30 uur	Zondag Anders Hans Waegemakers	Cello
Wo 20 nov	10.00 - 11.30 uur	Koffieochtend	Ordune
Zo 24 nov	10.30 uur	Viering Heleen Hendriks Melodiek	Cello
Vr 29 nov	17.30 uur 18.00 uur	Soep en broodjes Start Diensteneiling	Cello
Zo 1 dec	10.30 uur	Viering eerste zondag van Advent Daniëlla Martina Samenzang	Cello
Wo 6 dec	10.00 - 11.30 uur	Koffieochtend	Ordune
Wo 6 dec	12.00 uur	Vredesgebed	Sint Jan
Zo 8 dec	10.30 uur	Viering tweede zondag van Advent Wilton Desmense Melodiek	Cello

www.sansalvatorgemeenschap.nl

Kantoor Ordune

Schaarhuispad 131
5231 PP Den Bosch
06 48 64 55 07
info@sansalvatorgemeenschap.nl
Rekeningnummer NL96 INGB 0006 0407 13

De vieringen vinden plaats in

Dagcentrum Eygenweg
van der Eygenweg 1
5231 PA 's-Hertogenbosch

