



## San Salvator geloofsgemeenschap Nieuwsflits 18 oktober 2024

Deze nieuwsflits vanuit de San Salvatorgemeenschap verschijnt ongeveer iedere twee weken en wordt via e-mail verzonden. Voor mensen zonder mailadres liggen geprinte exemplaren in de ruimte waar we vieren en in Ordune.

### Marcel wordt pastor

Nu kom ik ook nog als pastor in dienst van de San Salvator!

Als mens, gelovige en theoloog krijg ik nu de kans om binnen de geloofsgemeenschap San Salvator in Beweging aan het werk te gaan, als pastor. Dat vind ik een hele eer, maar anderzijds was ik er ook wel aan toe en komt het als geroepen en is het tegelijk ook weer een hele uitdaging. Tientallen jaren heb ik gewerkt als docent levensbeschouwing, met tussendoor korte periodes pastoraat en geestelijke verzorging; een klein jaar geleden was ik nog pastor in de Norbertijnenparochie Tilburg-Noord. Steeds voelde ik me aangetrokken tot het 'basispastoraat' maar daarin aan het werk komen is nog een hele toer als je als theoloog ook met hart en ziel betrokken bent bij de San Salvator en dat al zo'n 30 jaar.

Hoe is dat zo gekomen? Ja, lang verhaal, van jongsaf aan kritisch katholiek, theologie studeren in Amsterdam.

Sociale gerechtigheid, vredesactivisme, cultuur en mooie, moderne liturgie en altijd over het leven zingen waren grondpijlers. Zo liep mijn weg vanuit Wormerveer-Zaanstreek, via Amsterdam naar 's-Hertogenbosch, met als leermeesters onder andere Oosterhuis, Rabbijn Ashkenasy en pater van Klisdonk.

Mijn verlangen om een bijdrage te leveren aan de komst van het Koninkrijk van God bleef mij voortdrijven. Zingend ging ik als optimist en positivo door het leven en tegelijk hield ik oog voor het verdriet dat sommige mensen treft. Om dat te verlichten wilde ik er voor hen zijn, om hen te coachen bij hun levensvragen, het zoeken naar zin en uiteindelijke verzoening.

Nu wil ik bij de San Salvator een speerpunt maken van leven vanuit je/mijn geloof. Je geloof heeft je vrij gemaakt, leef dus vanuit die vrijheid. Dat maakt je blij, geeft je vleugels, bovenmenselijke kracht en geloof dat bergen verzet. Een hoofdpunt is ook om open te staan voor de vreemdeling, de weduwe en de wees. Want ik leer vanuit de Tenach; mijn leermeester Jezus van Nazareth wil ik volgen, omdat hij op unieke wijze heeft voorgedaan hoe je 'zo goed als God' voor elkaar kunt zijn. Want zijn woord wil deze wereld omgekeerd. Daar wil ik als enthousiaste dirigent van Melodie, maar nu ook als pastor-voorganger, binnen en vanuit de San Salvator aan werken. En als dat geloofsvragen bij jou oproept dan wil ik daarover met jou in gesprek gaan. Weet mij te vinden!

**Zondag 10 november** vieren we de bevestiging van Marcel van der Maeden als pastor van de San Salvator geloofsgemeenschap. We vieren dan ook Jan Schoutendag. Een mooi moment voor een nieuw begin. U bent op 10 november om 10.30 uur van harte uitgenodigd.



## Zondag anders

Op **zondag 20 oktober** komen we bijeen in het kader van Zondag Anders. De rode draad van het thema zal zijn Durf te geloven. Jacolien van Breemen, Odette Debets, Rinus van der Heijden en Gonnig van Osta hebben rondom dit thema materiaal verzameld: verhalen, liederen en gebeden. Alle teksten zijn een uitnodiging en uitdaging om te mijmeren over wat die verhalen kunnen betekenen, ook voor jezelf. Daarvoor worden ruimschoots momenten van stilte ingelast. En natuurlijk zijn er liederen gekozen die je, net als in de gewone vieringen, naar hartenlust kunt meezingen. Van harte welkom iedereen. Na afloop is er koffie en thee.

## Dienstenveiling, lotjes en biednummers

De komende weken kunt u na afloop van de viering lotjes kopen voor de loterij tijdens de dienstenveiling. Een lot kost € 1,00 en als u vijf loten koopt krijgt u één lot cadeau.

En er kunnen ook al biednummers worden aangevraagd! Komt u naar de veiling en wilt u een biednummer aanvragen, stuur dan een mail naar [dienstenveiling.ssib@gmail.nl](mailto:dienstenveiling.ssib@gmail.nl). U helpt de organisatie door dit tijdig te doen.

## Allerzielenviering

Op zondag 3 november herdenken we in de Allerzielenviering onze doden. We noemen de namen van de mensen van wie we in het afgelopen jaar afscheid moesten nemen ~~met name~~ en steken voor ieder van hen een kaarsje aan. Daarna krijgen alle aanwezigen de gelegenheid om met het aansteken van een kaars stil te staan bij mensen die we missen. De viering heeft als thema *Anders vasthouden* en wordt voorbereid door Corrie Dansen, Marian Veenker en Franneke Hoeks. Melodiek zal de viering muzikaal ondersteunen.



## ALV

Op **woensdag 6 november** vindt er een algemene ledenvergadering plaats in Cello. De vergadering begint om 19.30 uur. De stukken krijgt u twee weken voor de vergadering via de mail toegestuurd. Op de agenda staan onder andere de personele ontwikkelingen, de nieuwe website en de begroting 2025. Het zijn misschien niet de leukste bijeenkomsten, maar het is wel belangrijk om ook over zakelijke ontwikkelingen met elkaar te spreken. We hopen op een goed bezochte ledenvergadering.

## Eten op Ordune: koks gevraagd!

Zoals waarschijnlijk voor iedereen bekend, wordt er in Ordune een maal in de zes weken op zaterdag een warme maaltijd (in lente- en zomermaanden) of lunch (in herfst- en wintermaanden) verzorgd. Er kunnen tien mensen aan de maaltijd of lunch deelnemen. Het is altijd een plezierig samen-zijn en wij willen het heel graag door laten gaan. Echter...we hebben medewerkers nodig! Daarom: koks gevraagd! Wil jij onze nieuwe kok worden? Of ken je iemand die het zou willen? Opgeven daarvoor en/of verdere informatie vragen kan bij Petra ([petravandenelshout@hotmail.com](mailto:petravandenelshout@hotmail.com)).

*Hartelijke groet van Corrie, Christien en Petra*

## Koffiezetters gevraagd

Op de eerste de derde woensdag van de maand staat de koffie klaar in de huiskamer van Ordune. Een mooie gelegenheid om andere Salvatorianen te ontmoeten. Zelfs voor vervoer wordt, als dat nodig is, gezorgd. Willen we deze koffieochtenden blijven organiseren dan hebben we mensen nodig die koffie willen zetten. Iets voor jou? Je kunt contact opnemen met Hannie Teunissen door een mail te sturen naar [hannietouw@gmail.com](mailto:hannietouw@gmail.com)



## Her-innerwandeling op begraafplaats Orthen

Op donderdag 14 november en/of donderdag 21 november organiseren we een her-innerwandeling op begraafplaats Orthen. We verzamelen om 14.00 uur bij de hoofdingang die naar de kapel leidt. Na een welkomstwoord wandelen we over de paden met ruimte voor stilte en bezinning. We wandelen langs graven van bekenden en halen samen herinneringen op. We sluiten rond 16.00 uur af met een drankje (voor eigen rekening) in het theehuis op de begraafplaats.

### Goed om te weten

- Het is de bedoeling dat een ieder op eigen gelegenheid naar de begraafplaats toe komt en zelf kan lopen. Bent u/jij een rolstoeler, geef dit dan aan bij de aanmelding dan kijken we wie u/jou dan kan rijden.
- Bij slecht weer kan de wandeling niet door gaan. Vandaar twee data.
- Dat er bij goed weer dus twee mogelijkheden zijn.



Begraafplaats Orthen, vroeger ook wel Groenendaal genoemd, is met zijn oude bomen en lanen een bijzonder 'park' waar je kunt dwalen en mijmeren, stilstaan en bezinnen. Daar kunnen herinneringen en verhalen de ruimte krijgen.

Zin in om mee te gaan? Welkom. U kunt zich opgeven voor deze wandeling door een mail te sturen naar [info@sansalvatorgemeenschap.nl](mailto:info@sansalvatorgemeenschap.nl) Geef aan of u 14 en/of 21 november wilt aansluiten. Uw telefoonnummer doorgeven is ook fijn i.v.m. de weersomstandigheden.

*Met hartelijke herfstgroet van Franneke en Heleen*

## Zin in film

Op maandag 28 oktober (19.00 uur) en woensdag 30 oktober (14.00 uur) zijn we weer te gast in de Verkadefabriek voor ZIN in film.

We kijken deze keer naar de film Quand vient l'automne van regisseur François Ozon. Een mooi, licht drama over ingewikkelde familieverhoudingen. We maken kennis met Michelle, een oudere vrouw die geniet van haar pensioen in een rustig Frans dorp. Ze woont vlakbij haar beste vriendin Marie-Claude. Michelle kijkt enorm uit naar het bezoek van haar



kleinzoon Lucas die de schoolvakantie bij haar zal doorbrengen. Het bezoek verloopt echter anders dan verwacht en al snel is Michelle weer alleen thuis. Ze voelt zich eenzaam en belandt in een depressie. Totdat de zoon van Marie-Claude vrijkomt uit de gevangenis. Na afloop van de film is er gelegenheid om in het café na te praten. U kunt kaartjes bestellen via de <https://www.verkadefabriek.nl/agenda/zin-in-film-2024-148342>

## Birgitta-bijeenkomst

29 oktober 2024 is er een Birgitta-bijeenkomst, voor de laatste keer in de Laurentiuskerk Oude Baan 1 in Rosmalen. Speciaal voor deze gelegenheid is er gekozen voor het thema: Spiegel van de tijd. Heilige vrouwen en mannen in religie en kunst. Wat weten wij nog van de heiligen waarnaar de kerken in Rosmalen genoemd zijn en wat is hun betekenis voor ons? Wie waren Laurentius, Lambertus, Birgitta en Bernadette? Zijn ze nog van belang voor ons? Hoe komt het dat Hildegard van Bingen, de apostel Jacobus en Franciscus nog zeer in de belangstelling staan? Wouter Prins, senior conservator van museum Krona in Uden, vertelt over de boeiende geschiedenis van de verering van heiligen. Het zegt veel over het verleden en misschien nog meer over de dag van vandaag.

Het is niet de laatste Birgitta-bijeenkomst.

In 2025 gaan de avonden door, maar dan in het Parochiecentrum aan de Rodenborchweg 2 in Rosmalen.

U bent welkom vanaf 19.30 uur voor een kopje thee of koffie. De lezing begint om 20.00 uur. Reserveren is niet nodig. Een vrijwillige bijdrage aan het eind van de avond wordt gewaardeerd.

**Birgitta-bijeenkomst**  
29 oktober 2024 - 20:00 uur



**Spiegel van de tijd**  
**Wouter Prins**, conservator van  
Museum Krona in Uden,  
spreekt over

**Heilige vrouwen en mannen in religie en kunst**  
De verering van heiligen is een boeiende geschiedenis.  
Het zegt veel over het verleden en  
misschien nog meer over de dag van vandaag.

## 's-Hertogenbosch in dialoog

De behoefte aan dialoog is en blijft groot! We nodigen je daarom van harte uit om bij een dialoogtafel aan te schuiven tijdens de Week van de Dialoog. Je kunt deelnemen op dinsdag 5 of donderdag 7 november 2024. Vanuit de centrale gedachte 'De Kunst van het Samenleven' is het thema dit jaar 'Echt gehoord worden'.

Tijdens de dialoog maak je kennis met elkaar, deel je ervaringen, droom je over hoe je dingen graag ziet en kijken we hoe het uitvoerbaar is. Onder leiding van een getrainde gespreksleider ga je in gesprek met zeven andere deelnemers. De dialoog start om 18.00 uur en duurt tot 20.30 uur. Tijdens de dialoog wordt een eenvoudige maaltijd geserveerd. Iedereen is welkom en draagt bij aan de diversiteit aan de tafel. De dialoogtafels staan verspreid over verschillende wijken en laten je kennismaken met een bijzondere locatie in de stad. Doe mee, geef je op! Kom aan tafel met onbekenden en wissel ideeën uit! Deelname is gratis! Opgave kan via <https://www.s-hertogenboschindialoog.nl/dag-van-de-dialoog/>



## Giro 555

Op 7 oktober 2023 escaleerde het geweld in het Midden-Oosten. De gevolgen zijn verwoestend. Miljoenen mensen in Libanon, Gaza, de Westelijke Jordaanoever, Israël en Syrië worden getroffen door het conflict. Tienduizenden mensen kwamen om, raakten gewond of moesten op de vlucht slaan. Veel mensen leven nu in constante angst en hebben dringend hulp nodig.



De crisis is van een schaal die we zelden eerder hebben gezien en vraagt om een grootschalige hulpoperatie. Daarom bundelen de organisaties achter Giro555 hun krachten en roepen heel Nederland op om in actie te komen voor de slachtoffers van het conflict in het Midden-Oosten.

Met de ingezamelde giften kan er nog meer levensreddende hulp geboden worden in de getroffen gebieden. Hulpverleners zorgen voor medische zorg, vervoeren gewonden met ambulances en vangen mensen op de vlucht op. Ze delen water, voedsel, dekens, medicijnen en hygiënekits uit en bieden ook psychosociale ondersteuning. Laten we gul geven aan giro 555, voor deze actie van de samenwerkende hulporganisaties.

## Agenda San Salvator **alles op een rijtje**

Datum	Tijd	Activiteit	Locatie
Zo 20 okt	10.30 uur	Zondag anders	Cello
Zo 27 okt	10.30 uur	Viering   Maria van den Dungen   Samenzang	Cello
Ma 28 okt	19.00 uur	ZIN in film	Verkadefabriek
Wo 30 okt	14.00 uur	ZIN in film	Verkadefabriek
Zo 3 nov	10.30 uur	Allerzielenviering   Melodiek	Cello
Wo 6 nov	10.00 - 11.30 uur	Koffieochtend	Ordune
Wo 6 nov	19.30 uur	Algemene ledenvergadering	Cello

[www.sansalvatorgemeenschap.nl](http://www.sansalvatorgemeenschap.nl)

### Kantoor Ordune

Schaarhuispad 131  
5231 PP Den Bosch  
06 48 64 55 07  
info@sansalvatorgemeenschap.nl  
Rekeningnummer NL96 INGB 0006 0407 13

De vieringen vinden plaats in

Dagcentrum Eygenweg  
van der Eygenweg 1  
5231 PA 's-Hertogenbosch

