

San Salvator geloofsgemeenschap Nieuwsflits 5 april 2024

Deze nieuwsflits vanuit de San Salvatorgemeenschap verschijnt ongeveer iedere twee weken en wordt via e-mail verzonden. Voor mensen zonder mailadres liggen geprinte exemplaren in de ruimte waar we vieren en in Ordune.

San Salvator Vriendenboek

In het kader van het 12 ½ jarig bestaan gaan we iets bijzonders maken. Samen maken we een vriendenboek. U heeft via de mail de pdf-bestanden ontvangen. U kunt een blad kiezen en deze bladzijde via een pdf-programma op de computer invullen. Een andere mogelijkheid is om de bladzijde thuis te printen, in te vullen, te scannen en vervolgens **vóór 10 mei** te mailen naar feestsansalvator@gmail.com. U mag de invulde bladzijde ook bij Cello inleveren. Er staat een doos klaar bij de ingang waar we alle bladzijden in verzamelen. Wij zorgen dan dat uw bladzijde gescand wordt en een plekje krijgt in het San Salvatorvriendenboek.

Op **zondag 26 mei** vieren we 12 ½ jaar San Salvator als zelfstandige geloofsgemeenschap met een viering en een lunch. Houd u die datum vrij?

ZIN in film

Op **maandag 15 april** (19.00 uur) en **woensdag 17 april** (14.00 uur) organiseren we weer ZIN in film in de Verkadefabriek. We kijken deze keer naar Housekeeping for Beginners. In deze hartverwarmende komische film uit Macedonië krijgt Dita de zorg over de twee dochters van haar vriendin, ondanks dat ze zelf nooit een kindwens heeft gehad. De veelgeprezen filmmaker Goran Stolevski onderzoekt in deze film de universele waarden van familie, zowel onze biologische familie als de familie die we zelf uitkiezen.

U kunt uw kaartje bestellen via

<https://www.verkadefabriek.nl/agenda/zin-in-film-2024-housekeeping-for-beginners-143888>



Zondag anders

Zondag 21 april om 10.30 uur is het Zondag Anders. U bent welkom in Cello voor een bijeenkomst rondom het thema 'geroepen'.

Rinus van der Heijden, Jacolien van Breemen, Gonnie van Osta en Frans Langemeijer hebben rondom dit thema materiaal bijeen gesprokkeld: verhalen, liederen, gebeden, momenten van stilte. Ze hebben dat geordend tot een samenhangend geheel. Iedereen wordt uitgenodigd om luisterend, zingend, biddend en stil te zijn te mijmeren over en zich te bezinnen op wat geroepen zijn zoal kan betekenen, ook voor jezelf. Na afloop koffie en thee en volop gelegenheid na te praten. En uiteraard zijn de samenstellers benieuwd naar uw reacties. Natuurlijk staat op zondag anders ook de koffie voor u klaar.

Ratatouille

Op **zondag 21 april** is het tijd voor het benefietconcert Ratatouille. U bent om 12.30 uur van harte welkom in Cello. Het concert duurt tot ongeveer 15.00 uur. U kunt muzikale bijdragen verwachten van Theo Hofland en Coby Wagemans, Zanggroep Eigenwijs, Smartlappenkoor Onbekrommert, Inge Sauter en Yvonne Howerda, het Engelens Kadecoor en de Ratatouilleband. Vooraf aan het concert zijn soep en broodjes verkrijgbaar. De entree is gratis, maar bij het verlaten van de zaal wordt een ruimhartige donatie gevraagd. De opbrengst komt ten goede aan de San Salvatorgemeenschap.



Viering bezegroep

Binnen onze gemeenschap proberen we goed voor elkaar te zorgen. De vrijwilligers van de bezegroep houden contact met mensen die niet meer naar de viering kunnen komen. Dat doen ze door op bezoek te gaan of op andere manieren regelmatig even contact te hebben. Op **zondag 28 april** geeft de bezegroep kleur aan de viering. Door middel van een verhaal en een Bijbeltekst staan we stil bij het belang van omzien naar elkaar. Nu we als gemeenschap ouder worden is belangrijk om na te denken over hoe we ook in de toekomst gemeenschap kunnen blijven. Onderlinge verbondenheid is en blijft daarbij belangrijk. Na de viering praten we na over hoe we die verbondenheid in de toekomst vorm zouden kunnen geven.

Tentoonstelling

De Abdij van Berne te Heeswijk organiseert samen met de Ambachtelijke Smedersgilde van België vzw een reizende expositie in de kerk van de Abdij. Deze reizende tentoonstelling van stalen kruisen trekt door Europa ter nagedachtenis aan de vele slachtoffers als gevolg van de oorlog in Oekraïne. En voor vrede en hoop voor Oekraïne: With love to Ukraine. De Ambachtelijke Smedersgilde van België vzw verzorgt samen met de initiatiefnemer collega smid/kunstenaar Serhii Polubotko een aantal exposities rondom kruisen gemaakt van staal door smeden van over de gehele wereld met een boodschap. Nadat Rusland in 2022 een grootschalige invasie van Oekraïne had georganiseerd, kreeg kunstenaar smid Serhii Polubotko van zijn vriend Daniel Miklos een humanitair hulppakket voor soldaten toegestuurd. Het werd geleverd met een metalen kruis met de woorden 'Voor vrede en hoop voor Oekraïne'. De boodschap vond een diepe weerklank bij Serhii en hij daagde Oekraïense en

EXPO

8.april - 20.mei 2024
Abdijkerk Berne - Heeswijk



#WITH LOVE TO UKRAINE

internationale smeden uit om hun eigen kruisen te maken ter ondersteuning van deze hoop. De deelnemende kunstsmiden hebben elk vanuit hun eigen boodschap en in hun eigen vormentaal een kruis gesmeed, waardoor het een zeer gevarieerde expositie is geworden. De expositie is van maandag 8 april tot en met maandag 20 mei tussen 9.00 - 17.00 uur te bezoeken in de abdijkerk.

De uiteindelijke standplaats voor de kruisen zal een monument voor de oorlogsslachtoffers in Oekraïne zijn. Zodra het vrede is zal een goede locatie uitgezocht worden.

Kalenderactie Noodfonds

Jan Wijgers heeft van zijn natuurfoto's verjaardagkalenders gemaakt. Die worden verkocht na afloop van de vieringen op 14 april en 28 april. De kalenders kosten 15 euro per stuk, waarvan 5 euro naar het Noodfonds gaat. We hopen dat velen van u een kalender zullen kopen en zo een bijdrage leveren aan het Noodfonds.

Dialoogavond Oorlog in Gaza

RUW organiseert op woensdag 17 april om 19.00 uur in Huis 73 een dialoogavond over hoe de oorlog in Gaza met de staat Israël het samenleven in Nederland raakt. De terreuraanval door Hamas op 7 oktober 2023 leidde tot internationale walging en ontzetting. De Israëlische reactie op de aanval van Hamas enkele weken later tot nu, maakt zo mogelijk nog meer los..

Ook in Nederland bestaan spanningen en scherpe tegenstellingen rondom deze ongekende uitbarsting van geweld. Woede en haat rondom het conflict dáár maken het moeilijk om samen te leven, ook h́ier. Is er in deze onpeilbare verontwaardiging nog ruimte om elkaars ervaringen en emoties te leren kennen? En valt er een manier te vinden om samen te leven terwijl dit lijden doorgaat? Onder leiding van een dialoogleider ga je met tot acht personen in dialoog. Centraal staat het delen van ervaringen en gezichtspunten, zonder het doel elkaar te vertuigen.

Aanmelden voor dit programma is verplicht.

Om je aan een divers ingedeelde tafel te kunnen laten plaatsnemen benaderen we je na je aanmelding met een vraag per e-mail om in twee of drie zinnen je deelname toe te lichten. Zo proberen we ervoor te zorgen dat je niet alleen met gelijkgestemden aan tafel komt te zitten. Na aanmelding rekenen we op je komst.

Dit programma wordt georganiseerd door RUW, powered by Huis73, in samenwerking met Vredesambassade 's-Hertogenbosch, Platform Religie en Levensbeschouwing 's-Hertogenbosch en 's-Hertogenbosch in Dialoog.

Meer informatie en aanmelden via <https://ruwdenbosch.nl/dialoog-tijdens-de-israel-hamas-oorlog-in-gaza/>

POWERED BY HUIS73

RUW...

SAMENLEVEN IN NEDERLAND
DIALOOG TIJDENS DE
ISRAËL-HAMAS OORLOG
IN GAZA
WO 17 APR 2024

Ode aan Huub Oosterhuis

Zanggroepen uit de regio brengen een muzikaal eerbetoon aan Huub Oosterhuis, de vorig jaar met Pasen overleden tekstschrijver, dichter en theoloog. Op drie zaterdagen krijgt deze ode in drie verschillende kerkgebouwen gestalte. Er worden liederen uit zijn repertoire gezongen zoals Groter dan ons hart, Ken je mij?, Lied van de 7e dag en Lied aan het licht. Ook de Missa Solemnis zal klinken.

De uitvoering wordt gedaan door de cantorijen uit Vught en Berlicum-Rosmalen, versterkt met gastzangers en het klein koor samen met het groot koor. Muzikale begeleiding wordt gedaan door een aantal muzikanten op orgel, piano en dwarsfluit. De gastzangers komen uit Loosbroek, Middelrode, Engelen, Rosmalen en Den Bosch. Het geheel staat onder leiding van Greet Strijker-van den Berg, dirigent/cantor uit Berlicum.

U bent welkom op

6 april aanvang 17:00 uur MIDDELRODE, RK Sacramentskerk, Driezeeg 38

13 april aanvang 17:00 uur BERLICUM, S.O.W. kerk, Raadhuisplein 4

20 april aanvang 17:00 uur VUGHT, Lambertuskerk, Helvoirtseweg 5

Inloop vanaf 16.30 uur, entree gratis, vrijwillige bijdrage na afloop.

Agenda San Salvator **alles op een rijtje**

Datum	Tijd	Activiteit	Locatie
Zo 5 april	10.30 uur	Viering – Truus van Kaam Samenzang	Cello
Zo 14 april	10.30 uur	Viering – Franneke Hoeks Melodiek	Cello
Ma 15 april	19.00 uur	ZIN in film	Verkadefabriek
Wo 17 april	10.00 - 11.30 uur	Koffieochtend	Ordune
Wo 17 april	14.00 uur	ZIN in film	Verkadefabriek
Zo 21 april	10.00 uur	Zondag Anders	Cello
Zo 21 april	13.00 uur	Ratatouille	Cello

www.sansalvatorgemeenschap.nl

Kantoor Ordune

Schaarhuispad 131

5231 PP Den Bosch

06 48 64 55 07

info@sansalvatorgemeenschap.nl

Rekeningnummer NL96 INGB 0006 0407 13

De vieringen vinden plaats in

Dagcentrum Eygenweg

van der Eygenweg 1

5231 PA 's-Hertogenbosch

