



de Salvatoriaan

Nieuwsbrief San Salvatorgemeenschap Den Bosch

nr. 15 29 januari 2014

Elk blad ademt de boom tot leven

GEMEENSCHAP SAN SALVATOR

geworteld in de Bijbelse traditie

gedragen door vriendschap

verbonden in liefde

het leven vierend



*klik op de 'boom'
om direct naar onze
website/werkgroepen te gaan.*

van harte aanbevolen

⌘ via Actueel naar de rubriek *ik wil je even attent maken op...*

⌘ www.facebook.com/pages/San-Salvator-in-Beweging/

141731069278408

“Openheid, vertrouwen en plezier in het doen en het er zijn”

MEDEZEGGENSCHAP DOE JE SAMEN...

Beste Salvatorianen,

In de laatste algemene ledenvergadering is gesproken over het rapport van de werkgroep medezeggenschap. Het gaat dan over de wijze waarop medezeggenschap een verbeterde invulling kan krijgen binnen de SSiB.

De aanbeveling om te komen tot een Adviesraad wordt overgenomen. De Adviesraad heeft als doel het bestuur te ondersteunen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen. Over onderwerpen die uit de gemeenschap komen of op verzoek van het bestuur. Dat betekent dus wellicht dat pittige onderwerpen als toekomstige huisvesting en zaken als hoe krijgen we het jongere publiek meer betrokken (voor de duidelijkheid dit zijn willekeurige voorbeelden) aan de orde komen.

Wij willen proberen de nieuwe Adviesraad het motto mee te geven van “**Openheid, vertrouwen en plezier in het doen en het er zijn**”. De Adviesraad krijgt dus een open karakter met plezier als belangrijk kenmerk. Iedereen is bij de bijeenkomsten dan ook van harte welkom. Hoe meer Salvatorianen hoe beter want 't gaat over medezeggenschap.

We zijn op zoek naar een aantal mensen voor de Adviesraad. Dat wil zeggen een voorzitter en een secretaris en mensen die op voorhand mee willen doen met de Adviesraad. We zoeken naar een zo optimaal mogelijke afspiegeling van onze gemeenschap.

Met deze mensen willen we de Adviesraad verder vorm gaan geven.

Dit roept waarschijnlijk een hoop vragen op, hoe vaak komt de Adviesraad samen, wat kost mij dit aan inzet, etc. Aangezien dit voor een groot deel door de nieuwe Adviesraad zelf wordt ingegeven, kunnen we op veel vragen nog geen definitief antwoord geven. Maar we willen wel onze ideeën als suggesties voor mogelijke antwoorden met iedereen, die geïnteresseerd is, delen.

Heb je interesse of een vraag, mail deze dan naar info@sansalvatorgemeenschap.nl.

Met vriendelijke groet opstartgroep Adviesraad, Iet Bakx, Niek Habraken en Camiel Tetteroo



KINDERKERK VOOR JONGE GEZINNEN

“Hoe kunnen wij onze kinderen op een leuke manier kennis laten maken met het christelijk geloof terwijl wij zelf nog zoveel vragen hebben?”

Als San Salvatorgemeenschap willen we jonge ouders graag een antwoord geven op die vraag. Daarom is er vanaf 16 februari elke 3e zondag van de maand een speciale viering voor jonge gezinnen. Interactieve vieringen waar we willen leren van elkaar. Dat betekent, dat we zingen, bidden, delen en luisteren naar mooie verhalen en samen zoeken naar antwoorden op de vragen die jong en oud hebben. Gaandeweg vinden we dan een mooie manier om elkaar te inspireren en samen het leven te vieren.

De vieringen beginnen om 11.00 uur, duren tot uiterlijk 11.45 uur en vinden plaats in de sportruimte van Cello, van der Eygenweg 1.

De ingang is duidelijk aangegeven en de fietsen kunnen achter het gebouw worden geplaatst. Na afloop is er gelegenheid om samen koffie, thee of limonade te drinken.

Het hele gezin is van harte welkom en wij hopen u graag te ontmoeten op zondag 16 februari!

DATUM	THEMA
16 februari	AANRAKEN
16 maart	OPRUIJEN
20 april	NIEUW LEVEN
18 mei	VRIENDEN ZIJN
15 juni	DE ZOMER KOMT

De werkgroep KINDERKERK
Yvonne Altorf
Jorien Bartelet
Erick Mickers
John Parker
Esther Tetteroo

Het was Kerstmis 2013.....

Geen witte Kerst, maar voor sommigen toch een Kerst met een gouden randje.....

Dankzij de hulp van velen is de kerstactie van onze SanSalvatorgemeenschap weer geweldig goed verlopen.

Op 67 adressen mochten we een mooi en waardevol kerstpakket afgeven.

Een dankbare taak, want de reacties waren soms onroerend.

50 mensen hielpen ons doordat zij anoniem een pakket maakten voor een gezin, dat er in het afgelopen jaar niet rooskleurig voor stond en wel een ondersteuning kon gebruiken.

Veel mensen steunden ons financieel en via actie van de Wereldwinkel. Daardoor kon de werkgroep de overige aanvragen honoreren.

Daarnaast werden 51 alleenstaanden persoonlijk verrast met een bezoekje en een attentie in de vorm van een “gouden” tasje, gevuld met een bloemetje, wat leuke en lekkere kerstgeschenken.

Een - dit jaar speciaal voor de gelegenheid door onze PR-groep ontworpen - kaart met goede wensen maakte het geheel compleet.

Alle makers, rijders, sponsors en ontwerpers: BEDANKT!

Zonder jullie zou deze kerstactie niet mogelijk zijn geweest.

Werkgroep Kerstactie

Informatief gesprek

Vanuit ons beleid van uiterste transparantie willen we als bestuur iedereen graag informeren over een informatief gesprek, dat op maandag 3 februari 2014 wordt gevoerd tussen plebaan Geertjan van Rossem en een van zijn bestuursleden, met twee van onze bestuursleden (Camiel Tetteroo en ikzelf).

Het initiatief is van hen afkomstig. Voortvloeiend uit ons beleid, dat we ons in principe voor niemand afsluiten, gaan we dit informatief gesprek aan.

Mocht dit eventueel leiden tot een vervolgesprek, dan houden we ook hiervan iedereen op de hoogte, zoals we ook zullen melden wat de inhoud van het informatieve gesprek is geweest!

Jos de Ridder
Voorzitter SSiB

ETEN IN DE SCHAAPSKOOI.

Hierbij weer een aantal data dat er de mogelijkheid is om samen te eten.

Zoals bijna iedereen zal weten, is er vooraf een mogelijkheid tot inschrijven; dat wordt altijd genoemd bij de mededelingen na een viering.

Iedereen is welkom op:

22 februari – 5 april – 17 mei – 28 juni .
van 17:00 tot 19:00 uur

Vriendelijke groet, Christien van den Boom

KERK,

***Je hoeft niet protestant te zijn en ook niet katholiek
je kunt er huppelend naar binnen of met reumatiek
want of je fris en fruitig bent, bejaard of zelfs antiek
je bent er elke week opnieuw het welkome publiek.***

***Je kunt er naar verstillings zoeken of naar dynamiek
je mag er met je dromen komen of met je kritiek
al oog je nog zo sjofeltjes, al oog je nog zo sjiek
JE BENT ER MEER DAN WELKOM, ook alleen voor de muziek.***

Christien Crouwel,

Bijgaande tekst vond ik wel passen in onze gemeenschap;
Ankie Luijckx

Het Gastenverblijf

Dit mens zijn is als een gastenverblijf
Iedere ochtend nieuwe gasten
Vreugde, verdriet, neerslachtigheid
Een moment van gewaarzijn komt aan
Als een onverwachte bezoeker
Heet het allemaal welkom, ontvang het
Zelfs als er een hoop frustratie is
Die plotseling door je huis raast
En de boel overhoop haalt
Behandel toch al wat binnenkomt met gepast respect
Wellicht maakt het ruimte voor een nieuwe opening
Sombere gedachten, schaamte, kwaadwilligheid
Houd je deur voor ze open met een glimlach
En nodig ze uit binnen te komen
Ben ontvankelijk voor wie en wat er ook verschijnt
Want alles is een gids
Ergens vandaan, (ergens heen)

(vrije vertaling Joseph Wijsmuller, 24 november 2013)

Het gedicht heet: 'de Herberg' en is van de Perzische, Middeleeuwse Dichter en mysticus Mohamed Djalal al-Din Rumi (30-09-1207 – 17-12-1273).

GEZOCHT

Bij de diensteneiling is op lotnummer 760 als prijs een jubileum- of verjaardagsschaal van mozaïek gewonnen. Deze wordt gemaakt naar de wensen van de koper/winnaar. Door omstandigheden ben ik het telefoonnummer van de eigenaar van lotnummer 760 kwijt geraakt. Als u nr. 760 had of weet wie de gelukkige is die dit lotnummer had, zou u dan contact willen opnemen met mij?
Petra Maas (pmvk@live.nl)

AUTOWASSEN

Ard Nieuwenbroek, lid van onze gemeenschap, woont een aantal maanden per jaar in Zuid-Afrika. Hij maakt ons deelgenoot van zijn ervaringen daar.

Een van de mooie dingen hier, is, dat het autowassen op veel plaatsen op uiterst professionele wijze en zeer betaalbaar gebeurt.

Dit betekent dus vooral: handwerk. Veel mensen hebben hier een goede baan mee en opmerkelijk vind ik dat ze als groep altijd veel plezier hebben.

Zo ook vorige week, toen ik mijn auto ging ophalen. Want wassen duurt drie kwartier en gebeurt van binnen en van buiten.

Een zwarte jongeman is met mijn auto bezig. Hij werkt knetterhard en vol overtuiging.

Ik geef hem daarvoor een compliment en hij vraagt dan waar ik vandaan kom.

Kennelijk is mijn accent wel erg opvallend. We praten heen en weer en op het eind, als we elkaar de hand schudden, verrast hij mij met een onverwachte opmerking:

'Laten we als blank en zwart samen dit land groot maken'. 'Dit is wat Mandela heeft bedoeld'.

Ik knik verrast en enthousiast van ja en start mijn glimmende auto.

Salvatrix in beweging

Salvatrix heeft zich de laatste jaren v.n. bezig gehouden met lezen.

Wat wij lezen en samen bespreken willen wij dicht bij ons zelf houden en dicht bij onze ervaringen met de San Salvatorgemeenschap.

Tijdens onze laatste bijeenkomst sprak José Vos haar verwondering erover uit dat vrouwen tegenwoordig zo weinig strijdbaar meer zijn in vergelijking met enkele decennia geleden.

We hebben er lang over doorgesproken. Ook Salvatrix is niet zonder slag of stoot ontstaan.

We hebben besloten ons wat actiever op te stellen en als eerste blijk hiervan contact te zoeken met de Pastoraatsgroep.

Niet om kritiek uit te oefenen maar om in de geest van medezeggenschap samen te overleggen hoe we de man/vrouwverhouding meer in balans kunnen brengen. Als Corrie Dansen in de loop van dit jaar de Pastoraatsgroep gaat verlaten zijn er geen vrouwen meer in de P.G..

Gepke Kerssen, Mignon van Bokhoven en ik zijn 27 november bij de Pastoraatsgroep op bezoek geweest.

Het was een goed en vruchtbaar gesprek en nog heel gezellig ook.

Gepke heeft hiervan een verslag gemaakt, waaruit ik het een en ander citeer.

Wat het voorgaan betreft: Er is veel aanbod van mensen die willen voorgaan.

Er moet rekening gehouden worden met themavieringen, de vaste voorgangers moeten regelmatig te horen zijn, voorgangers moeten passen bij de San Salvatorgemeenschap.

Ook belangrijk is kwaliteit.

Wat de adviesgroep betreft: De algemene ledenvergadering heeft een adviesgroep ingesteld die met beleidsvoorstellen komt met betrekking tot Pastoraatsgroep en het voorgaan.

Namens Salvatrix zal Mignon (studente theologie) hieraan deelnemen.

Nu we een nieuwe gemeenschap vormen met meer vrijheid dan eerst, is het goed na te denken over bijvoorbeeld taken, manier van werken (denk aan medezeggenschap), onze plaats in de gemeenschap en welke mensen je daarvoor nodig hebt.

Nieuwe rollen en nieuwe vormen samen ontdekken.

We vinden het als Salvatrix heel boeiend om daarover mee te denken.

Jet Zwanikken

Nieuwjaarsgedachten

Het is zoals de tijd,
die langzaam vervloeit
van vandaag naar morgen,

het is zoals de lucht,
die onaanraakbaar ons omgeeft,
in ons het leven geeft,

het is zoals de liefde,
die onzichtbaar
voelbaar alles doordringt,

zo maak Jij je kenbaar

eeuwigdurend,
alomtegenwoordig,
hemels

op onvoorziene tijden -
op onverwachte plaatsen -
op ongekende momenten -

de tijd staat stil,
de adem stokt,
de warmte gloeit,

zo kom Jij aan 't licht,
wil Jij ons omarmen,
ons nabij zijn,
en
worden wij ontvankelijk,
openen onze harten,
voor Jou en voor elkaar.

E.M.

NIEUWS VANUIT HET BESTUUR

Sinds de Algemene Ledenvergadering van 25 november 2013 heeft het nieuwe bestuur één keer vergaderd op 12 december.

We hebben teruggekeken op die ledenvergadering en vastgesteld dat zowel de opstartgroep om te komen tot de nieuwe Adviesraad (als opvolger van de klankbordgroep) als de adviesgroep Pastoraatsgroep beide van start kunnen gaan.

Het bestuur gaat een procedure opstellen, die we volgen bij aanmelding van nieuwe leden. Het gaat dan vooral om informatiedocumenten. Ook is het van belang dat nieuwe mensen zich welkom voelen.

We hebben gesproken over een 'veiligheidsplan Cello'.

Dat heeft geleid tot een korte mededeling voorafgaand aan de kerstvieringen.

Aan de orde kwam **16 maart 2014** wanneer in het Philips Muziekcentrum in Eindhoven "*1000 stemmen zingen Huub Oosterhuis*" plaatsvindt ter gelegenheid van diens 80e verjaardag.

Als vereniging zullen we daar aanwezig zijn op een informatiemarkt.

Tot slot :

De geplande vrijwilligersavond op **14 februari** werd besproken.

De volgende bestuursvergadering vindt plaats op **28 januari**.

Jos de Ridder,
Voorzitter SSiB

bijzondere momenten

Onze gemeenschap heeft afscheid genomen van

Judi Waegemakers-van de Loo	geboren	1 juni	1950
	overleden	14 december	2013
Sep Rief	geboren	23 september	1945
	overleden	19 december	2013
Toos Kleyzen-van Eerde	geboren	18 december	1924
	overleden	25 december	2013



vincent elemans

**Vieringen San Salvatorgemeenschap
in het Dagcentrum, van der Eygenweg 1
Den Bosch zijn zaterdags om 19.00 uur
en zondags om 10.30 uur.**

SAN SALVATORGEMEENSCHAP

De Schaapskooi
Beethovenlaan 1 5242 HL Rosmalen
Bereikbaar op werkdagen
van 9.30 uur - 11.30 uur
tel.: 06-48645507

info@sansalvatorgemeenschap.nl
www.sansalvatorgemeenschap.nl

rkn.: NL96 INGB 0006040713
t.n.v. San Salvator in Beweging

Redactie De Salvatoriaan:

Corrie Dansen, Angélique vd Westelaken,
Johan Wierenga
Vormgeving: Vincent Elemans

Kopij graag naar:

salvatoriaan@sansalvatorgemeenschap.nl
of inleveren bij de Schaapskooi.

Uiterlijk zondag 23 februari 2014



Bezoek ons op
Facebook

<https://www.facebook.com/pages/San-Salvator-in-Beweging/141731069278408>