



de Salvatoriaan

Nieuwsbrief San Salvatorgemeenschap Den Bosch

nr. 6 24 oktober 2012

Elk blad ademt de boom tot leven

GEMEENSCHAP SAN SALVATOR

geworteld in de Bijbelse traditie

gedragen door vriendschap

verbonden in liefde

het leven vierend

van harte aanbevolen



*klik op de 'boom'
om direct naar onze
website/werkgroepen te gaan.*

- ⌘ in de agenda: "geplande evenementen"
- ⌘ de rubriek: "werkgroepen"

Een jaar verder

Zondag 6 november 2011 vond de eerste viering van de San Salvatorgemeenschap plaats in het gebouw van Cello. Een week eerder hadden we afscheid genomen van onze vertrouwde San Salvatorkerk. We zijn nu bijna een jaar verder. Wekelijks maken vele vrijwilligers uit allerlei (werk)groepen de vieringen mogelijk, hen zijn we veel dank verschuldigd. De redactie vroeg een aantal van hen hoe ze het eerste jaar in de nieuwe locatie hebben ervaren.



Het eerste jaar na ons vertrek uit de vertrouwde San Salvator kerk is voor het bestuur een intensief en bewogen jaar geweest. Als bestuur zijn wij diep geraakt door de geweldige inzet van vele mensen, die de "doorstart" in onze nieuwe huisvesting mogelijk hebben gemaakt. Naast alle vrijwilligers in werkgroepen en koren, traden mensen naar voren, die elk weekend weer het dagcentrum inruimen voor onze vieringen en na de zondagse viering weer uitruimen. Juist ook door de inzet van al deze vrijwilligers, ging "Cello" al snel zeer vertrouwd voelen. Zo kijken we met vertrouwen naar alle uitdagingen, die de toekomst ons brengen zal.

Jos de Ridder, bestuur SSiB



Mijn antwoord is kort en bondig:

De dienst komt veel persoonlijker over, waardoor de beleving van de "dienst van het woord" nog beter tot zijn recht komt. Ook voelt het beter, omdat je in Cello dichter bij elkaar zit. Dat versterkt het gevoel van samenkomen voor de dienst.

Kees Altorf, opruimer na de vieringen

Verder op pagina 5 en 6 van deze nieuwsbrief vindt u nog vele reacties van anderen....

Omdat je van delen zó rijk wordt.... Een nieuwe rubriek op de website

Kort geleden las ik ergens: 'Als ik jou een appel geef en jij geeft er mij een terug, hebben we samen nog steeds twee appels. Maar als jij mij een idee geeft en ik geef jou een idee terug, hebben we er ieder twee!' (Bernhard Shaw)

Dat idee pikken we graag op voor de website. In de rubriek: 'ik wil je even attent maken op.....' kun je binnenkort een berichtje plaatsen als je anderen wilt laten weten dat er een interessante lezing komt, een boeiende (boek)presentatie, een muziekkuitvoering, een tentoonstelling, een manifestatie over duurzaamheid enz.

Gezien de achtergronden van de **San Salvator in Beweging** gaan we er van uit dat de aangereikte suggesties 'iets' met levensbeschouwing/spiritualiteit te maken moeten hebben.

Dat terrein is breed! Een tentoonstelling van Hundertwasser (nog tot januari op bedrijventerrein De Brand, Locatie Würth, toegang gratis) hoort er zeker bij! Ook de inleiding die de (negentigjarige...) Roger Lenaers onlangs heeft gehouden, bleek ongewoon boeiend te zijn geweest, hoorden we op een bijeenkomst van Salvatrix. Wie er niet bij kon zijn en geïnteresseerd is, kan op zoek gaan naar zijn boek: 'Op verkenning in een nieuw land'.

Het citaat van Shaw heb ik gepikt uit een recent boek van Berthold Gunster: 'Ik ben okee, jij bent een sukkel'.

Het was véél lachen en evenveel genieten!
Wat kan die man met juwelen van voorbeelden, duidelijk maken hoe we onze relaties, zowel op zakelijk als persoonlijk gebied kunnen stroomlijnen door een andere manier van praten en luisteren. Hij komt op 10 november in De Speeldoos (Vught) met zijn 'omdenkshow'.

Helaas... omdat de nieuwe rubriek op de website nog niet bestond, kon ik je dit niet tijdig doorgeven en heb ik de laatste kaartjes voor je neus weggekaapt....

Volgende keer beter!

Houd de website in de gaten!

Toos Verdonk

Agapé viering 23 november 2012.

Namens de oecumenische werkgroep Noord nodigen wij u van harte uit voor onze jaarlijkse viering om 19.00 uur in de Moluks Evangelische Kerk Sjalom, Ploossche Hof 127, te Den Bosch (Noord)

Het thema is deze keer:

"Voedsel voor ledereen"

Wij hebben het bestuur en medewerkers van de Voedselbank Den Bosch uitgenodigd ons te informeren over hoe hun organisatie werkt. Wat zijn hun activiteiten en wie komen er voor in aanmerking?

En hoe kunnen wij eventueel iets doen?

Het belooft weer een interessante avond te worden waar we met elkaar brood en wijn delen tijdens de viering en van een eenvoudige maaltijd genieten.

Binnenkort zullen wij er voor zorgen, dat de uitnodigingen in de hal van gebouw Cello liggen.

U kunt zich hiervoor aanmelden tot uiterlijk 18 november via de uitnodiging of per mail.

Ook als u niet in "Noord" woont, bent u van harte welkom.

Wij hopen u op **23 november** te mogen ontmoeten.

Tiny Verboon, tel 073 6422461,
email jcverboon@zonnet.nl

Ria van Engelen, 073 6419822

N.B.

Dit jaar is onze agapéviering **niet** in het Nico Schuurmanshuis.

VANUIT DE PASTORAATSGROEP

DE GEVIERDE WEERSPIEGELING Deel 3

De voorgangers hebben in verschillende samenstelling met elkaar van gedachten gewisseld over de identiteit van onze gemeenschap en hoe deze gestalte kan krijgen binnen de liturgie. In deze rubriek leest u een deel van die gezamenlijke inzichten over de wijze van vieren binnen de San Salvator Gemeenschap. Wat vieren we? Hoe doen we dat en waarom doen we het zo? Is het een weerspiegeling van wie we zijn of willen zijn? We horen graag uw mening en hopen dat deze terugkerende rubriek de dialoog hierover op gang brengt. Want ook dat is onderdeel van onze identiteit.

Kenmerken van onze identiteit

- Gastvrijheid en maatschappelijk engagement
- Onderlinge betrokkenheid
- Gelijkwaardigheid en gedeelde verantwoordelijkheid
- Wortels in de joods-christelijke traditie vertaald naar het heden
- Openheid en respect naar alle tradities en ieders persoonlijk geloof

Welke rituelen zijn ons dierbaar? Deel II

Rituelen zijn vertrouwde handelingen die uitdrukking geven aan waarden en gevoelens, al of niet in combinatie met symbolen, woorden, zang of stilte. Rituelen ontstaan gaandeweg en ontlenen hun zeggingskracht aan de acceptatie door de gemeenschap. Zo is er gesproken over:

1. *Bij aanvang en einde van de viering*

- Uit respect voor elkaar willen we staande uitzingen dat we gaan vieren en dat het gevierde ons op weg helpt de wereld in te gaan.

2. *Tijdens lezingen*

- Om recht te doen aan het gesproken woord is er voor gekozen om zowel bij wereldse alsook bij Bijbelse verhalen te blijven zitten. Dus ook bij het Evangelie. Dit omdat we dan meer ontspannen kunnen luisteren en het verhaal beter tot ons kunnen nemen. Daarnaast leidt het verschuiven van de stoelen tot onrust.

3. *Tijdens het geloofslied of geloofsbelijdenis*

- Bij het 'geloofslied' of de geloofsbelijdenis na de overweging gaan we staan. Op deze manier willen we de woorden uit de bijbel en de verwoording in de overweging bekrachtigen en zo uitdrukking geven waar wij voor willen staan. Het uitzingen kan stand ook beter dan zittend.

4. *Bij de vredeswens*

- De afwisseling van staan en zitten helpt ons actief betrokken te blijven bij datgene wat we vieren, namelijk de verbondenheid met het Leven, met elkaar, en zo ook met jezelf. Dat willen we doen met heel ons hart, heel ons lichaam en heel onze geest. Vanzelfsprekend gaan we dan ook staan of draaien ons om om de ander tegemoet te komen om elkaar de vrede te wensen. Vanuit die vreugdevolle ontmoeting mogen we ons verbonden weten aan de tafel van gastvrijheid.

In een volgende *de Salvatoriaan* : **Welke rituelen zijn ons dierbaar? deel III .**

De pastoraatsgroep

Uit onze vieringen.

In gesprek met de traditie 25-26 aug 2012

“Wij hier komen voort uit de traditie van de moederkerk, maar er niet meer mee samenvallen.

Je moet opnieuw je weg vinden.

Je bent het met bepaalde zaken niet eens, maar je gooit niet alles weg.

Je weegt die oude woorden die je hebt meegekregen, je geeft ze een nieuwe betekenis.

Je vindt nieuwe woorden die ruimte scheppen voor de ontmoeting met God.

Aanstekelijke woorden..”

Hart voor de zaak 1 – 2 sept 2012

Dromers, doeners, denkers, pratens, stillen, gelovigen en twijfelaars, zoekenden en vermoeiden, vragen stellers en luisterenden.

Wie je ook bent, weet dat je welkom bent.

Kom, adem ons open 8 – 9 sept 2012

Het gaat enkel om de bereidheid je open te stellen voor de ander of het andere.

Anderen dichtbij laten komen.

Energie voor vrede! 15-16 sept 2012

Het is de kunst om bijbelse grondstoffen als liefde, gerechtigheid en vrede op te delven en de schoonheid van deze grondstoffen te zien.

Vrede begint bij onszelf 22-23 sept 2012

Zolang rivaliteit en machtszucht het leven van mensen beheersen zal jaloezie een splijtzwam zijn, die mensen verdeelt en tegen elkaar opzet.

MELODIEK 40 jaar

In november 2012 is het 40 jaar geleden dat liturgisch koor Melodiek werd opgericht! Veertig jaar waarin de leden met veel plezier en overtuiging hun bijdrage hebben geleverd aan vieringen van de huidige San Salvatorgemeenschap. Maar daar is het niet bij gebleven: Melodiek trekt er soms ook op uit om elders (tot in Frankrijk toe!) van zich te laten horen.

Wij gaan dit uitgebreid vieren:

In het weekeinde van 10 en 11 november worden de vieringen helemaal door Melodiek verzorgd.

Het thema van de vieringen is:

“Een feest van herkenning”.

Maar verwacht niet, dat wij ons beperken tot een nostalgische terugblik!

Natuurlijk is er gebak na afloop.

Op **24 november** organiseert Melodiek een lieddag onder leiding van Antoine Oomen. Melodiek heeft veel werk van Antoine -op gedichten van Huub Oosterhuis- op haar repertoire staan. Antoine gaat met ons een aantal nieuwe en ook oude liederen van zijn hand instuderen, dan wel “oppoetsen”. Wij nodigen u graag uit om mee te doen aan deze leerzame en inspirerende dag!

Deelname is mogelijk door inschrijving vooraf via www.melodiek.nl of op zaterdag 24 november tot 10.30 uur bij de ingang van de Annakerk.

Praktische informatie:

Tijd: 10.30 uur tot 16.00 uur
(deur open en koffie vanaf 10.00 uur)

Kosten: 15 euro.

In deze prijs zijn koffie/thee en een boekje met bladmuziek inbegrepen.

Plaats: Kerkgebouw van de
Annaparochie
Boschmeersingel 26
5223 HJ 's-Hertogenbosch

vervolg “*een jaar verder*”.....”

Van Den Bosch West naar Cello kom je telkens langs ‘onze’ San Salvatorkerk.

Ik beken: het blijft pijn doen.

Een kerk is een gebouw van steen. Een gemeenschap bestaat uit mensen.

Maar de visuele herinnering aan een dierbare plek laat zich, óók bij gelovige mensen, maar langzaam wissen.

Wij verlieten een “mooie” kerk, geen veredelde gymzaal.

Dit alles neemt niet weg, dat ik dankbaar en heel gelukkig ben met waar wij zijn terechtgekomen. Ooit heb ik lachend vastgesteld; wij zijn hier vanwege de beperkte ruimte fysiek tot mekaars nabijheid veroordeeld.

En dat werkt volgens mij, gemeenschap bevorderend. En daar gaat het om.

Lex Stuyven

Wat mij meteen opviel en als vertrouwd overkwam waren de 12 ‘pilaren’ rond de centrale ruimte.

Het vele licht dat binnenviel en het vele groen waar wij op uitkeken waren weldadig.

De mensen zitten dicht bij elkaar en dat nodigt uit tot onderlinge gesprekjes, ook met mensen die je nog niet kende. Heel leuk!

Als gastvrouw vind ik het welkom heten nog leuker geworden. Ook nieuwe mensen vallen meteen op en kunnen wij daardoor beter de gang van zaken uitleggen.

Mooi vind ik het samen uitspreken van het tafelgebed rond brood en wijn.

De koren zingen, doen hun uiterste best, maar missen de galm van de kerk. Dat vind ik wel een nadeel.

Monique van de Ryt, welkomstgastvrouw

.....
Ook de lectorengroep een jaar in Cello.

De pastoraatsgroep bereidt de diensten voor en geeft, zo gewenst, de teksten tevoren mee.

Daardoor ontstaat er een vloeiende schakel tussen voorganger en Salvatorianen die de dienst bijwonen.

De groep ervaart daardoor een innige betrokkenheid, zowel met de inhoud van het verkondigde woord als ook met de toehoorders.

De hoge kwaliteit van de teksten vraagt om een zorgvuldige behandeling door de “woord” voerders.

De goede Geest is daarbij vaardig. Het deurtje naar de GOD IN ONS wordt daardoor mede verder opengezet.

Een mooie verjaardag, die we als lectoren glimlachend meevieren, met dank aan Ria voor de goede leiding.

Laten we zo doorgaan.

Toon van Mierlo, lectoren

.....
Alweer een jaar komen we bijeen in onze nieuwe ruimte.

Iedere week gaat op zondagochtend de ruimte om 9.00 of 9.30 uur open en uiterlijk 13.00 u. wordt die dan weer door de koster afgesloten .

Voor de koster was het een hele omschakeling. In de “oude situatie” had alles zijn vaste plek; in Cello dient alles elke keer ná de Viering opgeruimd te worden en vóór het volgend weekend weer klaargezet.

De ervaring van de koster is, dat het werk wel veel meer eist, maar dat de betrokkenheid van de mensen veel groter en veel warmer is geworden.

Frans Mettes, koster

.....
Stoelendans

Dat werd vroeger bij feestjes gevierd. Het ging er soms ruig aan toe. Schaafwonden en builen als de muziek stopte. Spontane gedachtes die opkwamen, toen we met Melodiek voor de eerste keer de ruimte van Cello als kerkruimte gingen inrichten.

Stoelen in alle soorten, maten en kleuren. Uit alle hoeken, kamers en ruimten vandaan gehaald.

Hoeveel stoelen we van hand tot hand hebben laten gaan en treintjes zijn gevormd? Geen idee. (Prijsvraag?)

Vaak zijn alle stoelen bezet en ontstaat er spontaan een stoelendans, die stopt als de muziek begint.

Dat is het verschil met vroeger. En oh ja... er wordt niet voor lege stoelen en banken gepreekt.

Cees van Hoof, Melodiek

>>>>

In het begin was het passen en meten, dit proberen, dat aanpassen om zo goed mogelijk onze gemeenschap te laten vieren in onze nieuwe, tijdelijke, ruimte bij Cello. Nieuwe manieren uitvinden, en tegelijkertijd de identiteit van onze gemeenschap definiëren en in woorden en daden tot uiting brengen.

Wij zitten heel dicht op elkaar en dit bevordert de contacten tussen mensen.

Rust en stilte zijn ook een belangrijk deel van onze vieringen, en hiervoor hebben wij weer manieren moeten vinden.

Als voorganger voel ik me nu meer een deel van de gemeenschap, de afstand is weg. Fijn is dat!

John Parker, pastoraatsgroep

~~~~~  
*De periode vóór het vertrek uit het kerkgebouw heb ik, gelukkig, goed en met instemming mee kunnen maken. In overleg met Jos de Ridder heb ik de parkeermogelijkheden kunnen ordenen en de zorg voor toezicht op de rust tijdens de dienst, hetgeen voor mij een dankbare taak is.*

*Resumerend voel ik mij op mijn levenspad nu meer christen dan een jaar geleden.*

**Frans Hoitink, parkeerregelaar**

~~~~~  
Alweer bijna een jaar geleden, dat we vertrokken naar de nieuwe locatie.

Voor iedereen een spannende ervaring, voor sommigen ook een reden om te stoppen met het vrijwilligerswerk. Veel vragen, die er waren voor alle vrijwilligers van de koffiezetgroep, zoals: hoe werkt alles, waar kan ik alles vinden?

Gelukkig had iedereen snel zijn draai gevonden en liep alles gesmeerd. Door het terugnemen van de vrijwilligers wilden we een zomerstop houden, maar zelfs toen waren er schatten bereid om voor de bezoekers een lekker kopje koffie te zetten. Ik ben dan ook oprecht trots op alle lieve mensen die wekelijks voor een lekker kopje koffie en thee zorgen!

Mirella van Es, koffiezetgroep

~~~~~  
*Prachtig paste ons openingslied bij de eerste viering: 'De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt'. Pinkstervuur brandt ook in november als wij dat sámen willen.*

*Ons vuur blijkt duurzaam. De bijeenkomsten zijn warm en koorleden en andere deelnemers altijd heel geconcentreerd. Dan is zingen heerlijk!*

*Eén probleem is er: met volle aandacht 'inzingen' terwijl vanaf tien uur (!) pratende en lachende bezoekers binnenstromen in dezelfde, beperkte ruimte. Dat gaat héél moeilijk samen....*

*We begrijpen dat bezoekers elkaar veel willen vertellen. Als dat ook na 10.15 en ná de viering zou kunnen, worden wij helemáál gelukkig!!*

## **De wereldwinkel.**

De komende maanden zult U de wereldwinkel meerdere malen op zondag aantreffen.

Zoals ook de voorafgaande jaren zal bij de tafel een mand staan:

hierin kunt U een of meer van de door U gekochte artikelen doen.

Deze goede gaven zijn bestemd voor de kerstpakketten die ieder jaar vanuit onze gemeenschap verzorgd worden. Een leuke zinvolle actie; we hebben er plezier in en hopen, dat het ook dit jaar weer een succes wordt. Doet U mee?

De volgende zondagen staan we op de bekende plek, in de 'zijbeuk' :

4 en 25 november

2 en 9 december

Graag tot ziens aan de tafel,

Josephine. (namens de wereldwinkelmeisjes)

# OP ADEM KOMEN

over de liederen die wij zingen

Leden van de San Salvatorgemeenschap dragen voor elke aflevering van de Salvatoriaan een lied aan ter bespreking.

Op de vraag welk lied uit het repertoire, dat wij in onze vieringen zingen, haar het meeste aansprak, antwoordde Ans Mettes, dat dit afhangt van de tijd van het jaar, van hetgeen er te vieren valt, of van een bepaalde periode in haar leven. Eén lied staat daar los van, dat is haar favoriete lied van “altijd”: Boek jij bent geleefd.

Voor haar is dit een lied over het leven, over wat er werkelijk toe doet in het leven. Dat staat opgetekend in het Boek (de bijbel), als een richtsnoer een routebeschrijving.

Het geldt voor mensen van alle tijden, maar je moet met elkaar uitvinden wat het hier en nu voor jou betekent.

Voor Ans betekent het: mens voor mensen zijn, je leven delen met velen. Het laatste couplet is haar uit het hart gegrepen, vooral omdat het haar herinnert aan gebeurtenissen in haar eigen familie.

*“De melodie van dit lied is prachtig. Er zit zo’n bepaalde spanning in, dat je elke zin met aandacht zingt, vooral naar het einde toe. Met als slot die hoopvolle zin “Werd het waar...”*

## Dialogoog

Huib Oosterhuis heeft de tekst geschreven in de vorm van een vraaggesprek tussen de gelovige(n) en het Boek (de bijbel, de Schrift). Met dien verstande, dat in de eerste vier coupletten de vraag wordt gesteld door de gelovige(n) en het Boek antwoord geeft, maar dat in het laatste couplet het Boek de vraag stelt en wij antwoord geven.

## Licht en adem

Licht en adem staan centraal in dit lied. In de eerste vier strofen komt dit paar terug. Licht en adem vormen niet alleen het begin van de Schrift – scheppingsverhaal – maar ook het hart ervan.

“Licht en adem” staan voor “leven” en “Geest” (couplet 1).

Licht en adem behoor je te delen (couplet 2).

Dat betekent, dat je geest en leven behoort te delen. Licht en adem zal er zijn als je mens wordt zoals Jezus (couplet 3).

Dat betekent, dat er geest en leven zal zijn als je mens wordt zoals Jezus. Licht en adem mag je zijn (couplet 4).

Dat betekent, dat je geest en leven mag zijn, liefde, vriendschap, zoet, mens voor mensen, recht en vrede.

Mag, niet: moet. Het Boek is geen dictaat, je wordt uitgenodigd.

## Leven wat je leest

De bijbel is een doe-boek. Je wordt uitgenodigd te leven wat je leest. Zonder angst. Maar pas op: er staat niet wat er staat. De bijbel is geen geschiedenisboek, geen gebruiksaanwijzing, geen wetboek, vraagbaak of almanak. De bijbel is een verhaal en het is de kunst al lezende en al doende de waarheid van dat verhaal te ontdekken. Liefst met elkaar en elkaar corrigerend, want vóór je het weet ga je met die waarheid aan de haal .

Zonder angst, zonder dreiging, vrij, niet geknecht, in vrede met jezelf, dat is wat dit boek met ons voorheeft. Je moet niet van alles, maar je mag heel veel leven zijn.

Boek, jij bent geleefd,  
zeg ons hoe te leven.

In mijn letters staat geschreven  
dat alleen de geest doet leven.

Licht en adem is de geest.

Daarom ben ik neergeschreven:  
dat je zonder angst zult leven  
wat je leest.

Boek, jij bent geleefd,  
zeg ons hoe te leven.

Wou je leven met zo velen  
hier op aarde moet je delen:  
licht en adem, geld en goed.

Wie maar leeft om meer te krijgen  
die zal sterven aan zijn eigen  
overvloed.

Boek, jij bent geleefd,  
zeg ons hoe te leven.

Mozes heeft der weg gewezen,  
hoor de woorden der profeten:  
licht en adem zal er zijn  
als je mens wordt zoals Jezus,  
liefde als een mens aanwezig,  
wijn van liefde, brood des levens,  
zoals hij.

Boek, jij bent geleefd,  
zeg ons hoe te leven.

Niemand weet hoe hij moet leven,  
nergens staat het opgeschreven.  
Liefde tegen liefdespijn,  
vriendschap tegen duizend vrezes,  
zoet dat bitter kan genezen,  
mens voor mensen, recht en  
vrede,  
licht en adem, heel veel leven  
mag je zijn.

Vrouw, waar is je broer?

Mens, waar is je zusje?

’t Meeste van een mensenleven  
wordt het minste opgeschreven:  
hoe zij trouw zijn aan elkaar,  
lijden, sterven, liefde leren –  
zouden wij dat ook proberen,  
werd het waar.

### Het antwoord is een vraag

Vier maal stellen wij de vraag: "Zeg ons hoe te leven."  
Dat is geen antwoord op de vraag. Nog maar eens gevraagd. Het boek zegt: "Hier op aarde moet je delen."  
Is dat alles? Nog maar eens gevraagd.



Het boek antwoordt: "Mens worden als Jezus."

Zo hoog reiken wij niet. Nog maar eens gevraagd. Het boek zegt: "Je mag licht en adem zijn."  
Maar hoe dan?

Het antwoord ligt in de vraag van het Boek aan ons: "Vrouw, waar is je broer? Mens, waar is je zusje?"  
Dat is geen vraag naar de verblijfplaats van onze familieleden, maar een gewetensvraag: hoe staat het ervoor met mijn naaste, wat staat mij te doen, opdat mijn medemens kan leven?

Wat mij te doen staat is het Boek leven: mens worden als Jezus, liefde en vriendschap worden, mens voor mensen worden, recht en vrede worden, licht en adem worden.

Zelf(s) wijn van liefde worden, brood des levens.

Precies dat is de gedachtenis van Jezus doen, het is de ultieme lofprijzing van de Eeuwige: eucharistie.

### Waar

"...werd het waar."

Zouden wij ook proberen trouw te zijn aan elkaar, liefde leren, lijden en sterven een plek geven, dan zou het waar worden.

Wat?

Het visioen van licht en adem (scheppingsverhaal), waarmee het Boek begint en dat vervolgens in alle toonaarden door dat Boek bezongen wordt: een onttoverde aarde, vol recht en vrede, behoedt door vrije mensen die op elkaar betrokken zijn.

Zoiets moet het zijn, dat visioen van God. Door Jezus werd het "Koninkrijk van God" genoemd.

Een lied om te zingen als wij het Boek openen.

Als antwoord op een schriftlezing of als antwoord op de overweging.

Hans Waegemakers

### **dankbetuiging**

#### **'Voor velen was zij zo kleurrijk als de regenboog'.**

Zo luidde de aanhef van het gedachtenisprentje van Kok.

De San Salvatorgemeenschap beaamde dit en droeg ertoe bij dat de kleuren hun glans behouden. Het was Ed die bij het zoeken naar een geschikte kerkruimte heeft bemiddeld.

Het waren Toon en Piet die garant stonden voor de goede orde in de viering, zodat rust en stilte tot hun recht kwamen en hun eigen taal konden spreken.

Het was Hans, die zoveel mensen bereid wist te vinden om belangeloos een koor te vormen. En met wat voor hoge kwaliteit.

Het is hen gelukt om de aardsheid van het verdriet en de hardnekkigheid van de vraag naar het waarom in een religieus kader te plaatsen: 'voor het eerst in mijn leven ben ik te communie gegaan' zei een niet-kerkelijke. Kleurrijk, glansrijk, klankrijk.

Hoe dankbaar moet ik wel niet zijn?

mede namens Kok, Wim de Bekker



## **Eerste dienstenveiling: ook voor jou?**

**Inmiddels weet iedereen:**

**op vrijdag 9 november houden we onze eerste dienstenveiling. Het belooft een mooie happening te worden waarbij we hopelijk ook veel vrienden, kennissen en familie van leden gaan ontmoeten.**

**Het wordt vast een mooie avond met een goede financiële opbrengst.**

**Voor meer info:**

**kijk op onze site en lees alles wat je weten wilt.**

**Daarnaast kun je natuurlijk altijd contact opnemen met de werkgroep:**

**[judi.waegemakers@gmail.com](mailto:judi.waegemakers@gmail.com) (06-18680021)**

## **sociaal restaurant Het Anker**

Bent u de vrijwilliger die wij zoeken? Al meer dan 15 jaar verzorgen vrijwilligers van sociaal restaurant Het Anker vijf keer per week maaltijden voor Bossche dak- en thuislozen en sociaal zwakkeren. De maaltijden worden bereid en geserveerd door een vast team dat er naar streeft gezonde maaltijden in een huiselijke sfeer op te dienen.

Het huidige team is toe aan uitbreiding en daarom zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers, die een aantal keren per maand de maaltijd helpen serveren. Het restaurant bevindt zich in de Havenstraat en de maaltijden vinden plaats tussen 16.30 uur en 19.00 uur.

Wilt u meer informatie over vrijwilligerswerk bij sociaal restaurant Het Anker, dan kunt u mailen naar [tcvandersijs@gmail.com](mailto:tcvandersijs@gmail.com).

## **Wie keert zich om naar wie ?**

Kort geleden spraken we met enkele mensen over een acclamatie die onze koren vaak zingen. De tekst luidt: 'Keer u om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar.' Ineens stond die tekst anders op de powerpointpresentatie: Keer ons om naar u toe, keer ons toe naar elkaar. Een eenvoudige vergissing? Een bedoelde verbetering? Zijn we miezeringe muggenzifters om hier woorden aan te besteden? Al pratend ontdekten we echte verschillen.

In de eerste versie keert iemand (iemand) zich naar ons toe: dat voelt uitnodigend en geeft het fijne gevoel dat je 'gezien' wordt. Sommige doorgewinterde senioren onder ons herinnerden zich de 'bevestigingstherapie' van Dr. Anna Terruwe. De essentie daarvan was: er moet eerst iemand zijn die heel echt van je houdt en pas vanuit die veilige ervaring van aanvaard te zijn, kun je je dan openen naar de ander. In een van onze Tafelgebeden (?) komt de zin voor 'Omdat Gij ons het eerst hebt liefgehad...' Datzelfde gevoel zit ook in de eerste versie van de acclamatie, zelfs al staat de zin in de vraagvorm.

De klank van de woorden en de lijn van de melodie ondersteunen deze inhoud: in Keer U om krijgt U een heel natuurlijk accent door de hogere toon waarop het woord gezongen wordt. En de combinatie U en om klinkt mooi. In Keer ons om, heb je niet alleen twee korte woorden met doffe o-klanken na elkaar, maar krijgt ons in de eerste helft (te)veel nadruk en U in naar U toe, te weinig. Wat ons betreft blijven we graag de oorspronkelijke tekst zingen!

Cantorij

## Veranderingen Oecumenische Vesperdiensten

Al meer dan 25 jaar vieren we in de 40-dagentijd voor Pasen en de adventtijd voor Kerstmis in de Grote Kerk oecumenische vesperdiensten. Georganiseerd vanuit het Beraad van Kerken 's-Hertogenbosch en gedragen door een kleine commissie.

Zeer gewaardeerde bijeenkomsten, maar we zoeken toch naar een breder publiek en daarom hebben we besloten naar een ander concept over te gaan.

Wat blijft is de verbintenis tussen woord en muziek.

Daartoe hebben we de samenwerking gezocht met de Stichting Bach Cantates 's-Hertogenbosch en de Stichting Vrienden van de Grote Kerk.

Op 6 zaterdagen in het jaar zal er in de Grote kerk een bachcantate worden uitgevoerd, voorafgegaan door een orgelbespeling door Jamie de Goei, de vaste organist van de Grote Kerk.

Het geheel zal worden ingeleid met een korte spirituele overdenking waarin met name aandacht zal zijn voor de verhouding woord en toon, die Bach gebruikte in zijn werk.

De geplande zaterdagen zijn:

- 6 oktober (BWV 48),
- 24 november (BWV 70),
- 26 januari (BWV 72 en 156),
- 9 maart (BWV 131),
- 20 april (BWV 11),
- 8 juni (BWV 177)

De Grote Kerk is op die zaterdagen voor het publiek geopend vanaf 16.30 uur waarbij tijdens de inloop het orgel bespeeld zal worden door Jamie de Goei.

De uitvoering van de cantate start om 17.00 uur en duurt tot ca 17.45 uur.

De toegang is gratis.

Nadere informatie over de Stichting Bach Cantates 's-Hertogenbosch kunt u vinden op:

[www.bach-cantate.nl](http://www.bach-cantate.nl)

Commissie Oecumenische Vesperdiensten

---

### Kerstactie 2012



De Sint nauwelijks in zicht en nu de Kerstactie al aankondigen?

De volgende Salvatoriaan komt voor ons nogal laat uit en wij zijn zelf al voorzichtig begonnen met de voorbereidingen.

Voor u misschien een goede tijd om er alvast over na te denken:

maak ik dit jaar zelf weer een pakket ( informatie daarover volgt eind november)  
of stort ik een bijdrage op banknummer 8254166 t.n.v. kerstactie San Salvator.

Mogen we weer op u rekenen?

Werkgroep kerstactie SanSalvator In Beweging ([kerstactiesansalvator.ib@gmail.com](mailto:kerstactiesansalvator.ib@gmail.com))

## **bijzondere momenten**

Onze gemeenschap heeft afscheid genomen van:

*Joop Claessens geboren op 23 mei 1949 en overleden op 2 september 2012*

*Jos Veenker geboren op 14 oktober 1924 en overleden op 17 september 2012*



*Wij verwelkomen*

*Saar Tetteroo, dochter van Aleid Tetteroo en*

*Bram Tetteroo, zoon van Camiel en Esther Tetteroo,*

*Jennifer Verweij, dochter van Patrick en Ramona Verweij.*

*Zij zijn door de doop in onze gemeenschap opgenomen.*



Is er iemand die mij, uiteraard tegen betaling, zou kunnen helpen aan het boek van Jack Snackers: "de Dood, zijn schaduw en het licht"?

Graag een telefoontje aan Paul Beckers  
013-8224330 of 06-28857903

---

---

### OPROEP VAN HET PASTORAATSTEAM

Het pastoraatsteam is op zoek naar iemand die de vergaderingen van het team kan notuleren. De vergaderingen vinden plaats elke woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur (het loopt wel eens uit).

Belangstellenden kunnen zich melden bij Corrie Dansen,  
telefoonnummer 073-6411585.

**Vieringen San Salvatorgemeenschap in het Dagcentrum , van der Eygenweg 1 Den Bosch zijn zaterdags om 19.00 uur en zondags om 10.30 uur.**

### **SAN SALVATORGEMEENSCHAP**

De Schaapskooi  
Beethovenlaan 1 5242 HL Rosmalen  
Bereikbaar op werkdagen  
van 9.30 uur - 11.30 uur  
tel.: 06-48645507

[info@sansalvatorgemeenschap.nl](mailto:info@sansalvatorgemeenschap.nl)  
[www.sansalvatorgemeenschap.nl](http://www.sansalvatorgemeenschap.nl)

rkn.: 6040713  
t.n.v. San Salvator in beweging

### **Redactie De Salvatoriaan:**

Corrie Dansen, Angélique vd Westelaken,  
Johan Wierenga  
Vormgeving: Vincent Elemans

### **Kopij graag naar:**

[salvatoriaan@sansalvatorgemeenschap.nl](mailto:salvatoriaan@sansalvatorgemeenschap.nl) .  
of inleveren bij de Schaapskooi.  
**Uiterlijk zo 2 december 2012.**



klik ook eens hiernaast op de boom....