

de Salvatoriaan

Nieuwsbrief San Salvatorgemeenschap Den Bosch

nr. 4 27 juni 2012

Elk blad ademt de boom tot leven

GEMEENSCHAP SAN SALVATOR

geworteld in de Bijbelse traditie

gedragen door vriendschap

verbonden in liefde

het leven vierend



Aanbevolen op onze website:



link naar onze website

- ⌘ de rubriek 'in gesprek met ...'
- ⌘ in de 'agenda': vieringschema

'Jullie komst heeft ons veel gebracht.'

Gesprek met Christel Goossens, clustermanager Cello.

De titel is een letterlijke aanhaling uit ons gesprek. De San Salvatorgemeenschap is natuurlijk blij met de gastvrijheid die wij elke week in De Eygenweg, een onderdeel van 'Cello', ervaren. Maar ook verrassend fijn is het om te horen dat wij, 'daklozen' die een verblijfplaats vroegen, niet alleen een fijne plek in De Eygenweg hebben gekregen, maar ook iets positiefs inbrengen.

'Er gebeurt wat, sinds jullie hier komen', zegt Christel. 'De afstand tussen ons en de buitenwereld is kleiner geworden. Er groeien veel meer contacten met buitenstaanders. Orthen bestaat binnenkort 1200 jaar. Daarbij willen ze ook De Eygenweg betrekken. Driekoningen werd vroeger gevierd vanuit de San Salvator. Dit jaar vanuit De Eygenweg! Die groeiende contacten vielen samen met jullie komst! Prachtig toch!'

Wat me meteen bij binnenkomst in De Eygenweg opviel, was de oprechte vriendelijkheid waarmee iedereen elkaar benadert. Als Inge, een van de leden van de kantinegroep ons koffie brengt, gebeurt ook dat met voelbare toewijding. Christel is royaal in haar uitgesproken waardering naar haar en Inge gaat stralend terug naar de keuken.



'Hoe vaak per dag zeg jij: Dank je wel?' vraag ik Christel als we ons gesprek voortzetten. Ze lacht: 'Het is zò belangrijk voor iedereen, maar zeker voor onze cliënten om bevestigd te worden in wat ze doen. Door bewust te waarderen wat er maar te waarderen valt, maken we juist een mild klimaat voor elkaar. Wij mogen, ja, mógen, een groot deel op ons nemen van de zorg die onze cliënten nodig hebben. Natuurlijk vragen ze een grote inzet van ons en moeten we ze met heel veel helpen, maar wij leren ook zoveel van hén. Onze cliënten zijn heel puur. Ze geven ons zoveel moois terug.'

In De Eygenweg wordt bij iedere cliënt gezocht naar de eigen mogelijkheden. Vanuit de San Salvator is die stijl ons wonderlijk vertrouwd. Een paar voorbeelden geven aan wat aansluiten bij eigen mogelijkheden en behoeften betekent. Er is een cursus: 'Hoe kom ik vanuit mijn huis op de fiets naar mijn werkplek?' en 'Hoe

moet ik het koffieapparaat bedienen?’

Leden van de kantinegroep volgen een cursus ‘Hygiëne’. Heel praktisch in hun situatie, omdat ze vaak spullen afwassen die mensen met veel beperkingen regelmatig in hun mond steken. Op hun eigen niveau zijn ze heel betrokken hulpverleners voor de ernstig meervoudig gehandicapten die De Eygenweg ook in huis heeft. Ze ervaren hun werk als zinvol en brengen levendigheid bij groepen met minder mogelijkheden.

Wat goed om te weten, dat we als Salvatorgemeenschap dus niet ‘gedoogd’ worden, maar gezien worden als een groep die een bijdrage levert aan het goede leefklimaat, dat alle betrokkenen bij De Eygenweg nastreven.

Met onze vastenactie hebben we de ‘snoezelboom’ een stuk dichterbij gebracht. Onder de boom komt een vlinder om op te liggen. Zitten kunnen nl. niet alle cliënten.



‘Als we die boom in gebruik nemen, worden jullie natuurlijk ook uitgenodigd,’ zegt Christel enthousiast. ‘En jullie weten toch dat we elke woensdag tussen twee uur en kwart voor drie ons muziekuur hebben? Daarbij zijn jullie ook altijd welkom, hoor! Van te voren aankondigen dat je komt, hoeft niet!’

Toos Verdonk

Nieuws vanuit het bestuur SSiB

Het bestuur heeft zich de afgelopen maanden met diverse zaken bezig gehouden.

Zo is het Visioen van Liefde uitgebreid besproken en nadat dit ook in de klankbordgroep aan de orde is geweest, is de definitieve versie op onze website geplaatst.

Ook over de website heeft het bestuur zich gebogen. Er is besloten tot het inhuren van professionele ondersteuning, zodat de website in orde gemaakt kon worden. Inmiddels zijn de resultaten daarvan zichtbaar op onze vernieuwde website.

Natuurlijk zijn ook de feestelijke momenten, zoals de presentatie van ons boek *“Totdat ik vliegen kon op eigen kracht”* en de jubilea van John, Wim en Martin, die intussen al weer achter ons liggen, aan de orde geweest.

De pastoraatsgroep heeft een inventarisatie gemaakt van taken voor een coördinator.

We gaan dat nu uitwerken en dan bezien op welke wijze we die taken ingevuld zouden kunnen krijgen. Ook is met de pastoraatsgroep gesproken over een door hen opgesteld werkplan, waarbij keuzes gemaakt moeten worden hoe de beschikbare tijd van de leden van de pastoraatsgroep het beste ingezet kan worden.

De penningmeester heeft de financiële ontwikkelingen over de eerste maanden toegelicht.

Hij verstrekt daar informatie over in een apart artikeltje.

Namens het Bestuur,
Jos de Ridder

Thema's en meer. (vervolg op de tekst in *de Salvatoriaan 3*)

De eerstvolgende themaviering zal worden voorbereid voor het weekend van 11 en 12 augustus. Het uitgangspunt van deze viering is een door Lex Westerhuis ingebracht thema: “(onze) kinderen”.

Vragen, die daarbij onder meer aan de orde komen, zijn:

Waarom krijgen mensen eigenlijk kinderen? En waarom steeds minder?

Van wie krijgen we kinderen?

Wat geven wij (onze) kinderen mee, en waarom doen we dit? En wat krijgen we ervoor terug?

Zijn wij niet allemaal kinderen geweest? Of: zijn we dat allemaal niet nog steeds?

De voorbereiding start met een gesprek op dinsdag 28 juni a.s. om 19.30 uur in de Schaapskooi. Belangstelling om mee te doen? Meld je aan!

We zijn tevens van plan om een aantal ingediende onderwerpen te koppelen aan de vieringen in de adventstijd. Daarover hoort u later meer.

Met een extra goed gevoel de vakantie in?

Meld je dan nu aan als lid van De Cantorij!

Er staan twintig namen op onze ledenlijst. Is dat dan niet genoeg? Ja en nee. Als iedereen aanwezig is, gaat het uitstekend!

Maar..... Cantorijleden zijn net mensen: ze hebben kinderen, kleinkinderen waar ze af en toe op passen en vaak hoogbejaarde ouders, die extra aandacht nodig hebben. Helaas worden ze soms (langdurig) ziek en ze willen ook met alle plezier nu en dan met vakantie!

Allemaal heel legitiem. Onze leden blijven beslist niet zó-maar weg! Maar als er een en ander samenvalt, wordt de groep wel klein. Bij de bassen is aanvulling heel dringend nodig, maar we dromen van twee extra leden bij alle partijen!

Kom je ons helpen? Niet alleen het koor, maar alle aanwezigen in de vieringen zullen je dankbaar zijn en je krijgt er zelf veel voor terug!

Meer weten?

*Zoek de website: **www.sansalvatorgemeenschap.nl***

Klik vervolgens op San Salvatorgemeenschap en ga door naar Werkgroepen/ Koor de Cantorij.

Of neem na de viering contact op met onze dirigent,

Peter-Paul van Beekum, of met een van de koorleden.

We vertellen je graag waarom wij met veel plezier zingen!

Toos Verdonk, contactpersoon

Tel. 073-6440971; e-mail: cwmverdonk@tiscali.nl

Op zondagmorgen zorgt Frans Hoitink, dat hij rond 10 uur bij de ingang staat om de dan beginnende stroom auto's, (brom)fietsen en rollators door te sturen om chaos te voorkomen.....

Gelukkig verloopt het niet zo: wij Salvatoreianen gaan ook hierbij respectvol met elkaar om. Kort samengevat: er mogen maar 2 auto's in de parkeervakken staan, de andere niet in de Pastoor Schoutenstraat (helaas) wel in de omliggende straten waarbij er geen overlast aan de aanwonenden bezorgd moet worden.

De meeste ruimte is op het parkeerterrein van de sportclub aan de overkant van het Wielsem voorbij de bushalte.

De brommers en fietsen dienen in de binnentuin aan de achterzijde gestald te worden: niet voor de ingang van de hoekberging aldaar, omdat daar soms stoelen teruggezet moeten worden voor de zonnig gebruikte stoelen. Koppel ze zo mogelijk aan elkaar anders het liefst met 2 sloten. Hoewel ik geen zondagdienst wil missen, ben ik toch wel een enkele keer verhinderd. Mijn vraag is: *welke vrouw/man is bereid voor een enkele keer deze mooie klus op zich te nemen* ?

Thuis ben ik bereikbaar onder tel. 073-6444837 en uiteraard bij Cello op zondagmorgen.

Hartelijke groet van Frans Hoitink

DE GEVIERDE WEERSPIEGELING Deel 1

De voorgangers hebben in verschillende samenstelling met elkaar van gedachten gewisseld over de identiteit van onze gemeenschap en hoe deze gestalte kan krijgen binnen de liturgie. In deze rubriek leest u een deel van die gezamenlijke inzichten over de wijze van vieren binnen de San Salvator Gemeenschap. Wat vieren we? Hoe doen we dat en waarom doen we het zo? Is het een weerspiegeling van wie we zijn of willen zijn?

We horen graag uw mening en hopen dat deze terugkerende rubriek de dialoog hierover op gang brengt. Want ook dat is onderdeel van onze identiteit.

Kenmerken van onze identiteit

- Gastvrijheid en maatschappelijk engagement
- Onderlinge betrokkenheid
- Gelijkwaardigheid en gedeelde verantwoordelijkheid
- Wortels in de joods-christelijke traditie vertaald naar het heden
- Openheid en respect naar alle tradities en ieders persoonlijk geloof

Hoe gaan we om met de geschriften uit de Bijbel?

1. *Liturgische kalender*

- De liturgische kalender is een jaaroverzicht van lezingen uit de H. Schrift. Deze kalender loopt van de eerste zondag van de Advent tot en met Christus Koning. In drie opeenvolgende jaren is er lezingencyclus die een groot deel van de Bijbel omvat. Er wordt voor het evangelie achtereenvolgens gelezen uit Matteus (A-jaren), Marcus (B-jaren) en Lucas (C-jaren). Als houvast kiezen we ervoor om uit te gaan van de liturgische kalender. Het dwingt ons om moeilijke thema's niet uit de weg te gaan, het voorkomt veelvuldig gebruik van populaire lezingen en zet het evangelie in het perspectief van de Tora, de Hebreeuwse Bijbel.
- Daarnaast willen we ook de vrijheid nemen om actuele thema's in speciale vieringen op te nemen, een Bijbelboek over een aantal weken uit te werken of lezingen uit andere tradities in te brengen.

2. *Exegese van bijbelteksten*

- Exegese of uitleg met een open blik van de Bijbeltekst gebeurt in de inleiding op de lezingen en/of de overweging. Het is een uitdaging om de teksten zodanig te verklaren dat het verhaal ook nu nog zeggingskracht heeft. Immers, de verhalen uit de bijbel gaan ook over vandaag en de hedendaagse mens en helpen ons 't goede te doen voor anderen en onszelf.
- Om de actualiteit van de lezingen te bewaken kan het zinvol zijn om met meerdere mensen de teksten te lezen, voor te bereiden en uit te werken voor de viering. Samen werken aan een viering geeft niet alleen verdieping aan zo'n tekstgroep, maar verrijkt de liturgie voor de hele gemeenschap. Met enige regelmaat nodigen voorgangers u graag uit om samen de teksten te bespreken.

De pastoraatsgroep

vervolg in de komende *Salvatoriaan* : **Welke rituelen zijn ons dierbaar?**

Stoelendans bij Cello aan de Eygenweg

Elk weekend wordt het dagcentrum Cello omgebouwd tot een ruimte voor vieringen van onze San Salvator-gemeenschap. Melodiek zet alle stoelen op vrijdag gereed na hun repetitie. In de zomerperiode doet een groep van vrijwilligers dat. Zo zijn er elke vrijdagavond 6 mensen om de ruimte weer in te richten. In totaal zetten maar liefst 17 mensen zich op deze wijze in. Geweldig!

Na de viering op zondag zijn er weer vrijwilligers, die alle stoelen opruimen. Soms leidt dat even tot een rommelige situatie, omdat opruimen en rustig koffie drinken niet helemaal goed samengaan.

De opruimers proberen natuurlijk zo snel mogelijk een zitje voor de koffiedrinkers in te richten.

Omdat de opruimploeg vanzelfsprekend ook nog andere dingen wil doen op zondag, beginnen zij altijd gelijk na de viering. De koffiedrinkers zullen daar best begrip voor hebben.

Zo hebben wij elk weekend onze eigen stoelendans, maar, waar in onze jeugd er altijd een stoel te weinig was bij dit spel, zorgen we er nú voor dat er altijd genoeg stoelen zijn.

Bij bijzondere vieringen gaan we daarom zorgen, dat er altijd een stapel reservestoelen klaar staat.

Jos de Ridder

Noodkreet!

Onze actieve geloofsgemeenschap kan niet bestaan zonder geld .

De San Salvatorgemeenschap wil een geloofsgemeenschap zijn, waar het leven gevierd wordt. Een plaats ook waar mensen elkaar inspireren, bemoedigen en ondersteunen, ongeacht huidskleur, afkomst, geloof of geaardheid. Waar iedereen zich thuis mag voelen, hoe dan ook.

Waar iedereen welkom is.

Een actieve geloofsgemeenschap kan echter niet bestaan zonder dat daar geld aan te pas komt.

Dit geldt ook voor onze vereniging **San Salvatorgemeenschap**.

De **Jan Schoutenstichting** heeft tot nu toe alle kosten voor onze pastoraal medewerkers van de San Salvatorgemeenschap gedragen en kan dit nog twee à drie maanden volhouden.

Daarna is daar het geld gewoon op en moet de San Salvator in Beweging dit overnemen.

Daarnaast heeft de **SSiB** ook overige kosten:

- kosten voor onze vieringen
 - o aanschaf van inventaris en materialen voor de vieringen;
 - o kosten voor de koren
- huisvesting bij Cello en in de Schaapskooi;
- kosten voor administratie, verzekering, werkgroepen;
- kosten voor Public Relations en communicatie.

De harde feiten zijn:

Tot en met medio juni zijn aan giften ontvangen € 31200,-

Overige inkomsten, o.a. de collectes, stipendia € 12.500,-

Samen € 43.700,-

Tot en met medio juni waren de kosten € 54.250,-

Waarvan maar liefst € 35.900 door de Jan Schoutenstichting is betaald.

Die bijdrage houdt dus over een paar maanden op!

Het is simpel: als we onze pastoraal medewerkers willen houden dan moeten er structureel meer inkomsten komen. >>



Soms denken mensen: “Als ik in de weekendviering € 10,00 in het collectemandje doe dan komt alles goed”.

We zijn natuurlijk heel blij met de collecteopbrengst, maar die is bij lange na niet voldoende om onze kosten te dragen.

Als bestuur doen we dan ook een dringende oproep aan iedereen: denk na of het mogelijk is om de algemeen geldende richtlijn voor een kerkbijdrage (1% van het netto (gezins)inkomen) voor jezelf van toepassing te laten zijn.

Uit de sterkte/zwakte analyse is gebleken, dat het verantwoordelijkheidsgevoel er als een sterk punt uitkomt. Dat biedt kansen om een gezonde financiële situatie te bereiken.

Bij voorbaat dank voor uw financiële steun aan onze gemeenschap.

Jacques Goossens,
Peningmeester SSiB.

* De Vereniging San Salvator in Beweging staat op de ANBI-lijst, zodat Uw giften in aanmerking kunnen komen voor belastingaftrek.



UIT ONZE VIERINGEN

...”Door mij aangesloten te hebben bij deze gemeenschap, heb ik beloofd om samen met jullie te blijven zoeken naar waarheid, om samen met jullie de weg naar het Leven te volgen, om samen met jullie ons wereldje zo mooi mogelijk te maken voor iedereen. Geen plechtige belofte misschien, maar wel gemeend, want naar mezelf gemaakt.

En als ik zo’n belofte kan doen tegenover deze gemeenschap, mag ik ervan uitgaan, dat ik ondersteund word door de gemeenschap, daar waar dat nodig is. Bloemetjes, contacten, een schouder van troost, soms. Want als het goed is, gaan we allemaal dezelfde richting op, in vrijheid en vrede. Dit betekent niet dat er geen meningsverschillen zullen zijn. We zijn mensen, en gelukkig zullen we dat blijven. Maar wat er beloofd is, is onze gemene richtingsaanwijzer: het leven zo goed mogelijk hebben voor iedereen; dat iedereen in vrede en goedheid mag leven, zo goed als God zijn. Leven in licht en waarheid, rechtvaardig en liefhebbend.”....

(uit “Wat er beloofd werd”. 21/22 april 2012)

...“Maar Jezus vraagt zijn leerlingen niet alleen maar volgzaam te zijn, maar ook herders te worden voor elkaar. Wij worden aan elkaar toevertrouwd en de wereld ingestuurd om behoedzaam te leven. Dat betekent dus niet dat we voor onszelf de veiligste weg kiezen, maar de weg durven te gaan van de zorgzaamheid voor de meest kwetsbaren ook als dat risico’s met zich meebrengt. En met die opdracht zijn we nooit klaar, want het doel is niet alleen maar ons eigen netwerk of belangengroep. ‘Nog andere schapen heb ik, die niet van deze stal zijn’, zegt de goede Herder, ‘ook die moet ik hoeden, dan zal het één kudde en één herder zijn.’....

(uit “Behoedzaam leven”. 28/29 april 2012)

...”Ziek zijn is voor de ene mens een doodlopende weg; voor een ander juist de weg terug naar de stroom, je levensbron. Ik ontmoet mensen die na een ziekte of ongeluk ‘anders’ in het leven staan. Ze genieten van de dag, van bloemen, van mensen. Ze kunnen minder, maar leven intenser. Daar blijkt het contact met de

levensstroom verdiept door wat hen is overkomen.”...

(uit “Blijvend verbonden”. 5/6 mei 2012)

*....”De eerste communie vandaag. Een moeilijk woord: communie. Het komt van het Latijnse woord *communio*: en dat wil zeggen ‘gemeenschap’. Gemeenschap: Een groep mensen dat deelt wat voor hen gezamenlijk belangrijk is. Zo delen wij ons gezamenlijk geloof met elkaar door samen aan tafel te gaan, te zingen, te luisteren naar verhalen en te bidden. Bij communie hoort nog een ander moeilijk woord. Dat is het woord *eucharistie*. Dat woord komt van het Griekse *eucharisto*, dat betekent: ‘dankjewel zeggen’. Maar het betekent ook nog iets anders. Het eerste deel van het woord *eucharisto* -eu- betekent ‘goed. Het tweede deel van het woord -charis- betekent ‘geschenk’. Eucharistie vieren doe je nooit alleen, dat doe je in *communio*. Elke keer als we bij elkaar komen dan spreken we onze dank uit voor het goede dat ons wordt gegeven in dit samenzijn.”...*

(uit “Als vrienden aan één tafel”. 13 mei 2012)

....”Titov, de eerste Russische kosmonaut in de ruimte, kwam terug op aarde en hem werd door Stalin persoonlijk gevraagd of hij daarbuiten in de ruimte iets gezien had. Het verhaal gaat, dat hij antwoordde: ‘Ja, ik heb werkelijk God gezien.’ Waarop Stalin antwoordde: ‘Dat wist ik wel, maar je kent onze politiek, vertel het dus aan niemand.’ Later was Titov op bezoek bij de patriarch van de Russisch-orthodoxe kerk. De patriarch vroeg hem of hij in de ruimte nog iemand had gezien.

Titov, trouw aan de instructies van Stalin, antwoordde: ‘Nee, er was niemand.’

‘Dat wist ik wel,’ antwoordde de kerkvoogd, ‘maar je kent onze politiek, vertel het dus aan niemand.’...

(uit “Hemelvaart”. 17 mei 2012)

....”Jezus bad om eenheid, niet om uniformiteit. Hij bad dat zijn volgelingen zich echt verbonden zouden voelen met Hem en evenzeer met elkaar. En die verbondenheid kun je niet in hokjes zetten, zodat het overal en altijd precies hetzelfde is. Die verbondenheid wordt pas echt en levend als er ook ruimte is voor allerlei verschillen. Daarmee omgaan is niet zo gemakkelijk, het vraagt geduld, respect, maar vooral liefde. Het vraagt ook moed om veranderingen te accepteren, afscheid te nemen van verouderde inzichten en keuzes te maken. Dat proces herkennen wij; verder gaan op andere wegen, als de oude situatie daartoe dwingt. Maar soms voelt dat als een nieuw begin; het mag Pinksteren worden.”...

(uit “Moed om door te gaan”. 19/20 mei 2012)

....”Een dwaas wilde smid worden. Hij bouwde een werkplaats, kocht een blaasbalg, een hoop ijzer, een aambeeld en enkele hamers. Het ijzer wilde niet gloeien. Wát hij ook probeerde, de vuurplaats bleef koud. Toen ging hij naar de rabbi en vroeg advies. De rabbi zei:”Je denkt alles te hebben om smid te zijn, maar het wezenlijke mis je: de vonk.”...

(uit “Vliegen op eigen kracht”. 26/27 mei 2012)

....”Maar laten we ook niet voorbij gaan aan onszelf.

·Jij, die na een lange innerlijke strijd accepteert dat een van je kinderen anders geard is dan jijzelf.

·Jij, die je actief verzet tegen de misstanden in de vleesverwerkende industrie.

·Jij, die nu de tijd daar is je ouders verzorgt, met evenveel liefde als zij dat jou gedaan hebben.

·Jij, die de gevangenis niet voorbij loopt, maar op bezoek gaat bij de ingezetenen, soms tegen wil en dank.

·Jij, die weet dat je aardse leven binnenkort zal eindigen en ons tóch tot troost is.

Allemaal tekenen van God’s aanwezigheid in jou, in jullie, in ons. Zie hier de vele namen en gezichten van God. Wat moet God toch zonder ons?....

(uit “Wat moet God zonder ons?”. 2/3 juni 2012)

....”Mauritio: `Jezus hing aan het kruis tussen twee boeven en vergaf hen. Mooi is dat. En ook de vorige Paus, hij vergaf zijn moordenaar. Vergeving wat mooi! En jullie bij het PUB vergeven ook, jullie praten het niet goed, maar geven ons een nieuwe kans. Vergeving wat mooi! En in Italië sprak ik met een priester en ook die vergaf mij.”

(uit “At your service”. 9/10 juni 2012)

Pastoraatsgroep.

bijzondere momenten

Onze gemeenschap heeft afscheid genomen van

Bep Elissen-Broekman geboren 02-03-1934 overleden 12-05-2012

Piet Jacobs geboren 14-09-1949 overleden 15-05-2012

Paul van Doorn geboren 11-11-1938 overleden 02-06-2012

Kees Tetteroo geboren 11-06-1945 overleden 08-06-2012



Op 7 juni is Bram geboren, zoon van Camiel en Esther Tetteroo – Prins,
broertje van Coen en Stein.

Kennismakingsgesprek geeft duidelijkheid

In een kennismakingsgesprek op maandag 11 juni tussen een deel van de pastoraatsgroep van de San Salvator gemeenschap en Patrick Kuis, priester in de San Salvator-parochie, is duidelijk geworden dat de theologische verschillen tussen de gemeenschap en de huidige parochie zo groot zijn dat samenwerking nu niet mogelijk is. Tegelijk is de wederzijdse intentie uitgesproken dat we als 'buren' ook in respect met elkaar om zullen blijven gaan.

De redactie van *de Salvatoriaan* wenst eenieder een fijne zomer toe .
En wie op vakantie gaat ook een veilige thuiskomst.

**Vieringen San Salvatorgemeenschap
in het Dagcentrum , van der Eygenweg 1
Den Bosch zijn zaterdags om 19.00 uur
en zondags om 10.30 uur.**

SAN SALVATORGEMEENSCHAP

De Schaapskooi
Beethovenlaan 1 5242 HL Rosmalen
Bereikbaar op werkdagen
van 9.30 uur - 11.30 uur
tel.: 06-48645507

info@sansalvatorgemeenschap.nl
www.sansalvatorgemeenschap.nl

rkn.: 6040713
t.n.v. San Salvator in beweging

Redactie De Salvatoriaan:

Corrie Dansen, Angélique vd Westelaken,
Johan Wierenga
Vormgeving: Vincent Elemans

Kopij graag naar:

salvatoriaan@sansalvatorgemeenschap.nl .
of inleveren bij de Schaapskooi.
Uiterlijk zo 19 augustus 2012.